

**ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΝΕΟΥ ΣΤΟΥΔΙΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΤΤΙΚΗ**

“Δεῦτε ἀπό θέας,
γυναῖκες εὐαγγελίστριαι,
καὶ τῇ Σιών εἴπατε·
Δέχου παρ’ ἡμῶν χαρᾶς εὐαγγέλια
τῆς ἀναστάσεως Χριστοῦ·
τέρπου, χόρευε καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ,
τὸν βασιλέα Χριστόν
θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος
ώς νυμφίον προερχόμενον”



ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἡ ἀγία πόλη Σιών δέχθηκε “εὐαγγέλια χαρᾶς”, χαρμόσυνα μηνύματα, ἀπό τίς μυροφόρες γυναῖκες. ቙ θέα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου τίς ἔκανε “γυναῖκες εὐαγγελίστριες”. Καὶ τό χαρμόσυνο μήνυμα πού μετέδωσαν ἦταν ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Οἱ μαθήτριες καλοῦν ὅλη τήν Ἱερουσαλήμ νά δεχθεῖ τό χαρμόσυνο μήνυμα, νά γεμίζει τέρψη καὶ ἀγαλλίαση, νά χορεύει ἀπό τή χαρά της. Γιατί; ቙ ἔξοδος ἀπό τό μνημεῖο τοῦ βασιλέα Χριστοῦ, μέ τήν ἀνάστασή του, εἶναι μιά κίνηση ἀγαπητική τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ πρός τήν νύμφη του, τήν Ἐκκλησία. Καλεῖ τήν κάθε ψυχή νά ἀναγεννηθεῖ “δι’ ὅδατος καὶ Πνεύματος”, νά ἀνακαινισθεῖ καὶ νά ἐνωθεῖ στό ἔνα εὐχαριστιακό σῶμα, τήν Ἐκκλησία, μέ τήν κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου.

Εὔχομαι νά πάλλεται ἡ καρδιά ὅλων μας στή θέα τοῦ ὑπερφυσικοῦ μυστηρίου τῆς ἀναστάσεως.

Νά μεταλαμπαδεύουμε τό εὐαγγέλιο χαρᾶς τῆς ἀναστάσεως πού συγκλονίζει τήν ὑπαρξή μας.

Καὶ νά ἀνταποκρινόμαστε στήν ἀγαπητική κίνηση τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ πού ἔξερχεται ἀπό τό κενό μνημεῖο γιά νά μᾶς χαρίσει τόν ἑαυτό του, πού εἶναι ἡ “ἀνάσταση καὶ ἡ ζωή”.

Εὐαγγελιστές χαρᾶς λοιπόν στούς ἀνθρώπους· καὶ τό χαρμόσυνο μήνυμα: **ΠΑΣΧΑ**, εὐκαιρία μετοχῆς στήν **ΑΝΑΣΤΑΣΗ** καὶ τή **ΖΩΗ**.



Άρχιμανδρίτης
Είρηναῖος Μπουσδέκης
καὶ ἡ μοναστική μας ἀδελφότητα