

Ἀθῆναι τῆ

22/2/73

Κύριε Διευθυντά,

Τά ἀναγραφέντα εἰς τό ὑμέτερον ἐβδομαδιαῖον Περιοδικόν "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ" τῆς 9ης τρέχοντος, διὰ τὴν ἀνάμιξιν τῶν Ἀνακτόρων πρὸς παραίτησιν τοῦ εἰς τό Νοσοκομεῖον τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ νοσηλευομένου τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χρυσοστόμου, ἀφίστανται τῆς ἀληθείας.

Ὁ ἐπισκεφθεὶς τότε, κατ'ἐπιταγὴν τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως τὸν Μακαριώτατον Ἀξιωματοῦχος τῆς Αὐλῆς ἦτο μόνον ὁ ὑποφαινόμενος, διατελὼν τότε Λύλαρχης καὶ οὐδεὶς ἕτερος. Σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεώς μου ἦτο νὰ διαβιβάσω τὰς εὐχὰς τοῦ Ἀνακτοῦ πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας τοῦ Μακαριωτάτου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εὗρίσκετο εἰς πλήρη ἐξάντλησιν καὶ μὲ τρέμουσαν φωνὴν καὶ δάκρυα μοῦ εἶπε, ὅτι δέν αἰσθάνεται καλά. Μὲ παρεκάλεσε νὰ διαβιβάσω εἰς τὸν Βασιλέα τὰς εὐλογίας του, ὅτι ἔπραξε πᾶν ὅ,τι ἠδύνατο διὰ τό καλόν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὅτι θέτει εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Βασιλέως τὴν παραίτησίν του ἐκ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου. Μοῦ προσέθεσε δέ νὰ ἀναφέρω εἰς τὸν Ἀνακτα, ὅτι ἀποβλέπει εἰς δύο κληρικούς, ὡς ἔχοντας τὰ προσόντα νὰ ἀνορθώσουν τὴν Ἐκκλησίαν, τοὺς τότε Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Κοτσώνην καὶ Γαλούρη.

Ἀνέφερα εἰς τὸν Βασιλέα τὰς παραγγελίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἔλαβα τὴν ἐντολήν, ὅπως τὴν ἐπομένην ἐπισκεφθῶ ἐκ νέου τὸν Μακαριώτατον καὶ νὰ τοῦ ὑποβάλω τὰς εὐχαριστίας του καὶ νὰ τοῦ τονίσω τὴν συγκίνησιν τὴν ὁποῖαν αἰσθάνεται διὰ τὴν χειρονομίαν του καὶ ἐπὶ πλέον νὰ τὸν παρακαλέσω ὅπως τὰς ἀπόψεις του περὶ παραιτήσεως κλπ. τὰς ἀποστείλῃ ἐγγράφως. Τὸν εὔρον τὴν φορὰν ταύτην ἤρεμον καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν ἀπάντησιν ὅτι θὰ συνεκάλει τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ θὰ ἀπέστειλε τό σχετικόν ἔγγραφον.

Δέν γνωρίζω τί ἐπηκολούθησε. Μετὰ πάροδον δύο ἡμερῶν μὲ ἐπεσκέφθη εἰς τό Αὐλαρχεῖον ὁ τότε γραμματεὺς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Γεωργαντίδης, ὅστις μοὶ ἐνεχείρισεν ὑπόμνημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὸν Βασιλέα εἰς τό ὁποῖον, ἀντιθέτως πρὸς τὰ ὅσα προφορικῶς μοῦ εἶχεν ὁ Μακαριώτατος ἀναθέσῃ νὰ ἀναφέρω εἰς τὸν Βασιλέα,

έγνώριζε μεταξύ άλλων ότι οι 'Ιεροί Κανόνες δέν τοῦ ἐπιτρέπουν νά ὑποβάλῃ τήν παραίτησίν του, ὡς ἐάν τά 'Ανάκτορα νά εἶχον ὑποδείξῃ τοιοῦτον τί.

'Απήντησα εἰς τόν κ. Γεωργαντίδην ὅτι ἐκπλήττομαι καί λυποῦμαι διά τήν τροπήν τοῦ ζητήματος. Τοῦ προσέθεσα δέ ὅτι, ὡς εἶχον πληροφορηθῆ, τά λεχθέντα ὑπό τοῦ 'Αρχιεπισκόπου εἰς ἐμέ ἀνεκοινώθησαν ὑπό τοῦ 'Ιδίου καί εἰς τότε Γενικόν Διευθυντήν θρησκευμάτων τοῦ 'Υπουργείου Παιδείας καθηγητήν κ. Σιώτην καί ἐπομένως τά εἰς τό ἐν λόγω ὑπόμνημα ἀναγραφόμενα δέν στηρίζονται ἐπὶ πραγματικῶν δεδομένων.

Αὕτη εἶναι ἡ ὠμή ἀλήθεια διά τήν δῆθεν πίεσιν ἐκ μέρους τῶν 'Ανακτόρων πρὸς παραίτησιν τοῦ Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν καί πάσης 'Ελλάδος κυροῦ Χρυσοστόμου ἐν ἔτει 1967.

Μετά πάσης τιμῆς



Θεοδόσιος Παπαθανασιάδης  
ἀντιστράτηγος ἑ.ἀ.

Σεβαστουπόλεως 44- 'Αθήναι