



Υστερνιώτικα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 16
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ



ΑΣΗΜ. ΦΩΤΙΑ 40 & ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΑΘΗΝΑ 114 73

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΣΤΕΡΝΙΩΤΩΝ ΤΗΝΟΥ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1991

ΜΝΗΜΕΣ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ 1991

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ:

Ο προσδοκώμενος

Ομιλία του κ. Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ

Ο προσκυνητής της Μεγαλόχαρης, που θα θελήσῃ να περιηγηθή το νησί, θα φθάσῃ, έπειτα από λίγο δρόμο, στα Υστέρνια. Στο κάτασπρο χωριό, που κρεμασμένο από τις ξέρες του θράχου καθρεφτίζεται πάνω από τον Όρμο, γνέφοντας χαμογελαστά στο ξεμοναχιασμένο πατρικό σπίτι του Ιερωνύμου.

Προσπερνώντας κανείς το χωριό, φθάνει έπειτα από λίγα μέτρα σ' έναν φυσικό εξώστη που φτερουγάει και μετεωρίζεται πάνω από το Αιγαίο. Στο διάσελο του Αη-Θανάση. Εκεί, στη θέση των Μύλων, όπου στέκουν σκέλεθρα πια, δίχως πανιά κι ανέμη, οι ανεμόμυλοι του χωριού. Φρουρούν, αιώνες τώρα, τον ανεμοδαρμένο αυτό τόπο και παραστέκουν, θεατές κατάπληκτοι, σε μια πάλη όπου παλεύουν αδιάκοπα, από την πρώτη κιόλας ημέρα της Δημιουργίας, δυο αρχαίοι θεοί. Ο Αίολος, που μανιάζει να ξεκολλήσῃ από τους ώμους του Άτλαντα, το μικρό αυτό ξεφτίδι της Γης, την Τήνο, την «ανεμόεσσα» του Ομήρου και να την εξακοντίση πέρα στα πέλαγα.

Κι ανάμεσα στα πόδια των δύο αυτών γιγάντων, που πιασμένοι μέση με μέση παλεύουν και αντιρροπούν, απλώνεται ένας τάφος. Ένας λιτός, γαλήνιος τάφος, που στο μάρμαρό του, λατομημένο από τα σπλάχνα του νησιού αναγράφει: Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Κι αμέσως κάτω από το όνομα σπεύδει να εξηγήσῃ, σαν δικαιολογητικό της απρόσμενης παρουσίας του ει-

ρηνικού Αρχιεπισκόπου, στον ανταριασμένο αυτό χώρο, την διαβεβαίωση του Ψαλμωδού: «Δια τους λόγους των χειλέων σου, Κύριε, εγώ, εφύλαξα οδούς σκληράς». (Ψαλμ. 5).

Αυτός είναι ο ισχυρισμός και το μήνυμα του Ιερώνυμου. το «ω ξειν αγγέλειν» του... Η αγία αναφορά του! «Τήδε κείμαι προσδοκών ανάστασιν». Ο πλίτης Κυρίου και εγώ, μένω εδώ πειθαρχώντας στο σιωπητήριο σάλπισμα προσμένοντας το εγερτήριο εωθινό.

Αυτά αναφέρει ο Ιερώνυμος καθώς αναπαύεται κάτω από τους ίσκιους των κατερειπωμένων μύλων, ως «σίτος Θεού».

★

Έχει όμως και άλλα πολλά να διηγηθή ο τάφος εκείνος. Αυτά, που ακροώνται όσοι τον κυκλώνουν ευλαβικά και ζουν την κατάνυξη των πρώτων χριστιανών όταν εκύκλωναν τους τάφους των μαρτύρων τους. Γιατί και ο Ιερώνυμος υπήρξε μάρτυρας. Μάρτυς, που κατέθεσε την καλήν του μαρτυρία στο δικαστήριο αυτού του κόσμου. Δικαστήριο, που η ανάκριση συντελείται εδώ στη γη και η απόφαση μέλλει να εκδοθή εκεί από του φοβερού βήματος. Σε όποια λοιπόν αίθουσα του δικαστηρίου αυτού κι εάν εμπήκε ο Ιερώνυμος και σε όποια ανάκριση κι εάν εδοκιμάστηκε, το κείμενο, που κατεγράφετο ήταν πάντοτε κείμενο αρετής. Ήταν «επιστολή Χριστού γιγνωσκομένη και αναγιγνωσκομένη υπό πάντων ανθρώπων»

όπως την ήθελε ο Παύλος. Μια επιστολή πολύπτυχη και πολυσέλιδη, που στην κάθε της γραμμή αναγράφονταν νικητήρια από παλαιόσματα πνευματικά στα οποία είχεν επιδόθη από τα τρυφερά του ακόμη χρόνια ο Ιερώνυμος. Αγωνίσματα σε ένα στίθιο πνευματικό, όπου κατέβηκε και αγωνίστηκε με ζήλο, με επιμέλεια, με άσκηση προγραμματισμένη κάτω από το βλέμμα έμπειρου και σοφού πνευματικού οδηγού, του πατρός Σεραφείμ Παππακώστα. Και χάρις σ' αυτά, τα διαθίου πνευματικά γυμνάσματα, ανεδείχθη πρωταθλητής παντού. Από τα φοιτητικά του χρόνια ως τα στερνά των γηρατειών του στάθηκε παντού πρωταγωνιστής και σημαίοφόρος. Σαν σπουδαστής στη Ριζάρειο σαν επιστήμονας κύρους, αργότερα, σαν πατριώτης ένθερμος δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα Βλάχο κατόπιν και κυρίως σαν Κληρικός. Πρότυπο ήθους και ιεροπρέπειας. Ιερέας του Υψίστου υποδειγματικός. «Ήσουν κληρικός – του είπε στην προσφώνησή του κατά τή χειροτονούσε, ο πολύς Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος – ήσουν κληρικός και προτού χειροτονηθής. Γιατί το ιερατικό ήθος το έφερες πάντοτε μαζύ σου και σε διέκρινε πανταχού».

Και ήταν πράγματι διάχυτη η ιεροπρέπεια σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του Ιερώνυμου. Από το γραφείο του óπου νυχθημερόν μοχθούσε μέχρι τις στιγμές της χαλάρωσης και της ψυχαγωγίας του ήταν, παντού, ιερέας. Και óταν μιλούσε αλλά και óταν εσιώπα. Και óταν προσευχόταν και óταν μαστόρευε στο κελλί του στη Μονή Πετράκη ἡ στο πατρικό του σπίτι. Παντού τον συνώδευε μια τέτοια ιεροπρέπεια, που ενέπνεε στους γύρω του και στους πιο στενούς του ένα σεβασμό σαν να φορούσε, όχι ράσο αλλά, ἀμφια.



Αυτή ήταν η δια βίου «καλή μαρτυρία», που κατέθεσε ο Ιερώνυμος κατά τὸ πέρασμά του από τη γη αυτή. Δεν ήταν óμως η μονή. Γιατί εκτός αυτής ο Αρχιεπίσκοπος. Ιερώνυμος υπέστη και μαρτύριο και μετεγράφη σε ιερομάρτυρα. Υπέμεινε μαρτύριο αληθινό από τη στιγμή, που απεφάσισε να σηκώσῃ στους ἡδη καταπονημένους ώμους του την ευθύνη του αξιώματος του Αρχιεπισκόπου. Σε μια στιγμή

που φοβερά εκκλησιαστικά γεγονότα είχαν ρίψει το κύρος της Εκκλησίας της Ελλάδος «εν λάκκω κατωτάτω», ο Ιερώνυμος τόλμησε να κατέλθη για να επωμισθή το φορτίο της ανορθώσεως. Βρέθηκε όμως σε λάκκο λεόντων. Έγκλειστος. Και άρχισε να θηριομαχεί. Άνθρωποι αδίστακτοι. Συμφέροντα άνομα και σκοτεινά, που ο Αρχιεπίσκοπος, τόλμησε να θίξῃ, υπερασπιζόμενος, τα δίκαια της Εκκλησίας.

Ρασοφόροι ανάξιοι που ερύπαιναν το ιερό ράσο, πληγές, στις οποίες ο Ιερώνυμος έβαλε θερμοκαυτήρα. Πολιτικά μίση και κομματικές επιδιώξεις συνηνώθησαν και τον έθεσαν στο στόχαστρο. Τον άοπλο και άκακο αυτόν άνθρωπο. Και εκείνος άπειρος και ξένος προς τέτοιες επιβουλές, άρχισε να δέχεται κατ' επάνω του όλα τα ξίφη, τις μάστιγες, τους τροχούς και τα άλλα σύνεργα των βασανιστηρίων. Σύνεργα αποτρόπαια που ο ίδιος είχε περιγράψει – λες προφητικά – στην θαυμάσια επιστημονική του διατριβή «Το ενθουσιαστικό στοιχείο στην Εκκλησία των Μαρτύρων».

Και δέχτηκε όλα αυτά τα πυρά και τα βέλη όχι στο κορμί του αλλά – ακόμη οδυνηρότερα – πάνω στην ψυχή του. Ψευδολογίες, διασυρμοί, μικρότητες, συκοφαντίες ήταν το υλικό, που γέμιζε κάθε μέρα το ποτήρι των δοκιμασιών του. Και αυτός υπέφερε μόνος και υπέμεινε σιωπηλός.

Ανάμεσα στα προσωπικά του σημειώματα βρέθηκε και ένα, που με άφατη οδύνη εσημείωνε τον στοχασμό: «Η συκοφαντία μπορεί να μην σε καίει. Σε μουτζουρώνει όμως». Και το μουτζούρωμα αυτό για μια ψυχή ευαίσθητη και ολοκάθαρη σαν τη δική του ήταν μαρτύριο αβάσταχτο. Και το μαρτύριο αυτό το υπέμεινε «εν σιγή» «ως αμνός άφωνος έναντι του κείροντος αυτόν».

Άλλ' όταν τελικά απεφάσισε να δώσῃ τέλος σε όλα αυτά παραιτούμενος από του θρόνου, συνέταξε και παρέδωσε, παραμονές Χριστουγέννων του 1973, προς την Ιεράν Σύνοδον έγγραφον πατερικού όντως ύφους και ήθους. Έναν αποχαιρετιστήριον «λόγο» ναζιανζηνού αυτόχρημα μεγαλείου. Ένα κείμενο, μπροστά από το οποίο θα σταθή ο ιστορικός της αύριον για να μετρήσῃ το ανάστημα του συντάκτου και να ζυγίσῃ τον χρυσόν, που εφύλασσε μέσα στην ψυχή του ο Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος, που αναπαύεται στο ανεμοδαρμένο διάσελο του Αη-Θανάση στα Γ-στέρνια.



Κατά το γυρισμό προς το λιμάνι της Μεγαλόχαρης, ο προσκυνητής θα συναντήση και πάλιν τον Ιερώνυμο. Σε άλλο χώρο και με άλλο μήνυμα. Τον περιμένει στην έξοδο του χωριού πρόσχαρος. Εκεί, που η αγάπη των συγχωριανών του τον έστησε μαρμάρινο. Και τον αφήκε ήσυχο να αγναντεύει προς τα πέλαγα. Κατά δω, προς εμάς, που ποντοπορούμε στη μαύρη θάλασσα των «συμφορών του θίου».

Γαλήνιος λοιπόν εκεί, μας ξεπροβοδίζει. Και ευγενικός, χαρούμενος όπως πάντα χαμογελαστός μας συνοδεύει με την ευχή του και με τις προσευχές του. Γιατί ο Ιερώνυμος δεν έπαιυσε και δεν θα παύση, όπως στη ζωή αυτή έτσι και στον Ουρανό το προσφιλές του έργο. Την προσευχήν ένα έργο και ένα καθήκον που δεν το παρέλειψε ούτε στιγμή.

Οι στενοί του συνεργάτες διηγούνται με συγκίνηση ότι δεν υπήρξε ούτε ένα πρωινό που να παραμέρισε τις ορθρινές του ακολουθίες, ούτε ένα βραδινό, που, παρ' όλο το μόχθο και τον καύσωνα της ημέρας να παρέλειψε τις απόδειπνες δεήσεις του. Το ίδιο κάνει και τώρα. Από το μαρμάρινο βάθρο του δεν μας «θωρεί ακίνητος». Όχι. Πώς μπορεί να σταθή έστω για στιγμή ακίνητος ο ακούραστος αυτός άνθρωπος; Ούτε χρειάζεται να τον ρωτήσουμε «πού τρέχει ο λογισμός» του. Όλοι ξέρουμε ότι στα έργα της Αγάπης, στα κρεββάτια των ασθενών, στους γέροντες και εγκαταλειμένους, στους φτωχούς και καταφρονεμένους είχε και έχει το λογισμό του. Και δεν στέκει εκεί μαρμάρινος. Μαρμαρώμενος στέκει. Γιατί ο Ιερώνυμος είναι ο μαρμαρώμενος Αρχιεπίσκοπος! Που τονώνει την «αποσταμένη ελπίδα» για μια καλύτερη ημέρα στην Εκκλησία. Στέκει εκεί μαρμαρώμενος με την υπόσχεση πως «πάλι με χρόνια...» «Εις χρόνους και καιρούς ους ο Πατήρ έθετο εν τη ιδίᾳ εξουσίᾳ» (Πραξ. α-7) δεν θα παραλείψη ο Κύριος του Αμπελώνος να στείλη και πάλιν στην Εκκλησία του έναν Ιερώνυμο. Έναν άνδρα του αναστήματός του. Έναν Ιεράρχην του ήθους και της αξίας του, για να συνεχίση το έργο του και πραγματώσῃ τους αποστολικούς του οραματισμούς. Γιατί ο Ιερώνυμος δεν ήταν ένας Αρχιεπίσκοπος, που πέρασε. Είναι ο Ιεράρχης, που αναζητείται. Είναι ο προσδοκώμενος!