

• Η προσωπικότης τοῦ κοινωνικοῦ ἔργάτου

σύντομος ὅμιλία τοῦ Μακαριωτάτου

• Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος  
κ.κ. • Ἰ ε ρ ω ν ὕ μ ο υ

Μέ πολλήν συγκίνησιν βλέπω πάλιν τό Φροντιστήριον αὐτό καὶ τοῦ ἀπευθύνω τόν λόγον μέ τό θέμα, τό ὄποιον μοῦ ἀνετέθη νά ἀναπτύξω καὶ τό ὄποιον, ἵσως, θά ἐπερίττευεν νά ἀναπτυχθῇ, ἐάν δέν ἀπέμενε ἡ Διεύθυνσις νά συμπληρωθῇ αὐτό τό κενόν, τό ὄποιον νομίζει ὅτι ὑπῆρχει. Δέν νομίζω ὅμιλος προσωπικῶς, ὅτι ὑπάρχει κενόν, διότι διά τήν προσωπικότητα τοῦ κοινωνικοῦ ἔργάτου, τοῦ κοινωνικοῦ στελέχους, θά ἥδυνατο κανεῖς νά ὅμιλός τοῦ, ἀλλά σέ ἄλλο ἀκροατήριο, ὅχι στό δικό σας τό ὄποιον γνωρίζει τό θέμα αὐτό ὅχι ἀπλῶς θεωρητικῶς, ἀλλά καὶ πρακτικῶς. Ἀναλαμβάνων, λοιπόν, νά ἀναπτύξω τό θέμα αὐτό, ἢ μᾶλλον νά εἶπω μίαν περίληψιν τοῦ θέματος αὐτοῦ, ἀπλῶς ὑπομνήσεις θά κάνω καὶ διαπιστώσεις.

Καὶ τό πρῶτο πού νομίζω, ὅτι θά πρέπει νά ὑπογραμμίσω καὶ νά παρουσιέσω, καὶ πάλιν ἐν περιλήψει, εἶναι, ὅτι ὁ κοινωνικός ἔργατης γενικῶς, ἴδιαίτερα δὲ κοινωνικός ἔργατης τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νά εἶναι μία θρησκευτική προσωπικότης. Τό γενικῶς πού εἶπα δέν νομίζω ὅτι εἶναι ὑπερβολή. Πολύ περισσότερον δέν τό εἶπα, διότι κατέχω τό ἀξιώμα τό ὄποιον μοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός. Θά τό ὕλεγα ὡς ἔνας ἐκ τῆς κοινωνίας παρατηρητής τῆς καρποφορίας τοῦ κοινωνικοῦ ἔργατου. Λέγω ὅτι πρέπει κάθε κοινωνικός ἔργατης νά εἶναι μία θρησκευτική προσωπικότητα, διότι ἐάν δέν εἶναι θρησκευτική προσωπικότητα, τό ἔργο του θά εἶναι ἡμιτελές. Μόνον μία πραγματική θρησκευτική προσωπικότητα, βαθειά θρησκευούμενη, εἶναι δυνατόν νά δώσῃ χεῖρα βοηθείας στόν διπλανό της, κατά τόν τρόπον ὁ ὄποιος θά εἶναι ἀποτελεσματικός καὶ μόνιμος καὶ βαθύς καὶ περιλαμβάνων ὅλην τήν προσωπικότητα τοῦ βοηθουμένου, σύμφωνα ἀκριβῶς μέ τίς τελευταῖες διαπιστώσεις τῆς σχετικῆς ἐπιστήμης.

• Εάν ὁ κοινωνικός ἔργατης δέν εἶναι μία θρησκευτική προσωπικότητα, ἢ βοήθεια, τήν ὄποιαν θά δώσῃ στόν βοηθούμενο, θά εἶναι κατά τό μᾶλλον καὶ ἥττον ἐξωτερική καὶ τό βάθος της θά εἶναι ἀνάλογον πρός τήν θρησκευτικότητα τήν ὄποιαν ὁ ἴδιος ὁ κοινωνικός ἔργατης ἔχει. • Εάν δηλαδή, ἢ θρησκευτικότης τοῦ κοινωνικοῦ ἔργατου εἶναι ὄλιγη, ἐλάχιστο θά εἶναι τό βάθος τῆς βοηθείας τήν ὄποιαν θά δώσῃ εἰς τόν βοηθούμενο. • Εάν εἶναι μεγάλη, ἢ θρησκευτικότης θά εἶναι καὶ ἀνάλογο τό βάθος καὶ τῆς βοηθείας.

Τώρα, προσοχή. Θά πρέπει νά ἐξηγήσωμε, ὅχι εἰς ἡμᾶς ἐδῶ, ἀλλά εἰς ἔναν ἄλλον, ὁ ὄποιος θά τό ἤκουε, αὐτὸν τόν ὄρον πού λέμε

"θρησκευτική προσωπικότης". Δέν έννοούμεν απλῶς ἐκείνον, ὁ ὅποιος θά πηγαίνη εἰς τὴν Ἐκκλησία ἢ ἐκτελεῖ ὥρισμένα ἀπό τά λεγόμενα θρησκευτικά καθήκοντα. "Οταν λέμε θρησκευτική προσωπικότης έννοούμεν μίαν προσωπικότητα, ἡ ὅποια ἔχει βαθεία καὶ συνεπή πίστιν. Μίαν προσωπικότα, δηλαδή ἡ ὅποια ἀφήνει τὸν ἑαυτόν της νά καθοδηγήται ἀπό τὸν Θεόν καὶ ταυτοχρόνως προσπαθεῖ μέ σόλες της τίς δυνάμεις νά εἶναι ἐπάνω στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἢ γιά να τὸ ποῦμε ἄλλοιως, νά ζῇ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

"Οσο λοιπόν βαθύτερα θρησκεύει, ὁ κοινωνικὸς ἐργάτης, δηλαδή ὃσο συνεπέστερη πίστη ἔχει καὶ ὃσο ἀφήνεται εἰς τὴν καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ κι ὃσο περισσότερο προσπαθεῖ νά ζῇ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τόσο βαθύτερη θά εἶναι ἡ ἐπίδρασις τῆν ὅποιαν θά ἔχῃ ἐπάνω εἰς τὸν βοηθούμενον καὶ τόσον μονιμώτερη.

Τό δεύτερον σημεῖον τό ὅποιον νομίζω ὅτι πρέπει νά προσέξωμεν εἶναι, ὅτι ὁ κοινωνικὸς ἐργάτης πρέπει νά εἶναι ἡ θική προσωπικότης. Αὐτό ἵσως μερικοί θά τό περιελάμβανον στό πρῶτο. Καὶ μπορούσε νά περιληφθῇ καὶ νά εἶναι ἕνα απλῶς τμῆμα τοῦ πρώτου.

"Αλλά καλόν θά εἶναι νά τό ύπογραμμίσουμε ἴδιαιτέρως, γιατί πολλὲς φορές ξεχνοῦμε, ὅτι αὐτό εἶναι ἕνα ἀπαραίτητο στοιχεῖο. Καὶ ὅταν λέμε πάλι ἡθική προσωπικότης, δέν έννοούμεν απλῶς ὅτι ἔχει θεωρητικῶς στό μυαλό ὥρισμένους ἡθικούς κανόνες. "Υπάρχουν βέβαια καὶ ἄνθωποι οἱ ὅποιοι οὗτε θεωρητικῶς συμφωνοῦν μέ ὥρισμένους ἡθικούς κανόνες. Λέγω ὅτι δέν ἀρκεῖ αὐτή ἡ θεωρητική τρόπον τινά συμφωνία μέ τοὺς ἡθικούς κανόνας, χρειάζεται καὶ ἡ συνεπής κατόπιν ἐφαρμογή τῶν ἡθικῶν κανόνων στήν ζωή τοῦ ἴδιου τοῦ κοινωνικοῦ ἐργάτου. Νά τό πῶ μέ τήν συνήθη λαϊκή παροιμίαν. Νά εἶναι δάσκαλος πού δίδασκε καὶ νόμον ἐκράτει. "Οχι καὶ νόμο δέν ἐκράτει.

Τώρα βέβαια εἶναι ἕνα τεράστιο πρόβλημα αὐτό γιά τόν καθένα μας. Καὶ δυσεπίλυτο πρόβλημα. Φοβούμαι, ὅτι ὅποιοισδήποτε εἰπῇ, ὅτι ἐγώ τό ἔχω λύσει τό πρόβλημα αὐτό, εἴτε δέν γνωρίζει τό πρόβλημα, εἴτε δέν γνωρίζει τόν ἑαυτόν του, εἴτε κρύβεται καὶ ἀπό τόν ἑαυτόν του ἀκόμη, πάντως κρύβεται ἀπό τούς ἄλλους.

"Οχι δέ απλῶς νά δέχεται θεωρητικῶς τίς ἡθικές αὐτές ἀρχές, ἀλλά νά προσπαθῇ νά τίς ἐφαρμόζῃ στήν ζωή του. Λέγω νά προσπαθῇ καὶ έννοω ὅτι δέν θά τίς ἔχει ἐφαρμόσει πάντοτε καὶ συνεχῶς. ἄνθρωπος εἶναι, τή μία φορά θά τίς ἐφαρμόσῃ περισσότερο, τήν ἄλλη λιγότερο τήν μία θά εἶναι ψηλότερα τήν ἄλλη χαμηλότερα. Ἐκείνο πού θά πρέπει πάντα νά εἶναι ἔντονο, θά εἶναι ἡ προσπάθεια, δηλαδή ἡ ἀπόλυτη ἐσωτερική παραδοχή τῶν ἀρχῶν αὐτῶν τῶν ἡθικῶν, καὶ ὁ ἀγών διά τήν ἐφαρμογήν των.

"Οπως εἶπα, καὶ ὅπως ξεύρουμε ὅλοι, οἱ ἀγῶνες δέν εἶναι παντοτε νικηφόροι. Νικηφόροι μέ τήν έννοιαν τοῦ ἀποτελέσματος. Τό ἀποτέ-

λεσμα δέ: εἶτα ἴντετε θετικόν, ὑπάρχουν καὶ ἀρνητικά ἀποτελέσματα. Καὶ ἐπίσης οἱ πόλεμοι δέν ἔχουν πάντοτε νίκες. "Ἐχουν καὶ νίκες καὶ ἡττες. 'Αλλά ἔνας νικηφόρος πόλεμος εἶναι ἐκεῖνος ὃ ὅποιος ἔχει τὴν τλικήν νίκην. Αὐτό πρέπει νά συμβαίνῃ καὶ μέ τὴν προσωπικότητα τοῦ κοινωνικοῦ ἐργάτου στὸν ἥθικό της ἄγῶνα, στὶς μάχες της στὸν ἥθικό τοιέα. Καὶ τέλος θά ἔλεγα ὃ κοινωνικός ἐργάτης πρέπει νά εἶναι μία ἡ γετεική προσωπικότητα.

Θά μοῦ ἦτε, μά αὖτε εἶναι τά δύο ἄλλα, θρησκευτική καὶ ἥθική προσωπικότης αὐτές καριετεύει, νά τοδ πούμε ὅτι πρέπει νά εἶναι ἡγετική προσωπικότης. Νοι, εἶναι ἀλήθεια, ὅτι χωρίς τά δύο ἄλλα δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἡγετική προσωπικότης. Χρειάζεται ὅμως καὶ κάτι παραπάντα. Νά ἔχῃ τὴν διάθεση ὅχι τῆς ἐπιβολῆς, ἄλλά τῆς διακονίας. Εἶναι Ισως ἀπό τά πιό δύσκολα μαθήματα τά ὅποια μᾶς ἐδίδαξε ὁ Κύριος μας. Νά ἡ γούμεθα διακονούμντες. Εἶναι Ισως τό πιδ παράλογο σχῆμα στὴν ἀνθρωπίνη ἀντίληψη. Διότι ὁ Κύριος τὴν ἡγεσίαν πήν θεωρεῖ διακονίαν. "Ἐγώ δέ εἰμι ἐν αέσῳ ὑμῶν ὃς ὁ διακονῶν". "Υπόδειγμα ἔδωκα ὑμῖν η·λ·π." "Οστε θέλει πρᾶγμα εἶναι ἔστω πάντων ἐσχατος", ἢ "ἔστω πάντων δούλος". 'Εκείνην τὴν ποχήν ἡ λέξις δούλος δέν εἶχε τὴν ἔννοιαν, τὴν ὅποιαν ἐμεῖς σήμερε καταλαβαίνουμε. Τό δούλος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἐσήμαινε κάτι τρομακτικό αφάνταστο πρᾶγμα. Θά λέγαμε μόνον τή λέξι ζῶον, "ἄν καὶ σήμερα κοντεύει νά ἔξαφανιστῇ καὶ αὐτή ἡ ἔννοια ἀπό τὴν καθημερινή μας ζωή, λόγῳ τοῦ ὅτι τά ζῶα τό ἀντικατέστησαν αἱ μηχαναί. Βλέπετε σιγά σιγά φεύγει καὶ τοῦ ζῶου ἡ ἔννοια ἀπό τὴν κοινωνική μας ἀντίληψη. "Υπάρχουν παιδιά νουτζω, ἐδῶ στήν 'Αθήνα, ποδ δέν εἶδαν ποτέ τους ἔνα φορτηγό ζῶο.

Αὐτό, λέγω, εἶναι τό πιό παράδοξο σχῆμα τῆς ἡγεσίας πού μπορεῖ νά φαντασθῇ κανείς, ἄλλα καὶ τό πιό δυσκατόρθωτο. Τό νά ἡγήται κανείς διακονῶν. Τό νά ἡγήται καὶ νά εἶναι τελευταῖος. Τό να ἡγήται μέ αὐτήν τὴν προσφοράν τοῦ δούλου. Αὐτό ἀδελφοί μου καὶ ἀδελφαί μου Ισως εἶναι τό ἐπιστέγασμα ὅλων τῶν ἄλλων. 'Εάν θέλουμε νά εἴμεθα κοινωνικοί ἐργάται καὶ μάλιστα κοινωνικοί ἐργάται τῆς 'Εκκλησίας, καίτοι εἶπα, ἡ διαφορά δέν εἶναι ούσιαστη. 'Εν πάσῃ περιπτώσει, ἔνας κοινωνικός ἐργάτης τῆς 'Εκκλησίας πρέπει νά ἔχῃ καὶ αὐτήν τὴν προσωπικότητα, τὴν ἡγετικήν προσωπικότητα διά τῆς διακονίας.

'Εάν τώρα, κατορθώσῃ ὃ κοινωνικός ἐργάτης νά εἶναι μία θρησκευτική προσωπικότης ὅπως τόσο συντόμως, ἐν περιλήψει, τὴν περιεγράφαμε καὶ μία ἥθική προσωπικότης, μέ αὐτήν τὴν ἔννοιαν τὴν ὅποιαν εἴπομεν, τοῦ ἄγῶνος δηλαδή τοῦ συνεχοῦς διά τὴν τελείωσιν τὴν ἥθικήν, τὴν σύμμαχον μέ τό θέλημα τοῦ οὐρανού, καὶ ἂν εἶναι μία ἡγετική προσωπικότης μέ τὴν ἔννοιαν αὐτήν τῆς διακονίας, αὐτός θά εἶναι ὁ τέλειος τύπος τοῦ κοινωνικοῦ ἐργάτου τῆς ἐκκλησίας.

Εἶπα, ὅμιλος πρός πρόσωπα τά ὅποια ἡδη ἔχουν προσπαθήσει καὶ .ἔχουν ἐν τῇ ζωῇ ἐφαρμόσει αὐτό τό πρότυπον. Εὔχομαι ἡ ἐφαρμογή νά

εἶναι ἀκόμη τελειοτέρα εἰς τό μέλλον καὶ εὔχομαι νά βρῆτε ἐπίσης πολ-  
λούς μιμητάς καὶ τό ~~έρχομενο~~ ἔτος στό Φροντιστήριον, ὅχι στό δεύτερο  
μόνον ἔτος, τό ίδικόν σας, ἀλλά καὶ στό πρῶτον ἔτος, δηλαδή φροντι-  
στήριον πού θά ἔχῃ τήν θέσιν τήν ίδικήν σας, νά εύρεθούν ἐπίσης καὶ  
ἄλλοι ἀκροαταί καὶ μέλη. Τώρα τά ώς πρός τήν ἀξιοποίησις ~~κ.λ.π.~~, θά  
τά πούμε στό τέλος.

-----