

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

ΙΔΡΥΤΗΣ: Ν. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Σόλωνος 126, ΑΘΗΝΑ 106 81

Άρ. Φύλλου 337 (652)

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 1988

Ἡ ἐκδημία τοῦ π. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνᾶν



'Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αθηνῶν Ιερώνυμος, με "Ελληνες και Ρουμάνους φοιτητές πρό εἰκοσαετίας.

‘Ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Αθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος Ἱερωνύμου Κοτσώνης ἀπεβίωσε τήν Τρίτη (13-11-1988) καὶ κηδεύτηκε τήν Πέμπτη ὡς μοναχός, διπώς δὲ ἕδιος ἡθέλησε, στά ‘Υστέρνια τῆς Τήνου. Ἐκεῖ δηλαδὴ πού τὸ 1905, μετά τό θάνατο τοῦ πατέρα του, γεννήθηκε γι’ αὐτό καὶ πήρε τό δόνομα τοῦ πατέρα του. Ἐκεῖ κατ’ οὐσίαν ἐμόνασε μετά τήν παραίτησή του.

‘Αφοῦ ἀποφοίτησε ἀπό τήν Ριζάρειο Σχολή, σπούδασε στή Θεολογική Σχολή τῶν Αθηνῶν, στή Γερμανία, (Μόναχο, Βερολίνο, Βόρνη) καὶ στήν Ἀγγλία. Τό 1939 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ ἀπό τό 1949 ἔως τό 1967 ἦταν Ἱερέας τῶν ἀνακτόρων. Τό 1959-1967 ἦταν καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου στό Πανεπιστήμιο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης.

‘Ἐγραψε περίπου 40 ἐπιστημονικά ἔργα, ἐκτός ἀπό τά ἑκατοντάδες ἀρθρα πού δημοσίευσε σέ περιοδικά καὶ Ἐγκυκλοπαίδειες. Μετέφρασε τό θαυμάσιο ἔργο «Παῦλος» τοῦ J. Holzner. Ἐλαβε μέρος καὶ ἔκανε εἰσηγήσεις σέ πολλά Συνέδρια τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἑκκλησιῶν. Ἀπό τά βιβλία του ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν, ἐκτός βέβαια τῶν ἐποικοδομητικῶν, τά ἔξῆς: «Ἡ Χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν κατά τούς χρόνους τῶν κατακομβῶν» (1939). «Ἡ ἀμοιβή καὶ ἡ συντήρησις τῶν κληρικῶν ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἑκκλησίᾳ» (1940). «Ἡ ψῆφος τῶν κληρικῶν. Ἰστορικοκανονική ἀποψία» (1954). «Ἡ θεσις τῶν λαϊκῶν ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὄργανισμοῦ κατά τό Κανονικό Δίκαιο τῆς Ὁρθ. Ἀνατ. Ἐκλ.» (1956). «Ἡ πολιτική τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ἔναντι τῶν χριστιανῶν» (1957). «Ὀδηγός ἐπισκεπτρίας» (1957). «Ἄλι περί κοινοβιακῆς ζωῆς ἀντιλήψεις τοῦ M. Βασιλείου» (1963).

Διακρίθηκε γιά τά διοικητικά του πρόσωντα καὶ τήν εὐγένεια στή συμπεριφορά του. Μέ ἐντολή τῶν Αρχιεπισκόπων δργάνωσε: Τήν «Ὑπηρεσία Προνοίας Στρατευομένων», τήν «Ἀνοικοδόμηση τῶν Ναῶν», τά «Θέματα ἐπαναπατρισμοῦ», καὶ ἄλλα.

Δέχτηκε δυστυχῶς νά ἐκλεγεῖ Αρχιεπίσκοπος ἀπό τή χούμτα ἡ φλοία προσπαθοῦσε νά ἐκμεταλλευτεῖ τήν Ἑκκλησία.

‘Ο ἀγώνας του ἦταν μεγάλος, καί τὸν περιέγραψε σὲ βιβλίο πού ἔξεδωσε.

Παρά τίς τρομερές καί ὑπουλες ἀντιδράσεις τῆς δικτατορίας καί μερικῶν ἐκκλησιαστικῶν συνεργατῶν του, κατόρθωσε:

1) Νά ἀνεξαρτητοποιήσει ἀπὸ τὸ κράτος τὴν νομοθεσία τῆς Ἐκκλησίας.

2) Νά διευθύνει τὴν ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση μόνη ἡ Ἐκκλησία.

3) Νά ίδρυσει τὸ πρῶτο (καί μόνο) ἐκκλησιαστικό Νοσοκομεῖο, προσφέροντας τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν προσωπικῶν του εἰσοδημάτων.

4) Στίς ἐνορίες τῆς ἀρχιεπισκοπῆς τῶν Ἀθηνῶν ὁργάνωσε μέ ύποδειγματικό τρόπο τὴν ἄλληλο βοήθεια (φιλοπτωχεία) καί μάλιστα ίδρυσε τά «Σπίτια Γαλήνης» τῶν γερόντων.

5) Ἔβαλε τίς βάσεις γιά τὴν αὐτόνομη ὁργάνωση καί ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Καί

6) Ἀπεμάκρυνε τούς ἡθικά ὑποπτους κληρικούς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Στὴν ὁργάνωση τῶν οἰκονομικῶν ἀντέδρασαν ίδιως μέσω τῆς Χούντας δσοι θίγονταν τά συμφέροντά τους. Αύτό ἦταν μιά ἀπὸ τίς αἰτίες πού τὸν κούρασαν καί τὸν ἀνάγκασαν νά παραιτηθεῖ. “Ο, τι πέτυχε δ Ἱερώνυμος στὴν ἐποχή τῆς δικτατορίας δέν μπόρεσαν οἱ διάδοχοί του νά τὸ διατηρήσουν καί ἐν μέρει ξαναϋποδούλωσαν τὴν Ἐκκλησία στὸ κράτος. Χάθηκαν δλες οἱ ἐλευθερίες πού εἶχε ἀποκτήσει ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ κράτος. Χάθηκε καί τὸ Νοσοκομεῖο.

Παρά τίς δύσκολες (ἀλλ’ ἄγνωστες στούς πολλούς) περιστάσεις κάτω ἀπὸ τῇ Χούντᾳ κατόρθωσε νά ἐφαρμόσει δημοκρατικότερα συστήματα διοίκησης καί τὴν

κάποια συμμετοχή τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου στήν 'Ενορία. Νομοθέτησε τήν ἀντιπροσωπευτική 'Ενοριακή Συνέλευση ἀπό λαϊκούς πού ἀπ' αὐτήν θά ἐκλεγόταν ἡ 'Ενοριακή 'Επιτροπή καί σ' αὐτή θά λογοδοτοῦσε. Ἀλλά τὸ ἐκκλησιαστικό κατεστημένο πού τὸν διαδέχτηκε κατάρτησε τὸν Καταστατικό Χάρτη (πού ισχύει καί σήμερα) πού σέ ἐποχή Δημοκρατίας κατάργησε τήν 'Ενοριακή Συνέλευση τῶν λαϊκῶν (τήν ἀτελή ἔστω) καί νομοθέτησε τούς ἐνοριακούς ἐπιτρόπους νά τούς δρίζει ὁ ἀρχιερέας καί νά μή λογοδοτοῦν πουθενά.

Πολλοί λίγοι ξέρουν πώς ἐστειλε ἐπιστολές στὸν Παπαδόπουλο τῆς Χούντας καί διαμαρτυρόταν πώς κατάντησε τὸ κράτος «κράτος τοῦ χωροφύλακα» καί θά τὸν ἀναγκάσει νά αὐτοεξοριστεῖ καί αὐτὸς μέ τούς ἄλλους πολιτικούς ἔξδριστους.

"Ἄν οἱ στενοί συνεργάτες τοῦ 'Ιερώνυμου, πού ξέρουν τίς λεπτομέρειες τῆς διοικησής του, γράψουν τήν ἐκκλησιαστική Ιστορία τῆς ἐποχῆς, τότε θά φανεῖ ἡ μεγάλη του προσφορά στήν 'Εκκλησία καί οἱ μεγάλες ἀντιδράσεις τῶν οἰκονομικά καί ἡθικά θιγομένων ἀπό τὸν 'Ιερώνυμο.

Βέβαια ὁ 'Ιερώνυμος ως ἀνθρώπος δέν ήταν ἀλάθητος. Ἀλλά τά λάθη τῶν μεγάλων εἶναι μεγάλα. Οἱ χριστιανοί ὅμως, κρίνονται ως χριστιανοί ἀπό τίς προθέσεις τους καί ἀπό τίς προσπάθειές τους στὸν ἀγώνα τους. Πάντως ἡ ἡθικότητα τοῦ 'Ιερώνυμου, ἡ πίστη του, ἡ μόρφωσή του, οἱ διοικητικές του ίκανότητες, ἡ ἐργατικότητά του, ἡ εὐγένεια στὴ συμπεριφορά του, ἡ ἀνεξικακία του καί ἡ ἀφιλοκέρδειά του, τόγχην παρουσιάζουν ἐνα «πρότυπο πρόσωπο μίμησιν».