

ΙΩΑΝΝΗΣ ο ΒΑΣΤΟΓΙΑΤΗΣ

● ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ορθοδοξού χριστ. συλλογού (1877) ●

Ίδρυτής: Άπ. Μακράκης (+1905) – Διεύθυνσις: Χριστοκοπίδου 12-105 54-Αθήνα.

« Ίδε δέ ἡ Αμνός τοῦ Θεοῦ
οἱ αἱρῶν τὴν ἀμαρτίαν
τοῦ κόσμου » (Ιω. α' 29)
(Όμολογία)

«Ο έχων δύο χιτῶνας δότω τῷ μὴ έχοντι»
(Κοιν. Δικαιοσύνη)

«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναικα
τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μάρκ. στ.' 18)
(Ἐλεγχος)

« Μετανοεῖτε ἡγγικε γάρ ἡ
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»
(Ματθ. γ' 2)
(Μετάνοια)

‘Ο Αρχιεπίσκοπος τῆς Ἀγάπης

Στίς 15 Νοεμβρίου ἅφησε τὴν τελευταία του πνοή ὁ Αρχιεπίσκοπος πρ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος (Κοτσώνης). “Οσοι ἀσχολοῦνται ζωηρά μὲ τῇ θρησκευτικῇ καὶ ἐκκλησιαστικῇ ζωῇ τοῦ τόπου μας, δέν μποροῦν παρά νά όμολογήσουν, ὅτι ὁ μακαριστός Ἱερώνυμος ἦταν προσωπικότητα πρώτου μεγέθους. Βεβαίως δέν ζητοῦμε ἀπό τούς μικρούς νά ἔχουν τῇ δύναμι ν’ ἀτενίσουν τὸ ὕψος τοῦ μεγάλου. Δέν ζητοῦμε ἀπό τῇ χαμέρπεια τῶν σκωλήκων νά θαυμάσῃ τὴν πτῆσι τοῦ ἀετοῦ. Καί ἦταν ἔνας ἀετός τοῦ πνεύματος ὁ Ἱερώνυμος.

Δέν ίσχυρίζεται κανείς, ὅτι καὶ ἐπί τῶν ἡμέρων τῆς ἀρχιεπισκοπείας του δέν ἔγιναν λάθη. Ἔγιναν. Ἀλλά κανείς δέν μπορεῖ ν’ ἀρνηθῆ, ὅτι οἱ ἡμέρες ἐκεῖνες ἦταν ἡμέρες τουλάχιστον λαμπρότερες ἀπό τίς ἡμέρες ἄλλων Ἀρχιεπισκόπων. Μόνο ἐπί Ἱερωνύμου εἶδε ὁ εὔσεβῆς λαός νά ἐκλέγωνται ως ἐπίσκοποι κληρικοί πού οὐδέποτε ἐπεθύμησαν νά γίνουν ἐπίσκοποι. Μόνο ἐπί Ἱερωνύμου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶχε ἡγέτη μέ θεολογική κατάρτισι, μέ διοικητικές ἰκανότητες, μέ ἱεραποστολικό ζῆλο καὶ πρό παντός μέ φόβο Θεοῦ καὶ ἀρετή. Ἡταν πολύεδρος ἀδάμας ὁ Ἱερώνυμος. Ἀκτινοβολοῦσε ἀπό πολλές πλευρές. Ἡ αἴγλη του φάνηκε λαμπρότερη μέ τῇ σύγκρισι τῆς διαδόχου καταστάσεως.

Ζοῦσε μέχρι τελευταίας ήμέρας τήν άγωνία γιά τήν έξαπλωσι τῆς ἀπιστίας και τῆς διαφθορᾶς. Ζοῦσε μέ τόν πόνο δχι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πού δέν κατεῖχε πλέον τό Θρόνο, ἀλλά τοῦ ἀνθρώπου πού ἔβλεπε τόν ἀνθρώπινο πόνο, σέ δλες τίς πλευρές του. Ὁ Ἱερώνυμος ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀγάπης. Ὁχι, διότι τά τελευταία ἔτη κατηύθυνε κίνησι Ἀγάπης, ἀλλά διότι ἡ ἀγάπη ἦταν μέσα στό αἷμα του. Ὅπάρχουν βέβαια ἐκεῖνοι, πού θ' ἀντιτείνουν, δτι συμπεριφέρθηκε σκληρά ώς Ἀρχιεπίσκοπος. Ἄλλ' ἄς μή λησμονοῦν, δτι τό ἐλατήριο τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ἦταν ἡ ἀγάπη.

Ἐφυγε μέ πικρία. Εἶδε νά διώκωνται πνευματικά του παιδιά και πνευματικά του ἀναστήματα μέ μόνη τήν κατηγορία τοῦ «ἱερωνυμικοῦ». Ἀκουγε νά τόν λένε «ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς χούντας». Ποιοί; Ἐκεῖνοι, πού ἔγιναν τυφλά πιόνια και δργανα τῆς δικτατορίας ἀποκαλοῦν ἔτσι τόν ἐκκλησιαστικό ἡγέτη, πού εἶχε τήν παρρησία νά στείλη καυστικές ἐπιστολές στό δικτατορικό καθεστώς και νά διαμαρτυρηθῇ γιά

τά βασανιστήρια πού γίνονταν τότε· τόν άρχιεπίσκοπο, πού εἶχε τήν εύαισθησία νά ύποβάλη τήν παραίτησί του, δταν τό δικτατορικό καθεστώς τοῦ Ἰωαννίδη πρωθοῦσε μέ προκλητικές ἐνέργειες τόν διάδοχό του. Ὁ ιστορικός τοῦ μέλλοντος θά βλέπῃ τίς φωτεινές σελίδες τῆς διακονίας του στήν Ἑκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ θά λέγη: «Πρίν ἀπό τόν Σεραφείμ ὑπήρχε ἕνας Ἱερώνυμος».

Ἐφυγε ὁ Ἱερώνυμος ἀπό τῇ γῇ αὐτῇ, γεμάτος ἐλπίδα γιά τήν αἰώνια πατρίδα. Ἐφυγε καὶ ἀφησε παράδειγμα Ἀρχιεπισκόπου σεμνοῦ, ἀγνοῦ, ἀφιλαργύρου, ταπεινοῦ, σοφοῦ.

Ἡ Πολιτεία δεν τόν τίμησε. Ἄλλα τί μέ τοῦτο; Τόν τίμησε ἡ θριαμβεύουσα Ἑκκλησία, γιά τήν δοποία ζοῦσε ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή τοῦ πολυσεβάστου Γέροντα π. Ἱερωνύμου Κοτσώνη.

