

Ο ΑΜΒΩΝ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΤΟΣ Κ' ★ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1989 ★ 'Αριθμ. 75

ΕΠΕΣΕΝ Η ΔΡΥΣ



Τήν 15ην Νοεμβρίου παρελθόντος έτους ἄφησε τήν τελευταίαν πνοήν του εἰς τό Θεραπευτήριον «Ιατρικόν Κέντρον» Ἀθηνῶν, εἰς τό δοποῖον ἐσχάτως ἐνοσηλεύετο διὰ πρ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἀείμνηστος Κυρός Ἱερώνυμος Κοτσώνης.

Ἐγεννήθη τό 1905 εἰς τά 'Υστέρνια τῆς Τήνου. Ἀριστούχος εἰς ὅλας τάς βαθμίδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως, Στοιχειώδους, Μέσης καὶ Ἀνωτάτης. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό έτος 1928. Τό δέ 1934 μετέβη εἰς τό Ἐξωτερικόν πρός εύρυτέρας σπουδάς εἰς Γερμανίαν καὶ διάφορον χρονικόν διάστημα εἰς Ἀγγλίαν.

Ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος εἰς τό Θεραπευτήριον «Εὐαγγελισμός». Ἀπό τό 1949 μέχρι τό 1967 διετέλεσεν ὡς πρωθιερεὺς τῶν Βασιλικῶν Ἀνακτόρων, ὡς γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ εἰς πολλούς ἄλλους τομεῖς τούς διάφορους ἀνε-

θεσεν εις αύτόν ἡ Ἐκκλησία. Πρόνοια στρατευμένων, ἀνοικοδόμησιν καταστραφέντων Ναῶν, δέμα ἐπαναπατρισμοῦ, συσσίτια διά τούς ἀπόρους κατά τά χρόνια τῆς κατοχῆς κ.ἄ. Δι' ἔνα χρονικόν διάστημα διετέλεσε καὶ Διευθυντής τῶν περιοδικῶν Ἐκκλησία καὶ Θεολογία.

Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1959 ἐξελέγη τακτικός καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καὶ τῆς Ποιμαντικῆς εἰς τὴν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εις τάς 13 Μαΐου τοῦ 1967 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ὑπό τῆς Ἀριστίνδην Ἱερᾶς Συνόδου.

Τόσον ὡς διάκονος καὶ πρεσβύτερος, ὅσον καὶ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, ἔδειξεν ἀσυνήθη δραστηριότητα. Ειργάζετο νυχθημερόν καὶ ἐσκέπτετο πῶς νά βοηθήσῃ τὴν Ἐκκλησίαν κυρίως ἀπόψεως πνευματικῆς, ἀλλά καὶ οἰκονομικῆς.

Διακαής πόθος του ἦτο νά ἀξιοποιήσῃ τὴν Ἐκκλησιαστικήν καὶ Μοναστηριακήν περιουσίαν καὶ νά κάμη τὴν Ἐκκλησίαν ἀνεξάρτητον οἰκονομικῶς. Πρός τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν Ἰδρυσε τὴν ἐταιρείαν «Προγραμματισμοῦ καὶ Ἀναπτύξεως» ἀπό εἰδήμονας οἰκονομολόγους. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἐπαινετή ἐκείνη καὶ ἐξαίρετος προσπάθεια προσέκρουσε εἰς τὴν ἐμπάθειαν καὶ ἀντιπάθεια ὡρισμένων οὕτω στενοχωρηθείς ύπεβαλε τὴν παραίτησιν καὶ ἔμεινε ἀνεκτέλεστον ἐκεῖνο τό ἀξιόλογον ἔργον.

Ἐτακτοποίησε τὴν μισθοδοσίαν τῶν Ἱερέων, οἵτινες ἐνετάχθησαν εἰς τὴν μισθολογικήν κλίμακα τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. "Ἐπειτα ἀπό πολλούς κόπους καὶ ἀγῶνας κατώρθωσε νά πείσῃ τὴν Κυβέρνησιν ώστε νά δεχθῇ τὴν πρότασιν καὶ νά περιέλθῃ ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευσις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.

"Ιδρυσε τό νοσοκομεῖον διά τούς Κληρικούς, τὴν ἀνωτέραν Θεολογικήν Σχολήν Ἱερατικῶν Σπουδῶν, τό Διορθόδοξον Κέντρον εἰς τὴν Ἱερονόμην Πεντέλης, τὴν βιβλιοθήκην τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὴν Χριστιανικήν Ἀλληλεγγύην, τά Σπίτια Γαλήνης Χριστοῦ, εἰς τά ὅποια σιτίζονται καθημερινῶς οἱ ἄποροι γέροντες καὶ πολλά ἄλλα φιλανθρωπικά Ιδρύματα καὶ κοινωνικά ἔργα ἐπετέλεσε.



Πλούσιον είναι καὶ τὸ συγγραφικὸν του ἔργον. Συνέγραψε πλείστα δσα ἐπιστημονικά καὶ ἄλλα ψυχωφελή διά τὸν λαόν βιβλία, καὶ ἐδημοσίευσε πολλάς δημιουρίας, λόγους καὶ ἀρθρα ἐποικοδομητικά εἰς θρησκευτικά περιοδικά καὶ εἰς τὸν ἡμερήσιον Τύπον. Ἀντιπροσώπευσε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ διάφορα Συνέδρια, ὡς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ ἄλλων. Ἡτο δέ γνώστης ξένων γλωσσῶν.

Διεκρίνετο διά τὴν ἀκράδαντον πίστιν του εἰς τὸν Χριστόν, τὴν εὔσεβειάν του, τὴν εὐγένειαν καὶ τούς καλούς του τρόπους, τὴν ταπείνωσιν καὶ ἀνεξικακίαν, τὴν ἀφιλοκέρδειαν καὶ τὴν ἀσκητικήν του ζωήν, τὴν ἐπιστημονικήν του μόρφωσιν καὶ τὴν ἀοκνον ἐργατικότητά του. Εἶχε πολλά φυσικά καὶ ἐπίκτητα χαρίσματα. Ὁρισμένοι τὸν κατηγόρησαν ὅτι ὑπέπεσεν εἰς μερικά λάθη. Βεβαίως ὡς ἀνθρωπος καὶ αὐτός δέν εἶχε τὸ ἀλάθητον. Μόνον δὲ θεός είναι ἀλάθητος. "Ομως καὶ τὰ ἐλάχιστα λάθη τοῦ Ἱερωνύμου ἦσαν διά τὸ καλόν τῆς Ἐκκλησίας. Ἱερώνυμον, μέ τόσα προσόντα, ίσως θά ἀργήσῃ νά Ιδή η Ἐκκλησία μας.

Ο Κύριος νά ἀναπαύσῃ τὴν ψυχήν του μεταξύ τῶν Ἅγίων καὶ Δικαίων.