

Είδαμε σπρό προηγουόμενο σημείωμά μας πώς είναι άπαραιτητο νά ξεκαθαρίσουμε μέσα μας πιού θειρούμε ώς τό πιο σημαντικό πρᾶγμα στή ζωή μας. Έπεισος, παρακολουθήσαμε ποιά είναι ένετηνα πού δ Κύριος δέν θεωρεί ότι άξιζουν νά τοκοθετηθούν πρῶτα.

Σήμερα άς προχωρήσουμε παραπέρα. "Ας έξετάσουμε, πιού ήταν έκεινο πού δ Κύριος θεωρούσε ώς τό πρῶτο καί σπουδαιότερο;

"Όπως λέγαμε, έδω χρειάζεται νά προσέξουμε περισσότερο. Ήχει κανείς τήν έντυπωση, πώς δ Κύριος βάζει ώς πρῶτο όχι ένα άλλα τρία διεφορετικά πράγματα. "Ας τά ίδουμε ένα-ένα.

Μείωντας δ Κύριος για τήν μέριμνα καί τήν άγωνά που αισθάνονται μερικός για ν' ἀποκτήσουν υλικά ἄγαθά, τούς είπε: "Ζητεῖτε πρώτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτού καί ταυτα καντα προστεθήσεται υψην." Δηλαδή, "ἄφιερώσετε οἵας τές προσπάθειες για νά ὑπικρατήσῃ ή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πάνω στήν γῆ καί οἵας οἱ κανόνες καί οἱ νόμοι της καί κατόπιν οἵας τά υλικά ἄγαθά, που σᾶς χρειάζονται για νά ζήσετε, ή δ ξελθουν μαζίτης."

"Άλλοτε πάλι, όταν τόν ράτησαν ποιά είναι ή πρῶτη καί μεγαλύτερη έντολή τοῦ Θεοῦ, που ἐπομένως πρέπει ν' ἀποτελέσῃ τήν πρώτη καί σπουδαιότερη φροντίδα τῆς ζωῆς μας, είπε" τό "ἄγαπήστε Κύριον τόν Θεόν σου έξ οἵας τῆς καρδίας σου καί έξ οἵας τῆς ψυχῆς σου καί έξ οἵας τῆς διανοίας σου καί έξ οἵας τῆς ισχύος σου" καί τό "ἄγαπήσετε τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν."

"Η οἵας πρώτης ημέρας ή μέρη πρός τόν Θεόν καί ή άγάπη πρός τούς σάλλους ανθρώπους είναι έπομένως τό πρῶτο καί σπουδαιότερο πρᾶγμα, άφού αὐτό ἀποτελεῖ τήν πρώτη καί μεγαλύτερη έντολή τοῦ Θεοῦ.

Τό τελευταῖο τό είπε δ Κύριος όταν δ ἀκόστολος Πέτρος, τρομαγμένος ἀπό οἵας άκουσε ότι οἱ γραμματεῖς καί οἱ φαρισαῖοι θά ἔπισαν τόν Κύριο καί θά τόν σκότωναν, Τόν συμβούλεψε νά προσέξη καί νά ἀποφύγη νά Τόν πιάσουν. Τότε δ Κύριος, ἀφοῦ τούς είπε, ότι οἵας Τόν ἀκολουθεῖ πρέπει νά είναι ἀποφασισμένος νά θυσιασθῇ, ότι τήν άξια τῆς ψυχῆς μας, δέν τήν ίσοφαρίζει ούτε οἵας διάσημος. "Επομένως τό μεγαλύτερο καί σπουδαιότερο πρᾶγμα ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ δ οἵας πρώτης τόν κόσμο είναι ή άνθρωπινη ψυχή.

"Άλλα μ' αὐτό τόν τρόπο, φαίνεται σάν δ Κύριος νά μᾶς λέει, πώς τρία είναι τά πιο σημαντικά καί σπουδαιά πράγματα στόν κόσμο καί διχι ένα. "Υπάρχει καμιαία ἀντίφασις σ' αὐτά; Πρέπει έμεις νά ξεχωρίσουμε ἀπό τρία τό ένα; Τί θά πρέπει νά κάνουμε;

Πρῶτα - πρῶτο, άς μή κηγαίνει στό μυαλό μας τόσο εύκολα, πώς είναι δυνατόν δ Κύριος μας νά ἔλεγε πράγματα, που δέν συμφωνούσαν πραγματικά μεταξύ τους. "Εκείνος που είναι δ Πάνσοφος, δέν είναι δυνατόν νά κανή διγι ένα τέτοιο ἀλλ' ούτε τό παραμεικρότερο λάθος. "Αν δέ καμιαία φορά νομίζουμε, πώς ἀνακαλύψαμε κάποιο λάθος, σε δ, τι μᾶς είπε δ Κύριος, ή λύσις είναι ἀπλόνστατη: τό λάθος έκατο τά έκατο, είναι δικό μας. "Έμεις δέν είμαστε σέ θέση νά τόν καταλάβουμε."

Γιατί ἄλλοιως θά είναι σάν νά είμαστε στήν πρώτη ὀημοτικοῦ, μόλις τώρα νά ἔχουμε μάθει νά μετρᾶμε ἀπό τό ἕνα μέχρι τά δέκα καί νά νομίζουμε πώς ἀνακαλύψαμε λάθη, στούς ὑπολογισμόνς τοῦ **Αἰνιστάτην** τοῦ πιο μεγάλου Μαθηματικοῦ τοῦ κέδεμου, τοῦ "Αἰνιστάτην": Είναι ποτέ δυνατόν; Λν αὐτό αὖν είναι δυνατόν, δταν πρόκειται γιά τούς υπολογισμούς τοῦ Αἰνιστάτην, ἄλλο τόσο, χιλιάδες καί εκατομμύρια φορές ἄλλο τόσο, δέν ἔναι δυνατόν, δταν πρόκειται

γιά δ, τι μᾶς δίδεται δ Κύριός μας. Μέ τό λεχναράκι τοῦ δικοῦ μας μυαλοῦ θά φωτίσουμε ἐμεῖς τό καταμεσῆμερο τὸν ἥλιο; Ήνοι ἔνας τρελλός θά μπορεῖται νά βρει σκεφθῆ. **III**

"ΑΛΛ' ας γυρίσουμε στό ἔμα μας. Λέγαμε λοιπόν, πώς δ Κύριος φαίνεται σάν νά μᾶς παρουσίαζει τρία πράγματα ώς τά σπουδαιότερα: Τή Βασιλείσ τῶν Οὐρανῶν, τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τό Θεό καί πρός τόν πλησίο καί τήν ἀνθρώπινη φυχή. Καί τά τρία θά πρέπει νά τά πάρουμε δη πρέπει ἀπό τά τρία νά διαλέξουμε τό ἕνα; Αύτό δημας θά τό ίδοῦμε στό ἐπόμενο σημείωμά μας.

\*Ο πατήρ \*Ιερώνυμος

oooooooooooooo