

PORT
PAYÉ
HELLAS



Έλεύθερη πληροφόρηση

ΔΕΛΤΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: 'Ο Μητροπολίτης Αττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
'Αριθμ. φύλλου 74

1 Δεκεμβρίου 2001

Τό πακέτο τῶν 3 ἐπιστολῶν

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πολύς λόγος γιά τό πακέτο τῶν τριῶν ἐπιστολῶν, που ḥ Διαρκής Ίερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔστειλε στὸν Πατριάρχη καί στὴ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης. Ο Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καί οι λίγοι Ίεράρχες, πού ἐνέχονται γιά τὴ σύνταξη, τὴν ἔγχριση καί τὴν ἀποστολή τους, ὑποστηρίζουν, πώς εἶναι μνημεῖα ἐκκλησιολογικῆς σκέψης, ἀπαυγάσματα τῆς ἀνησυχίας τους καί ἐφαλτήρια τοῦ ἀγώνα τους γιά τὴν ἀποκατάσταση τῆς Κανονικῆς τάξης στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Οι ἀντίστοιχοι παράγοντες τοῦ Φαναρίου, ὀντίθετα, τίς χαρακτηρίζουν ὡς μνημεῖα θεολογικῆς ἀφασίας καί τυπώματα μιᾶς ἀνέλεγκτης ἐγωπάθειας τοῦ σημερινοῦ προκαθημένου τῆς ἑλληνικῆς Ίεραρχίας.

Ἡ Φαναριώτικη ἀπόρριψη φανάτισε τό ἀρχιεπισκοπικό περιβάλλον τῶν Ἀθηνῶν. Σύμφωνα μὲ τὴν «πρώτη ἀντίδραση Μητροπολίτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» - πού τὴ δημοσιοποιεῖ ὁ αὐλικός δημοσιογράφος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς - οἱ παράγοντες τοῦ Πατριαρχείου ἐκτρέπονται «σέ μέρεις σέ βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ προκαθημένου τῆς». Καὶ ḥ ἀνοίκεια αὐτή πρακτική - κατά τὴν ἴδια πάντα πληροφόρηση - «δείχνει ἀνασφάλεια καί μεσαιωνική-φεουδαρχική ἀντίληψη».

Είναι γεγονός ἀναντίρρητο, πώς οἱ τρεῖς ἐπιστολές δυνάμωσαν τὴν ἔνταση. Σήκωσαν και νούργιο κύμα διαφωνιῶν ἀνάμεσα στὶς ἡγεσίες τῶν δυο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί ἀναφέν πελώριες φωτιές ἐμπάθειας καί ἀνταγωνιστικότητας. Βάθυναν ἐπικίνδυνα τὸ χάσμα, πού ἀνοίξε μέ τὰ ἡγεμονικά του δράματα ὁ κ. Χριστόδουλος, ἀμέσως μετά τὴν ἀναρρίχησή του

στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν. Καὶ δρομολόγησαν ἔξελίξεις, πού, ἃν συνέχιστοῦν, δέν μποροῦν νά ἔχουν ἄλλο τέρμα, παρά τὸ σχίσμα.

Ἡ τελευταία αὐτή ἐπισήμανση δέν εἶναι δική μας. Τῇ διατυπώνουν καὶ τήν προσυπογράφουν, μέ πολλή ὁδύνη, 27 Μητροπόλιτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σέ κοινή ἐπιστολή τους, πού τήν ἀπευθύνουν στόν Πρόεδρο τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας Χριστόδουλο.

Γράφουν:

«Μακαριώτατε, μέ iδιαιτέρων ἀνησυχίαν καὶ συνοχήν καρδίας παρακολουθοῦμεν τήν πορείαν τῶν σχέσεων Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὅποια πορεία, ἐάν συνεχισθῇ ὑπό τό αὐτό πνεῦμα, ἀσφαλῶς θά ὁδηγήσῃ εἰς καταστάσεις μή ἐπιθυμητάς, μή ἀποκλειομένου καὶ αὐτοῦ τοῦ σχίσματος. Διά τοῦτο προτείνομεν νά σταματήσῃ πᾶσα περαιτέρω συζήτησις καὶ νά προχωρήσωμεν αἱ δύο Ἐκκλησίαι ἐν συμπνοίᾳ καὶ ἀγαστῇ συνεργασίᾳ πρός ὅφελος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Κοινωνίας γενικώτερον, ὡς συμβαίνει μέχρι σήμερον, σεβόμενοι τά προβλεπόμενα ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 1850 καὶ τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928, ἀνευ οὐδεμιᾶς ἀλλαγῆς τῶν κειμένων αὐτῶν» («Ἐπενδυτής», 13-14 Ὁκτωβρίου 2001).

Ἡ σοβαρή διατύπωση τοῦ κειμένου αὐτοῦ καὶ ὁ αὐξημένος ἀριθμός τῶν Μητροπολιτικῶν ὑπογραφῶν, ὑποδηλώνει ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος βρίσκεται σέ κατάσταση προβληματισμοῦ καὶ ἀναταραχῆς. Καὶ ὅτι διαισθάνεται, πώς οἱ φιλοδοξίες τοῦ σημερινοῦ προκαθημένου, ὑπέρμετρες καὶ ἀνεξέλεγκτες, προοιωνίζουν ἀναστάτωση καὶ δεινή περιπέτεια γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

1. Υπέρβαση ἔξουσίας.

Προτοῦ ἐπιχειρήσουμε τήν ἐπισήμανση τῶν πολλαπλῶν πτυχῶν τῆς στρεβλωτικῆς διαλεκτικῆς, πού χρησιμοποιήθηκε κατά κόρο ἀπό τό συντάκτη τῶν ἐπίμαχων ἐπιστολῶν (δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο), θά πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε, ὅτι, ἀκόμα καὶ ἡ σύνταξή τους καὶ ἡ ἀποστολή τους στό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ἦταν πράξεις αὐθαίρετες. Δέν στηρίζονταν σέ ἔξουσιοδότηση ἐκ μέρους τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Ἀντίθετα, οἱ ἀποφάσεις δυό Συνελεύσεων τοῦ Σώματος δέσμευαν σέ μιά γραμμή νηφάλιου προσωπικοῦ διαλόγου καὶ σέ ἀποφυγή τροφοδοσίας τῆς ἔντασης μέ γραπτές ἐπιχρίσεις τῆς ἄλλης πλευρᾶς. Ἡ αὐτόβουλη καὶ αὐθαίρετη καταπάτηση τῶν δυό αὐτῶν ἀποφάσεων ἀποτελεῖ σοβαρότατο Κανονικό παράπτωμα. Κατάλυση τοῦ Συνοδικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ παραβίαση τοῦ ὄρκου, πού κάθε Ἐπίσκοπος δίνει κατά τήν ἐπίσημη μέρα τῆς ἀνάδειξής του σέ ποιμένα καὶ σέ φύλακα τῶν ἱερῶν παραδόσεων.

Οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβαν γνώση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο κατά τίς μέρες, πού συνεδρίαζε τό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας, τόν Ὁκτωβρίο τοῦ 1999. Ἡ πρωτοβουλία γνωστοποίησής τους, δυστυχῶς, δέν προήλθε ἀπό τόν πρόεδρο τῆς Συνόδου, τόν κ. Χριστόδουλο. Αὐτός ἐπιχείρησε νά ἀποκρύψει τίς ἐπιστολές, γιά νά ἀποφύγει τίς ἀντιδράσεις καὶ νά σφετεριστεῖ τήν ἀρμοδιότητα τῆς ἀπάντησης. Ἡ δημοσιοποίηση τῶν πατριαρχικῶν σκληρῶν ἐπιπλήξεων πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο ἔγινε ἀπό τίς στήλες τῶν ἐφημερίδων. Καὶ, ὅπως ἦταν φυσικό, τάρα-

ξαν τά ήρεμα, λιμνάζοντα νερά, της Ιεραρχίας καί δημιούργησαν ἔντονες συζητήσεις καί ἀντιδικίες. Τελικά καί μετά τό θόρυβο, πού ἀντήγησε ἔξω ἀπό τήν αἰθουσα τῶν Συνοδικῶν Συνεδριάσεων, δ' Ἀρχιεπίσκοπος ἀναγκάστηκε, ἦ, σωστότερα, ὑποχρεώθηκε νά περιμαζέψει τίς ἀμετρες φιλοδοξίες του. Καί ἡ Ιερά Σύνοδος τῆς Ιεραρχίας, κατέληξε στήν ἀπόφαση νά μή σταλοῦν ἀπαντητικές ἐπιστολές, γιά νά ἀποφευχθεῖ τό ἐνδεχόμενο ὅξυνσης τῆς κρίσης.

Τήν ἀπόφαση αὐτή τῆς διοικητικοῦ Ιεραρχικοῦ Σώματος τήν ὑπενθύμισε πρόσφατα ὁ δημοσιογράφος τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς αὐλῆς. Ὁ ἐμπιστος παραστάτης τοῦ κ. Χριστοδούλου. Πού παντοῦ καί πάντοτε είναι his master's voice.

Στό ἔνθετο τῆς ἐφημερίδας «Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 5 Αύγουστου 2001, λίγες μέρες μετά τήν ἀποστολή τῶν ἐπιστολῶν στό Φανάρι καί δυό μῆνες πρίν ἀπό τήν τακτική Συνέλευση τῆς Ιεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔγραψε:

«Ἡ ἀποφή, πού είχε ἐπικρατήσει στήν Ιεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τίς συνεδριάσεις της καί κατά τό 1999 καί κατά τό 2000 ἥταν πώς ἡ ἀλληλογραφία μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων δέν συντελοῦσε στήν ὅπαρξη δμαλῶν σχέσεων μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Οἱ ἐπιστολές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πού γράφτηκαν καί οἱ δύο τό Σεπτέμβριο τοῦ 1999, ἥσαν σέ πολύ ἔντονο ὕφος καί συνεστήθη τότε ἀπό τούς μετριοπαθεῖς Ιεράρχες τῆς Ἑλλάδος αὐτή νά μή ρίξει λάδι στή φωτιά, ἀλλά εἴτε μέ προσωπική ἐπαφή τῶν δύο Προκαθημένων εἴτε κατά τή συνάντηση τῶν δύο ἀντιπροσωπειῶν νά δοθοῦν προφορικά οἱ ἀπαντήσεις καί νά συζητηθοῦν τά θέματα πού θίγουν οἱ ἐπιστολές τοῦ Πα-

τριάρχου πρόσωπο πρός πρόσωπο. Ἡ ἀποφή αὐτή πέρασε στήν Ιεραρχία καί ἀπό τότε δέν ὅπαρξαν γραπτές ἀπαντήσεις.

Δεσμευτικές οἱ ἀποφάσεις καί τῆς Ιεραρχίας τοῦ 1999 καί τῆς Ιεραρχίας τοῦ 2000. Μέ ποιό δικαίωμα ἦ μέ ποιά Κανονική ἀρχή ὁ κ. Χριστόδουλος τίς παραβίασε;

Ἡ Ιεραρχία είναι τό ἀνώτατο διοικητικό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Αὐτή ἔχει τόν πρώτο καί ἀποφασιστικό λόγο γιά δλα τά μεγάλα θέματα τῆς Ἐκκλησίας. Καί εἰδικά, σύμφωνα μέ τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «μεριμνᾶ...διά τήν ἐνότητα τῆς Πίστεως ὡς καί διά τήν Ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν λοιπῶν ὄρθοδοξών Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν». ቩ Διαρκής Ιερά Σύνοδος είναι τό ἐκτελεστικό ὅργανο, πού ὑλοποιεῖ τίς ἀποφάσεις τῆς Ιεραρχίας. Στά πλαίσια τῆς λειτουργίας της καί τῆς εὐθύνης της δέν ἔχει κανένα δικαίωμα νά ἀκυρώσει ἦ καί ἀπλῶς νά τροποποιήσει ἀποφάσεις τῆς Ιεραρχίας. »Αν ἀλλοιώσει τίς ἀποφάσεις τοῦ κυρίαρχου Σώματος, κάνει κατάχρηση ἔξουσίας καί είναι ὑπόλογος ἐνώπιον τῆς Ἀνώτατης Διοικητικῆς ἀρχῆς.

Στή συγχεκριμένη περίπτωση, ἀκόμα καί ἀν προέκυπταν καταστάσεις, πού ὑποχρέωναν σέ ἀλλαγή τῆς γραμμῆς καί στήν ἀποστολή ἀπαντητικῶν ἐπιστολῶν στό Φανάρι, ἥ Διαρκής Ιερά Σύνοδος δέν ἥταν ἀρμόδια νά μεταβάλει τήν ἀπόφαση τοῦ Σώματος τῆς Ιεραρχίας. »Ἐπρεπε ἷ νά συγκαλέσει σέ ἔκταχτη Συνέλευση δλους τούς Ιεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἷ νά περιμένει τήν τακτική Συνέλευση τοῦ μηνός Ὁκτωβρίου καί ἔκεī νά ἐκθέσει τά περιστατικά καί νά εἰσηγηθεῖ τήν τροποποίηση τῶν προηγούμενων ἀποφάσεων.

‘Η ἐνέργεια, πού τήν εἰσηγήθηκε ὁ Χριστόδουλος καί τήν ἐγκολπώθηκαν οἱ δώδεκα Συνοδικοί Σύνεδροι ἡταν καθαρή παραβίαση τῶν Ιερῶν Κανόνων καί τοῦ Νόμου, πού καθορίζει περιοριστικά τίς ἀρμοδιότητες τῶν ἐκκλησιαστικῶν διοικητικῶν Σωμάτων. ‘Ο Χριστόδουλος καί οἱ δώδεκα, πού συνέπεσε νά είναι πιστοί συνοδοιπόροι του, καταπάτησαν τά ιερά θέσμια. ’Εγιναν ἐπίορκοι. ’Έγραφαν στά παλιά τους τά παπούτσια τήν ἀνώτατη ἐκκλησιαστική ἀρχή, τήν Ιεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Περιφρόνησαν δυό ἀποφάσεις τῆς. Καί προχώρησαν στή σύνταξη καί στήν ἀποστολή τῶν τριῶν ἐπίμαχων ἐπιστολῶν, πού δημιούργησαν τέτοιο σεισμό, ἵκανό νά ἐγκαινιάσει σχίσμα στήν αὐλή τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας.

2. Τό περιεχόμενο.

Οι τρεῖς ἐπιστολές, πού τίς συνέταξε καί τίς ὑπόγραψε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, δέν ἀντιμετωπίζουν τρία διαφορετικά προβλήματα. Η ἐπιχειρηματολογία καί ἡ μεμφιμοιρία, πού διαχέονται καί στά τρία κείμενα, θά μπροῦσαν νά συγκεντρωθοῦν καί νά συσπειρωθοῦν κάτω ἀπό τή μιά καί μοναδική ἀλαζονική ἀπαίτηση τοῦ ποιμένα τῆς πόλης τῶν Ἀθηνῶν, πού διεκδικεῖ τίτλους πρωτείων καί ἐπιδιώκει τόν ὑποσκελισμό τῶν συνεπισκόπων του καί τόν ὑποβιβασμό τους στήν τάξη τῶν βοηθῶν Ἐπισκόπων. Ἀπό αὐτές, ἡ τρίτη ἐπιστολή ἔχει τό μεγαλύτερο μῆκος. Ἀποτελεῖ, στήν πραγματικότητα, ἐπιστολιμαία πραγματεία. Καί ἐκδιπλώνει ὅλα τά ἐπιχειρήματα, πού διαθέτει ὁ κ. Χριστόδουλος στόν προσωπικό καί προσωποπαγή του ἀγώνα γιά τήν κατάκτηση τοῦ ἐπίζηλου τίτλου, «ὅ πρῶτος»(!).

Καί δέ θά ἀντισταθῶ στόν πειρασμό, μέ-

σα σ’ αὐτή τή σοβαρή διαπραγμάτευση τοῦ θέματος καί τή νηφάλια κρίση τῶν στρεβλῶν καί στρεβλωτικῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, νά σημειώσω καί τούτη τήν ίδιοτυπία. Η τρίτη ἐπιστολή, πού ἐνασμενίζεται, ἀπό τήν ἀρχή ἵσαμε τό τέλος, στή λάμψη τῶν πρωτείων, ξεκινάει τήν ὀρίθμηση τῶν σελίδων της, στό περιοδικό «Ἐκκλησία», ἀπό τή σελίδα «66». Είναι ἄραγε τυχαία ἡ στέγαση ὅλων τῶν ὄραμάτων καί τῶν αἰτημάτων τοῦ κ. Χριστόδουλου κάτω ἀπό τό στέμμα τοῦ ἀντιχρίστου; Ἡ μήπως δ’ ἀποδιοπομπαῖος ἀντίχριστος ἔχει μερίδιο στό σχεδιασμό τῆς ἀναταραχῆς καί συνέβαλε, ἐπικουρικά, καί στή στρεβλωση τῶν Κανονικῶν καί ιστορικῶν δεδομένων;

Ξεπερνώντας αὐτή τήν παρένθεση, θά ἐπιμείνω καί πάλι στό γεγονός, ὅτι οἱ δυό πρωτεῖς ἐπιστολές δέν εἰσάγουν διαφορετικό προβληματισμό καί δέν ἀναφέρονται σέ περιστατικά τριβῆς ἀνάμεσα στίς δυό Ἐκκλησίες, πού προκλήθηκαν ἔξω καί μακριά ἀπό τήν ἐστία τῶν «πρωτείων». Ἀπό τή στιγμή, πού εἰσάγεται δ δαίμονας στήν αὐλή, ἡ, κάτι τό πολύ χειρότερο, στά ἐνδότερα τοῦ Θυσιαστηρίου, ἡ ἀναστάτωση, πού ἐπισυμβαίνει, είναι καθολική καί οἱ τριβές ἔξελισσονται στό ρυθμό τῆς ἔνοπλης διαμάχης. Ἡ μιά ἀμφισβήτηση φέρνει τήν ἄλλη καί τό ἔνα παράπονο ἐκβάλλει στό ἐπόμενο.

”Αν ὁ κ. Χριστόδουλος δέν πρωτοτυπούσε, ζητώντας ἀπό τήν πρώτη στιγμή τήν ὑποταγή τῶν συνεπισκόπων του, μηδέ δ Πατριάρχης Βαρθολομαίος θά σκεπτόταν νά διεκδικήσει ὑπεροχική μνημόνευση τοῦ ὀνόματός του στίς ἐπαρχίες τῆς Βορείου Ἑλλάδος καί τοῦ ἀνατολικοῦ Αιγαίου. Οὕτε θά είχε προκύψει θέμα ἀρνησης ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου, νά συζητήσει τά αἰτήματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού δέν

ήταν άλλα, παρά τό πλέγμα τῶν ἀπαιτήσεων τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς ὑπεροφίας. Οἱ σχέσεις τῶν δυό Ἐκκλησιῶν θά κυλοῦσαν ὅμαλά. Σέ αλίμα σταθεροῦ διαλόγου καὶ ἀδελφικῆς συμπορείας.⁹ Ή, στήν περίπτωση, πού τό Πατριαρχεῖο ἔπερνοῦσε τά «έσκαμμένα», ή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά εἶχε τήν ἐλευθερία καὶ τήν παρρησία νά ύψωσει φραγμό καὶ νά ἐπιβάλει τήν ἰσοτιμία καὶ τήν ἰσορροπία.

3. Ό διάλογος.

Ως πρώτο στοιχεῖο στήν κριτική μου, θέλω νά φωτίσω τήν ἐπιμονή καὶ τήν ἀγωνία τοῦ συντάκτη τῶν ἐπιστολῶν Χριστοδούλου, θά ἔλεγα τήν ὑποχριτική εὐαισθησία του, γιά τήν ἀπρόσκοπη πραγμάτωση διαλόγου ἀνάμεσα στίς δυό Ἐκκλησίες. Δείχνει νά ἔκτιμαί τόν ἐλεύθερο καὶ ἀπρόσκοπο διάλογο. Καὶ παραπονεῖται γιά τήν ἀρνηση τῆς πατριαρχικῆς πτέρυγας νά ἀποδεχτεῖ τήν ἀδελφική συζήτηση καὶ τήν κοινή ἀναζήτηση τῶν σημείων προσέγγισης καὶ συμφωνίας.

Γράφει στήν πρώτη ἐπιστολή:

«Ημεῖς κραταιάν ἔχομεν πάντοτε τήν πεποίθησιν περί τῆς χρησιμότητος, τῆς ἀναγκαιότητος καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητος τῶν Διμερῶν Συνομιλιῶν, αἵτινες μεγάλως συμβάλλουσιν εἰς τήν καλλιέργειαν τῶν διεκκλησιαστικῶν σχέσεων καὶ εἰς τήν περαιτέρω σύσφιγξιν τῶν ὑφισταμένων ἀμφοτέρωθεν πνευματικῶν δεσμῶν ἄλλα καὶ εἰς τήν ἀντιμετώπισιν-διευθέτησιν θεμάτων ἀφορώντων εἴτε εἰς ἀμφοτέρας τάς Ἐκκλησίας, εἴτε εἰς μίαν ἔκαστην κεχωρισμένως. Αἱ ἀπόφεις ἡμῶν αὕται περιείχοντο καὶ εἰς τήν γενομένην προσφώνησιν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Συμπροέδρου καὶ Ἀγαπητοῦ Ἀδελφοῦ κατά τάς Διμερεῖς Συνομιλίας

Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Προκοπίου».

Διαβάζοντας κανείς αὐτό τό ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς, βλέπει νά καταλήγει, τελικά, στή θρηνητική κοινοποίηση παραπόνων. Ἐχχύνει ποτήρι πικρίας, γιά τήν ἀρνητική στάση τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἄλλης πλευρᾶς. Τοῦ Μητροπολίτη Εφέσου κ. Χρυσοστόμου, ὁ δόπιος δήλωσε «ἀπεριφράστως ὅτι ἀποκλείεται πᾶσα συζήτησις ἐπί θεμάτων θηγόντων τά ὅσα προβλέπουσιν ὁ Πατριαρχικός καὶ Συνοδικός Τόμος τοῦ 1850, δι' οὗ ἐδόθη τό Αὐτοκέφαλον εἰς τήν καθ' Ἑλλάδα Ἐκκλησίαν καὶ ἡ Πατριαρχική καὶ Συνοδική Πρᾶξις τοῦ 1928, δι' ἡς ἀνετέθη “ἐπιτροπικῶς” εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἡ διοίκησις τῶν Ιερῶν Μητροπόλεων τῶν περιφερειῶν τῆς ἀπελευθερωθείσης τότε Ἑλληνίδος Πατρίδος...».

Ο στοχαστικός ἀναγνώστης αὐτῆς τῆς θρηνητικῆς ἀποστροφῆς, τείνει νά πιστέψει, πώς ὁ κ. Χριστόδουλος ἔχει περί πολλοῦ τό θεολογικό καὶ Συνοδικό διάλογο καὶ τόν ὑπηρετεῖ μέ βαθύτατο σεβασμό. Άλλα τά γεγονότα δίνουν ἄλλη πληροφόρηση.

Θά ἀντιμετωπίσω μέ σκληρή γλώσσα τόν ὑποχριτικό αὐτό σεβασμό τοῦ κ. Χριστοδούλου πρός τό διάλογο. Είναι καθαρή μπλόφα. Δηλώνει καὶ ὑπογράφει, ὅτι ἔχει «πάντοτε κραταιάν τήν πεποίθησιν περί τῆς χρησιμότητος, τῆς ἀναγκαιότητος καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητος τῶν Διμερῶν Συνομιλιῶν». Καὶ ο ἴδιος, στήν προσωπική του, ὑπεύθυνη διακονία, κινεῖται πάντοτε αὐταρχικά καὶ ἀρνεῖται κάθε γόνιμο διάλογο μέ ἔκείνους, πού τολμοῦν νά διατυπώσουν ἀποφή διαφορετική ἀπό τή δική του.

Προσωπικά θά εἶχα νά καταθέσω πολλά, ἐπιβαρυντικά, γιά τό σκληρό τρόπο του καὶ τήν πεισματική του ἀρνηση νά διαλεχτεῖ μέ

τούς ἀδελφούς του, πού, ἐπί τρεῖς σχεδόν δεκαετίες, σηκώνουν τό σταυρό τοῦ διωγμοῦ καὶ δέχονται, δίχως νά τούς δοθεῖ κάν το δικαίωμα νά ἀπολογηθοῦν, τίς ἀπανωτές καταδίκες. Στό κομπολόϊ τῶν καταδικαστικῶν ἀποφάσεων, πού ἔπλεξε τό ἀγροῦκο θήσος τοῦ προκατόχου του, πρόσθεσε καὶ ὁ Χριστόδουλος καὶ νέες, ἐνδεικτικές ὑποβαθμισμένου ἐπισκοπικοῦ θῆσος καὶ ἀρρωστημένου, κοσμικοῦ ἀνταρχισμοῦ. Μήτε κάλεσε τούς συνεπισκόπους του νά διαλεχεῖ μαζί τους. Μήτε τούς ἀπάγγειλε ἐπίσημα τήν κατηγορία. Μήτε δέχτηκε τήν ἀπολογία τους. Τούς καταδίκασε γιά μιά ἀκόμη φορά ἀναπολόγητους. Καὶ οὕτε κάν ἀποτόλημησε νά τούς κοινοποίησει ἀκόμα καὶ αὐτή τήν καταδικαστική ἀπόφαση.

Ἄλλα δέν είναι μόνο αὐτές οἱ πράξεις βιασμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῆς γνώμης, τοῦ διαλόγου ἢ τῶν διμερῶν συνομιλιῶν, πού βαρύνουν τόν κ. Χριστόδουλο. Ἀκόμα καὶ στίς Συνελεύσεις τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, κατά τήν ὑφιστη αὐτή τελεσιουργία τῆς ἐπισκοπικῆς μυσταγωγίας, ἀντιμετωπίζει τούς συλλειτουργούς του καὶ συνομιλητές του «ἐν Συνόδῳ» ὡς ὑποδεεστέρους του καὶ τούς φέρεται μέ τραχύτητα καὶ μέ ἀγένεια. Ἐνῶ αὐτός σφετερίζεται τό Συνοδικό χρόνο, ἀραδιάζοντας κενολογίες, ὅταν ἔνας Συνοδικός Σύνεδρος τολμήσει νά ἔκφέρει ἀντιρρητική ἀποφή, τόν ἐπιπλήττει καὶ τόν ἐπιτάσσει νά σιωπήσει καὶ νά καθήσει στή θέση του.

Σταμάτα, κάτσε κάτω, είναι ἡ διαταγή τοῦ προέδρου τοῦ Συνοδικού Σώματος. Καὶ αὐτό τό «σταμάτα, κάτσε κάτω», ἀκόμα καὶ ἀν ἀπευθυνόταν σέ ἔνα μαθητή τοῦ δημοτικοῦ σχολείου θά ἀποτελοῦσε ἀπαράδεκτη συμπεριφορά καὶ προσβολή τῆς προσωπικότητάς του. Πῶς, δημως, νά χαρακτηρίσει κανείς τή συμπεριφορά αὐτή, ὅταν ἀποτελεῖ

πράξη ρουτίνας γιά ἔνα Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἡ προσβολή ἀπευθύνεται σέ ἔνα συνιεράρχη του, προκαθήμενο μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑπεύθυνο, ὅσο καὶ αὐτός, γιά τή διαμόρφωση τῆς κοινῆς πορείας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος στά μονοπάτια τῆς σύγχρονης ἴστορίας;

Αύταρχικός καὶ θιασώτης τοῦ μονολόγου, τοῦ δικοῦ του λόγου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στήν ἔδρα τῆς εὐθύνης του. Ὑποστηρικτής τοῦ διαλόγου καὶ τῶν Διμερῶν Συνομιλιῶν, ὅταν γράφει στό Φανάρι. Μέ τή διψυχία του καὶ τή διπλοπροσωπία του δέν πείθει καὶ δέν ἀνοίγει δρόμο συνδιάσκεψης καὶ συνεννόησης. Ἀπλά, ἀποκαλύπτει τό διχασμό τῆς προσωπικότητάς του καὶ τή νοοτροπία, πού τόν διαχρίνει, νά μεταφέρει τά σοβαρά προβλήματα στό γήπεδο τῆς φαιδρότητας.

4. Οἱ προηγούμενες χρόνσεις.

Γιά νά κάμψει ὁ Χριστόδουλος τήν ἀντίσταση τοῦ Πατριάρχη καὶ τῶν λοιπῶν παραγόντων τοῦ Φαναρίου, ὑπενθυμίζει, ὅτι δύο φορές στό παρελθόν (στή ροή τῶν 150 χρόνων ἀπό τήν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας) τέθηκε τό θέμα τῶν «πρωτείων» τοῦ Ἀθηνῶν καὶ τοῦ μνημοσύνου του ἀπό δλους τούς Ἱεράρχες.

Μεταφέρουμε τήν πρώτη σχετική περιοπή τῆς ἐπιστολῆς Χριστοδούλου:

«Οντως τό θέμα τοῦτο ἀπηρχόλησε τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἥτις ἐπελήφθη αὐτοῦ ἥδη ἐπί τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ἐν ἔτει 1923, δηλαδή κατά τό πρῶτον ἔτος τῆς Ἀρχιεπισκοπείας αὐτοῦ. Κατ' αὐτήν ὁ τότε Προκαθήμενος εἶπεν ἐπί λέξει: “Ἡ κανονική τάξις καὶ ἀκρίβεια είναι νά μνημονεύηται ὁ Πρῶτος· τό ἔθιμον νά

μνημονεύηται ή Σύνοδος είναι δύνειν. Έπαναλαμβάνω ότι πρόκειται περί κανονικής ἀκριβείας· τοῦτο είναι ή ἐπιστημονική πεποιθήσις μου, δέν πρόκειται περί ἐμοῦ προσωπικῶς».

Είναι γεγονός, δτι δ 'Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ἔθεσε τό θέμα τοῦ «μνημοσύνου» κατά τό πρώτο ἔτος τῆς θητείας του στό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν. Ἀλλά ὑπάρχουν δυό παράμετροι, πού δέν ἔχει τό δικαίωμα νά τίς ἀποσιωπᾶ ὁ κ. Χριστόδουλος. Καί αὐτές είναι πάρα πολύ σημαντικές καί δίνουν ἄλλη διάσταση στό πρόβλημα καί στίς ἀνθρώπινες συμπεριφορές.

α) Τήν ἐποχή, πού δ 'Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος διατύπωσε τήν ἐπιστημονική του ἀποφη, πώς πρέπει νά μνημονεύεται δ «πρῶτος», τό σύστημα διοίκησης στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡταν ἐντελῶς διαφορετικό. Οι Ἱεράρχες, πού ποιμαιναν τίς 32 ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες, δέν ἡταν Μητροπολίτες, αὐτόνομοι καί προσωπικά ὑπεύθυνοι. Σ' ὅλοκληρη τήν ἔκταση τοῦ ἐλλαδικοῦ χώρου ὑπῆρχε δ Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, πού ἡταν καί πρόεδρος τῆς Διαφρούς Ἱερᾶς Συνόδου καί οι 32 Ἐπίσκοποι. Η διάρθωση αὐτή θά μποροῦσε νά ὑπαχθεῖ στό σχῆμα ἐξάρτησης, πού ὑπῆρχε κατά τούς πρώτους αἰῶνες καί πού ἀντικατοπτρίζεται στόν ΛΔ' Ἱερό Κανόνα τῶν ἀγίων Ἀποστόλων. Σύμφωνα μέ τόν Ἱερό αὐτό Κανόνα, οι Ἐπίσκοποι θά ἔπειπε νά ἔχουν ἀμεση σχέση μέ τόν Μητροπολίτη καί νά ἐξαρτῶνται διοικητικά ἀπό αὐτόν.

β) Τό σύστημα αὐτό ἄλλαξε κατά τό τέλος τοῦ πρώτου χρόνου τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς θητείας του Χρυσοστόμου. Κατά τήν ἀλλαγή αὐτή οι 32 Ἐπίσκοποι ὅχι μόνο δέν ὑποχρεώθηκαν νά σκύψουν καί νά ἀναγνωρίσουν ὡς προϊστάμενό τους τόν ποιμένα τῆς

Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά ἀνυψώθηκαν, ὅλοι ἀνεξαιρέτως, σέ Μητροπολίτες. Καί η πρόταση γιά μνημόνευση τοῦ «πρώτου» ἔγκαταλείφθηκε δριστικά.

Στό φύλο τῆς «ἔφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως» τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1923 δημοσιεύτηκε ὁ νέος Καταστατικός Νόμος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καί αὐτός ἀνύψωσε ὅλους τούς Ἐπισκόπους στήν τιμή καί στήν περιωπή τοῦ Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης Ἀθηνῶν ὀνομάστηκε Ἀρχιεπίσκοπος. Καί οι Ἐπίσκοποι, πού ποιμαιναν τίς ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες, ὀνομάστηκαν Μητροπολίτες. Ἀπό τή στιγμή ἔκεινη τό σύστημα διοίκησης τοποθετήθηκε σέ ἄλλη βάση. Ο ΛΔ' Ἀποστολικός Κανόνας δέν κάλυπτε πιά τίς σχέσεις τῶν Μητροπολιτῶν μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο. «Ολοι, Ἀρχιεπίσκοπος καί Μητροπολίτες ἡταν ίσοτιμοι καί ίσοχοι. Καί ἔμεινε νά μνημονεύουν, κατά τήν τέλεση τῆς Ἀναίμακτης Ἱερουργίας, τήν κοινή, «ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι», Σύναξή τους, πού είναι δ ἀποδέκτης τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί πού ἔχει τήν εύθύη νά ρυθμίζει ὅλα τά θέματα τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτή τήν ἀλλαγή, τήν ίστορική καί καθοριστική ἀλλαγή, τήν ἀποσιωπᾶ σκόπιμα δ κ. Χριστόδουλος, καθώς ἀναφέρεται στόν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο καί στήν πρόταση, πού ἔκανε κατά τήν ἀρχή τῆς θητείας του γιά «μνημόνευση» τοῦ «πρώτου».

γ) «Οπως ἀποσιωπᾶ καί κάτι ἄλλο. Τίς ἀντιδράσεις τῶν ὑπόλοιπων Ἐπισκόπων, δταν κατά τή Συνοδική διάσκεψη δ Μητροπολίτης, τότε, Ἀθηνῶν ἔθεσε τό θέμα τῆς μνημόνευσής του.

Τά ίστορικά στοιχεῖα ἀναφέρουν, δτι, κατά τήν πρώτη μέρα, πού τέθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἀθηνῶν Χρυσόστομο τό θέμα

τῆς «μνημόνευστής» του ὡς «πρώτου», ἡ Σύνοδος φάνηκε χαλαρή καὶ φήφισε τὴν πρότασή του. Τήν ἐπόμενη, ὅμως, μέρα καὶ Ἰωάς μετά ἀπό σχετικές διαβουλεύσεις, οἱ Συνοδικοί ἔφεραν καὶ πάλι τό θέμα σέ συζήτηση καὶ διατύπωσαν διάφορη γνώμη. Κάποιοι, μάλιστα, ἀπό αὐτούς ἔφεραν σέ δύντητα.

Ο Καλαβρύτων Τιμόθεος ἔθεσε θέμα, ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς προηγούμενης μέρας στηρίζοταν στὴν ἰσχνή πλειοφηφίᾳ τῶν δύο φήφων. Καὶ, μὲ τὸ δεδομένο, ὅτι ἡ μιὰ φήφισ ήταν τοῦ Προέδρου, πού ἐνδιαφερόταν πρωτικά γιά τῇ θέσπιση τοῦ «μνημοσύνου», ἀπέμενε ἡ πλειοφηφίᾳ τῆς μιᾶς μόνο φήφου. Καὶ πρόσθεσε: «Ὄταν μνημονεύωμεν τῆς Ι. Συνόδου, ὑπάρχει συναδελφική ἐνότης. Ο Κανών λέγει διά τὴν στενήν Σύνοδον, ἔνθα ὑπάρχουσι τιτουλάριοι Ἐπίσκοποι. Τό πνεῦμα τῆς Κ.Δ., τῶν Κανόνων, τῆς ἴσοτητος, ἐπιβάλλει τό μνημονεύειν τῆς Συνόδου. Τό ζήτημα εἶναι σπουδαῖον, οὐχί δέ πρωτικόν. Οἱ ἐπιγινόμενοι θά κρίνωσιν ἡμᾶς καὶ δέν πρέπει νά ὑπάρχωσι διαιρέσεις καὶ ἐνδέχεται νά γίνη σχίσμα».

Ο «Υδρας Προκόπιος εἶπε: «Ομολογητέον, ὅτι τό πνεῦμα τῶν Κανόνων εἶναι νά μνημονεύηται ὁ πρῶτος. Πλήν ἐν τῇ Αὐτοκεφάλῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἐλλάδος ὑπάρχει προηγούμενον, ἀριθμοῦν ἐνενηκονταετῆ βίον. Ἡδη μετά τὴν φηφισθεῖσαν χθές διατάξιν μεταβαίνοντες οἱ ἄγιοι ἀδελφοὶ εἰς τάς ἐπαρχίας τῶν, φρονοῦσιν ὅτι θά θεωρῶνται ἔξαρτήματα τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου. Καλόν ὅθεν εἶναι ν ἀναμείνωμεν καὶ τούς ἐλευσομένους ἀδελφούς καὶ ἀπό κοινοῦ κανονισθῆ ὁ τρόπος τοῦ μνημοσύνου, τοσούτω μᾶλλον δέ, καθόσον ἡγέρθη σχετικός θόρυβος».

Ἐνδεικτική εἶναι καὶ ἡ ἀγόρευση τοῦ

τότε Μητροπολίτη Κορινθίας καὶ, μετέπειτα, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Δαμασκηνοῦ: «Οἱ Κανόνες οἵτινες ἀνεφέρθησαν ἀναφέρονται εἰς σχέσεις Ἐπισκόπων πρός τούς Μητροπολίτας, εἰς οὓς ἡσαν ὑποτελεῖς καὶ δίχα γνώμης αὐτῶν οὐδέν ἥδυναντο ἐπιτελέσαι· οὐδέν ὅμως τοιοῦτον συμβαίνει παρ ἡμῖν· συνεπῶς δέν δύναται νά γίνη δεκτή ἡ ἀποφίς τοῦ ἀγίου Τρίκκης. Ἡθέλησαν νά παρομοιάσωσι τὴν θέσιν τοῦ Μακαρ. Ἀθηνῶν πρός τήν τοῦ Οίκουμ. Πατριάρχου· λησμονοῦσιν ὅμως ὅτι ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τό πᾶν εἶναι ὁ Πατριάρχης καὶ ἀνένευ αὐτοῦ οὐδέν δύναται γενέσθαι· ἔχω δέ τὴν ἀντίληψιν ὅτι αἱ σχέσεις μεταξύ Ἀθηνῶν καὶ Μητροπολιτῶν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας δέν εἶναι ὅμοιαι μέ τὴν τῶν Ἐπισκόπων στενῆς περιφερείας πρός τόν Μητροπολίτην αὐτῆς, ἡ δέ μνημόνευσις ἀπροσώπου Ι. Συνόδου ἐννοεῖ τούς ἀπαρτίζοντας αὐτήν».

Ολες αὐτές τίς ἀπόφεις, τίς ἀντίθετες πρός τήν ἀρχική εἰσήγηση τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου, τίς παρέκαμψε ὁ κ. Χριστόδουλος, μέ τή δόλια πρόθεση νά ἐμφανίσει μόνο τή μιὰ ἀποφή καὶ νά πείσει(!) τόν ἀποδέκτη τῆς ἐπιστολῆς του Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ὅτι τό πρόβλημα παραμένει ἀνοικτό ἀπό τό 1923 ἵσαμε τό 2001. Ωσάν νά μή εἶναι σέ θέση ὁ Πατριάρχης νά ἀνατρέξει στά γραπτά ντοκουμέντα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καὶ νά ἀποστομώσει τόν κ. Χριστόδουλο.

δ) Ἀλλά ἀκόμη σοβαρότερη καὶ ἐπιβαρυτική γιά τήν ἀκαμπτη ἐπιμονή τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, εἶναι ἡ ἀπόληξη τοῦ αἰτήματος, πού πρόβαλε τότε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Ἀν καὶ, στήν πρώτη συνεδρίαση τῆς Συνόδου, ἐγκρίθηκε ἡ πρότασή του καὶ θεσπίστηκε, μέ τήν ἰσχνή πλειοφηφίᾳ τῶν δύο φήφων, ἡ «μνημόνευση»

τοῦ ὀνοματός του, οἱ ἀντιρρήσεις, πού διατυπώθηκαν τήν ἐπόμενη μέρα, τόν ἔπεισαν ὅτι δέν πρέπει νά ἐπιμείνει.

Καί, ὁ σοφός καὶ νηφάλιος Ἱεράρχης ἀπευθύνθηκε στούς συλλειτουργούς του καὶ εἶπε: «Δέν θέλω νά ἀποχωρισθῶμεν ἐν διαφωνίᾳ. Οὐδέποτε δέον νά ὑποστῆ μείωσήν τινα. Ημεῖς δέον ν' ἀπέλθωμεν ἀμα τῇ λήξει τῆς ἀποστολῆς μας ἐν ἀγαστῇ ὄμονοία καὶ ἀγάπῃ. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι πρόκειται περὶ κανονικῆς ἀκριβείας: τοῦτο εἴναι ἡ ἐπιστημονική πεποιθήσις μου, δέν πρόκειται περὶ ἔμοῦ προσωπικῶς. Ἐφ' ὅσον ἡγέρθησαν τοιαῦται διαφωνίαι, ἃς δέν ἐπιθυμῶ, παρακαλῶ ν' ἀπαλειφθῆ ἡ ἀναγραφεῖσα διάταξις ἄλλως δέν είναι ἀπίθανον νά λάβη ἄλλην ἔξελιξιν ἡ κατάστασις.»

Ἄπο κείνη τή στιγμή, ίσαμε τό θάνατό του, πού ἥρθε ὑστερα ἀπό δεκαπέντε ὀλόκληρα χρόνια, ὁ σώρφων Ἱεράρχης προνοητικοπος δέν ἐπανῆλθε στό ἀρχικό αἰτημά του. Δέ ζήτησε πρωτεία. Καί δέν ἀπήτησε ἀπό τούς συλλειτουργούς του νά τόν μνημονεύουν ὡς ὑπεροχικά «πρώτο» καὶ ὡς προϊστάμενο. Ἀντίθετα, ὅταν συνέταξε τόν καινούργιο Καταστατικό Χάρτη, μερίμνησε ὅλοι οἱ συνεπίσκοποί του νά ἀναβαθμιστοῦν στήν περιωπή τοῦ Μητροπολίτη καὶ νά ἀποκτήσουν τήν πλήρη αὐτοτέλεια στήν ἐνάσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ τους ἔργου. Μέ τό νέο Χάρτη, πού, ὅπως σημειώσαμε, δημοσιεύτηκε στήν «Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως» τήν τελευταία μέρα τοῦ χρόνου, οἱ Ἑπισκοπές ἔγιναν Μητροπόλεις καὶ οἱ Ἑπίσκοποι Μητροπολίτες.

*

Ο κ. Χριστόδουλος ἀναφέρεται καὶ στή δεύτερη περίπτωση Ἱεράρχης προνοητικοπου, πού ἀνακίνησε θέμα «μνημοσύνου». Πρόκειται γιά τόν Δαμασκηνό, πού, «ἐν μέση κατοχῆ»,

δηλαδή σέ περίοδο τραγικῆς περιπέτειας τοῦ ἔθνους καὶ λιμοκτονίας τῶν Ὁρθοδόξων Ἑλλήνων, διανοήθηκε νά εύρυνει τίς δικαιοδοσίες του καὶ νά ἀναβαθμίσει τό γόητρό του. Λησμονώντας τήν ἀγύρευση, πού εἶχε κάνει στή Σύνοδο τοῦ 1923, τήν κάθετα ἀρνητική στάση του στό αἰτημα τοῦ τότε Ἱεράρχης προνοητικοπου νά μνημονεύεται ὡς «πρώτος», ζήτησε καὶ αὐτός νά ὑπαχθοῦν οἱ Μητροπολίτες στόν ΛΔ' Ἱερό Κανόνα. Νά τόν ἀναγνωρίσουν ὡς «πρώτο» καὶ νά τόν μνημονεύουν στίς Ιερές Ἀκολουθίες.

Πρέπει νά σημειωθεῖ, ὅτι ὁ Ἱεράρχης προνοητικοπος Δαμασκηνός, προνοητικός, δέν ἀποτόλμησε νά προβάλει ὁ ἴδιος τό αἰτημα, ἀλλά τό ἐμφάνισε στήν Ἱερά Σύνοδο μέ εἰσήγηση τοῦ τότε Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ.

Αλλά καὶ στήν περίπτωση αὐτή τό αἰτημα ἔπεισε στό κενό. Οἱ ἀντιδράσεις ἤταν σοβαρές. Καί ὁ Ἱεράρχης προνοητικοπος, εύφυής καὶ πολιτικά εὔστροφος, ἐμφανίστηκε διαλλακτικός καὶ πρότεινε τήν παραπομπή τοῦ προβλήματος σέ ἐπιτροπή. «Τσι εσβήσε ὁ θόρυβος καὶ λησμονήθηκε ἡ ἀπαίτηση.

Ολη αὐτή ἡ ἔξελιξη ἀποδυναμώνει τήν ἐπιχειρηματολογία τοῦ κ. Χριστόδουλου καὶ ἀποδεικνύει οὐτοπική τήν ἐπίκληση τῶν δυό παραδειγμάτων Ἱεράρχης προνοητικοπου, πού ζήτησαν τή θέσπιση τοῦ μνημοσύνου τοῦ ὀνόματος τοῦ «πρώτου».

Οι δυό Ἱεράρχης προνοητικοποι, μετά τήν ἀρνητική στάση τῶν Συνοδικῶν, ἀπέσυραν τό αἰτημα καὶ τό παρέπεμφαν στή λήθη.

Καὶ ἥρθε, στήν ἀρχή τῆς τρίτης χιλιετίας, ὁ φιλόδοξος Χριστόδουλος νά ξαναφέρει τό θέμα καὶ νά δημιουργήσει ἔνταση, ίκανή νά προκαλέσει ρῆγμα στήν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας. «Εσπρωξε, δηλαδή, ὀλόκληρη τήν Ἐκκλησία στό χείλος τῆς καταστροφῆς.

5. Ο ΛΔ' Κανόνας.

Είναι χαρακτηριστική καί, ταυτόχρονα, προβληματική, ή ἐπιμονή τοῦ Ἀθηνῶν καί τῶν δορυφόρων του, ότι τὸν ἔντονο ἀγώνα, πού ἐγκαινίασαν μετά τὴν ἀρχιεπισκοπική ἐκλογή τοῦ 1998, τὸν ἀποτόλμησαν ἀποκλειστικά καί μόνο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Κανονικῆς τάξης στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. "Οτι τὴν καθιέρωση τοῦ «μνημοσύνου» τοῦ «πρώτου» τὴν ἐπιβάλλουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καί ὅτι ἡ κατεστημένη σήμερα πράξη, νά μνημονεύεται κατά τίς ἀρχιερατικές τελετουργίες ἡ Ἱερά Σύνοδος καί ὅχι ὁ «πρῶτος» ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση καί τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος τῶν Ἱερῶν Κανόνων, πού θέσπισαν Συνοδικά οἱ ἀγιότατοι Πατέρες μας.

Ἐνῷ, ὅμως, μιλοῦν γιά Κανονική τάξη καί γιά Ἱερούς Κανόνες, πού ἐπιβάλλουν τὸ «μνημόσυνο» τοῦ «πρώτου», δέν ἐπικαλοῦνται στίς ἐπιστολές τους, παρά μόνο ἔνα, τὸν ΛΔ' Κανόνα τῶν ἀγίων Ἀποστόλων. Εἰσαγωγικά καί ἀφηρημένα κάνουν λόγο γιά «Ἱερούς Κανόνες», πού δικαιώνουν τὸν ἀγώνα τους, ἀλλά, καθὼς προχωροῦν στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἰδεῶν τους καί τῶν ἐπιχειρημάτων τους, δέν ἀνευρίσκουν τοὺς Κανόνες, πού ἐπιτάσσουν τὴν πρακτική τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ «μνημοσύνου». Καί ἐπειδή πιέζονται νά παρουσιάσουν Ἱεροκανονικά ἔρεισματα, καταφεύγουν στὸν ἔνα καί μοναδικό Κανόνα, πού ἐμπεριέχει στὸ σῶμα του τὸν δρό «πρῶτος», ἀλλά δέν προσφέρεται γιά καπηλεία καί γιά στήριξη ἐνός ἀνίερου ἀγώνα ἐπέκτασης τῶν ἐξουσιῶν καί τῶν προνομίων.

Ἀναγκάζομαι, γιά μιά ἀκόμη φορά, νά μεταφέρω ἔδω ὀλόκληρο τὸ κείμενο τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Κανόνα, γιά νά μπορέσουν οἱ ἀναγνῶστες αὐτῆς τῆς κριτικῆς προσέγγισης νά

παρακολουθήσουν τίς μεθοδεύσεις τῆς στρέβλωσης.

«Τούς ἐπισακόπους ἔκάστου ἔθνους εἰδέναι χρή τὸν ἐν αὐτοῖς πρῶτον, καί ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὡς κεφαλήν, καί μηδέν τι πράττειν περιττόν ἀνευ τῆς ἐκείνου γνώμης ἐκεῖνα δέ μόνα πράττειν ἔκαστον, ὅσα τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ ἐπιβάλλει, καί ταῖς ὑπ' αὐτήν χώραις. Ἀλλά μηδέ ἐκείνος ἀνευ τῆς πάντων γνώμης ποιείτω τι. Οὕτω γάρ δμόνοια ἔσται, καί δοξασθήσεται ὁ Θεός, διά Κυρίου, ἐν ἀγίᾳ Πνεύματι· ὁ Πατήρ καί ὁ Υἱός καί τὸ Ἀγιον Πνεῦμα.»

Παρατήρηση πρώτη: Είναι ὄμολογημένο ἀπό ὅλους τούς μελετητές τῶν Κανονικῶν διατάξεων τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ὅτι ὁ Κανόνας αὐτός δέν καλύπτει τὸ σημερινό διοικητικό σύστημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀναφέρεται στὸ σύστημα τῆς μητροπολιτικῆς συγκρότησης. Στὴν κεντρική πόλη μιᾶς ἐπαρχίας, δηλαδή στὴ Μητρόπολη, ἦταν ἐγκατεστημένος ὁ Μητροπολίτης. Καὶ στὰ μικρότερα κέντρα διοικοῦσαν τὶς ἐνορίες καί ποίμαιναν τὸ λαό οἱ Ἐπίσκοποι, πού ἤταν ἀμεσα ἐξαρτημένοι ἀπό τὸν Μητροπολίτη. «Ολοι αὐτοὶ μποροῦσαν νά ἀσκοῦν ἐλεύθερα τὰ λειτουργικά καί τὰ ποιμαντικά τους καθήκοντα, δίχως ἀναφορά στὸν «πρῶτο», δηλαδή στὸν Μητροπολίτη. Γιά τά μεγάλα, ὅμως, θέματα, πού ἐμφανίζονταν σποραδικά καί αἰφνιδιαστικά, δέν ἐπρεπε νά ἐμπιστεύονται στὴ δική τους γνώμη καί νά αὐθαιρετοῦν, ἀλλά νά ἀναθέτουν τὸ πρόβλημα στὴν κοινή τους σύναξη, δηλαδή στὴ Σύνοδο. Οἱ Ἐπίσκοποι δέν εἶχαν ἐξουσιοδότησῃ ἀπό τὸν Κανόνα νά προχωροῦν σέ ρυθμίσεις χωρίς τὴ γνώμη τοῦ «πρώτου», ἀλλά καί ἐκεῖνος δέν εἶχε τὸ δικαίωμα νά αὐτοσχεδιάζει. »Ἐπρεπε νά ζητάει τὴ γνώμη τῶν Ἐπισκόπων του.

Είναι σαφές, ότι ο Ιερός αύτος Κανόνας είσάγει τήν ἀρχή τῆς Συνοδικότητας. Δέν ἐπιβάλλει τό σχῆμα τῆς ὑποταγῆς, ἀλλά ἐμπνέει καὶ θεσμοθετεῖ τήν ἀδελφοσύνη καὶ τὸν ἀμοιβαῖο διάλογο.

‘Ο Ζωναρᾶς, ἔνας ἀπό τοὺς καταξιωμένους ἐρμηνευτές τῶν Ιερῶν Κανόνων, δίνοντας τό στίγμα αὐτοῦ τοῦ Κανόνα, γράφει:

“... Ο Παρών Κανών τούς ἑκάστης ἐπαρχίας πρώτους ἐπισκόπους, τούς τῶν μητροπόλεων δηλονότι ἀρχιερεῖς, κεφαλὴν ἡγεῖσθαι ὑπό τῶν ἄλλων ἐπισκόπων τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας κελεύει, καὶ χωρίς ἐκείνων μηδέν ποιεῖν, διεὶς κοινήν ἀφορᾶ τῆς ἑκκλησίας κατάστασιν, οἷον ζητήσεις δογματικάς, οἰκονομίας περὶ σφαλμάτων κοινῶν, καταστάσεις ἀρχιερέων, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἀλλά περὶ τούτων ἐκείνων συνιόντες συνδιασκέπτεσθαι (νά συσχέπτονται σέ Σύνοδο) καὶ τό πᾶσιν ἀριστον δόξαν φηφίζεσθαι”.

Τό σύστημα αὐτό δέν ἰσχύει καὶ δέν μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ στή δομή, πού ἔχει σήμερα ὁ διοικητικός μηχανισμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀπό τό Δεκέμβριο τοῦ 1923 ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι ἔχουν ἀναβαθμιστεῖ σέ Μητροπολίτες. Κανένας δέν ἔχει ὑπό τίς ἐντολές του καὶ τόν ἔλεγχό του Ἐπισκόπους, πού ποιμαίνουν ἐπισκοπικές ἐπαρχίες. Ἀκόμα καὶ στήν περιοχή τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πού ἡ ποιμαντική προσπάθεια βοηθεῖται (ἢ ὑποτίθεται ὅτι βοηθεῖται) ἀπό ἕνα ἀριθμό Ἐπισκόπων, κανένας ἀπό αὐτούς δέν ἀσκεῖ ὑπεύθυνα διαπομανση καὶ δέν ἔχει δικαίωμα νά ἐπιτελέσει τά βασικά του καθήκοντα, χωρίς τήν ἀπαραίτητη ἀδεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Οι Μητροπολίτες είναι ὅλοι αὐτόνομοι, ὑπόλογοι μόνο στή Σύνοδο δλων τῶν Μητροπολιτῶν, πού ἀποτελεῖ τήν ἀνώτατη διοικητική ἀρχή.

Γιά νά ὑπαχθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-

δος στίς ρυθμίσεις αὐτοῦ τοῦ Κανόνα, θά πρέπει νά πάφουν οἱ ποιμένες τῶν ἑκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν νά είναι Μητροπολίτες. Νά ὑποβαθμιστοῦν σέ Ἐπισκόπους. Καὶ νά ὑπαχθοῦν στήν ἔξουσία τοῦ «πρώτου», ὡς βοηθοί του καὶ ὑποτελεῖς του.

“Ισαμε τό Δεκέμβριο τοῦ 1923 μποροῦσε νά γίνει, ἔστω καὶ κατά προσέγγιση, ἀναφορά στόν ΛΔ’ Ἀποστολικό Κανόνα. Καὶ τοῦτο, γιατί ὅλες οἱ ἑκκλησιαστικές ἐπαρχίες (τότε, μόνο 32) ἦταν Ἐπισκοπές. Καὶ ὁ Ἀθηνῶν ἦταν Μητροπολίτης. Ἡταν, λοιπόν, ἐπιτρεπτή καὶ νοητή ἡ ἐπίκληση τῆς Κανονικῆς αὐτῆς διάταξης, ἔστω καὶ ἀν δέν κάλυπτε στό σύνολό του τό αἰτημα, πού διατύπωσε, ἀμέσως μετά τήν ἀνάδειξή του σέ Ἀρχιεπίσκοπο ὁ μακαριστός Χρυσόστομος. Μετά, ὅμως, ἀπό τήν ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματός του, προχώρησε ὁ Ἰδιος σέ δριστική ρύθμιση. Φρόντισε νά ἀνυψωθοῦν οἱ Ἐπίσκοποι σέ Μητροπολίτες καὶ νά συναποτελέσουν τή Σύνοδο τῆς Ιεραρχίας, πού γιά πρώτη φορά λειτουργησε κατά τήν περίοδο ἐκείνη. Ἔτσι, μέ ἰσοτιμία καὶ μέ ἐλευθερία, μποροῦν νά διαλέγονται καὶ νά ἐπιλύουν ὅλες τίς διαφορές, πού ἐπισυμβαίνουν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Παρατήρηση δεύτερη. Ἀκόμα καὶ μέ τήν ἀρχική μορφή τοῦ Μητροπολιτικοῦ πολιτεύματος, ὁ ΛΔ’ Κανόνας ἐπιβάλλει τή Συνοδική διάσκεψη, ἀλλά δέν ἐπιβάλλει τό «μνημόσυνο» τοῦ «πρώτου». Ὁ συντάκτης, ὅμως, τής τρίτης ἐπιστολῆς, πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, βρῆκε τό θάρρος, ἐκβιάζοντας καὶ παραβιάζοντας τόν Ιερό Κανόνα, νά γράφει:

«Τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ «Πρώτου» είσάγει ὁ ΛΔ’ Ιερός Κανών τῶν Αγίων Ἀποστόλων», ἀλλά τόν «Πρώτον»

ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος τὸν ἀρνεῖται ἐπιμόνως τὸ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον».

Ποῦ τῇ βρῆκε τὴν εἰσαγωγή τοῦ «μνημοσύνου» ὁ Μακαριώτατος μας, διαβάζοντας τὸν συγκεκριμένο Τερό Κανόνα; Κάτι τέτοιο δέν ἀναφέρεται οὔτε κἄν ὡς ὑπαινιγμός. Χρειάζεται τολμηρή φαντασία ἥ, γιά νά εἴμαστε ἀκριβέστεροι, θράσος πλαστογράφου, γιά νά ὑποστηρίξει, ὅτι μέ τίς ρυθμίσεις αὐτές εἰσάγεται ἥ ὑποχρέωση νά μνημονεύουν οἱ 80 Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τή μακαριότητά του.

Σ' ὅλο, λοιπόν, τό μῆκος τῶν ἐπιστολῶν, στό ὅποιο ἐκδιπλώνεται ἥ δῆθεν ἀγωνία καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ τῶν δώδεκα Συνοδικῶν, πού προσυπέγραφαν τά κείμενα, δέν μνημονεύεται ἄλλος Τερός Κανόνας, παρά μόνο ὁ ΛΔ' τῶν ἀγίων Ἀποστόλων. Καὶ ὁ Κανόνας αὐτός δέν εἰσάγει, ὅσο καὶ ἀν βιαστεῖ, τό «μνημόσυνο» τοῦ «πρώτου».

Τή χαριστική βολή στίς ὑπερφίαλες ἀπαιτήσεις Χριστοδούλου, τήν ἔδωσε ἔκεινος ὁ Τερός, πού ἀπό τήν ἀρχή, γιά λόγους καμουφλαρισμένης σκοπιμότητας, ἀνέλαβε τή διαβλητή πρωτοβουλία (καὶ «ἴσασιν οἱ μεμυημένοι») νά προβάλει στήν ἐπικαιρότητα τήν ἀνάγκη καθιέρωσης τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ μνημοσύνου. Ο Κορίνθου Παντελεήμων. Αὐτός, σέ πρόσφατο ἀρθρο του, πού δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα “Τό Βῆμα” στίς 7 Ὁκτωβρίου 2001, ὅμολογει, ὅτι «κάτω ἀπό τίτλους καὶ μνημονεύσεις ὑφίστανται πραγματικότητες πού δέν δικαιούμεθα νά τίς ἀγνοοῦμε. Οι Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως ἐπάλεψαν γιά νά προστεθεὶ στόν τίτλο τους τό «Οἰκουμενικός», ὅχι γιά νά κερδίσουν μίαν ἄχρηστη διάκριση, οὔτε γιά προσωπική φιλοδοξία. Τό ζητούμενο ἦταν νά ἀντιμετωπισθῇ ἥ μοναρχική ἀξίωση τοῦ

Πάπα Ρώμης γιά πνευματική καὶ διοικητική ὑπεροχή (ἀπαίτηση ἀντικανονική), πού ἀνέτρεπε θεμελιακά τήν ἐνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν».

Στήν περίπτωση τοῦ ἀγώνα τῶν Πατριαρχῶν, νά προσθέσουν στόν τίτλο τους τό «Οἰκουμενικός» ἀφορμή ἦταν ἥ μοναρχική ἀξίωση τοῦ Πάπα Ρώμης.

Στήν περίπτωση τοῦ Χριστοδούλου, ποιά ἀραγε εἶναι ἥ ἀφορμή; Ἐπιταγή Τεροῦ Κανόνα δέν ὑπάρχει. Πρόκληση ἀπό τόν Πάπα Ρώμης στόν Αθηνῶν δέν ἔκδηλωθηκε. Ἀραγε γιά ποιό λόγο ἀναφε ἥ πελώρια αὐτή φλόγα τῆς διαμόχης, πού ἀπειλεῖ μέ σχίσμα τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος;

6. Η Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας.

Ίδιαίτερα περίεργη εἶναι ἥ ἔμμονη ἀναφορά τοῦ συντάκτη τῆς τρίτης ἐπιστολῆς στήν περίπτωση τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας, πού ἀναγνωρίζεται ὁ ἔκει Μητροπολίτης ὡς «πρώτος» καὶ νά θεσπίζεται ἥ «μνημόνευση» τοῦ ὀνόματός του ἀπό τούς ἐπαρχιούχους Ἐπισκόπους τῆς μικρῆς αὐτῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ νά ἀποκλείεται τό «μνημόσυνο» τοῦ ἴδιου ἀπό τούς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καὶ εἶναι τόσο βαρύ τό πένθος του, πού τόν κάνει νά διατυπώνει τήν πικρία του ὅχι μόνο μιά, ἀλλά τρεῖς φορές. Ναί, τρεῖς φορές ἐπανέρχεται στό παράδειγμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας καὶ ἐκφράζει τήν ἀπορία του καὶ τή θλίψη του, γιά τό γεγονός, ὅτι ἔκει μέν προσφέρθηκε στόν «πρώτο» τό προνόμιο τοῦ «μνημοσύνου» ἔδω δέ προβάλλεται σταθερή καὶ ἐπίμονη ἄρνηση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἔμφανίζεται βαθειά ἐνοχλημένος καὶ παραπονεμένος, καθώς διαβάζει στόν Τόμο τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας, νά ἀναγνωρίζεται ὁ ἔκει Μητροπολίτης ὡς «πρώτος» καὶ νά θεσπίζεται ἥ «μνημόνευση» τοῦ ὀνόματός του ἀπό τούς ἐπαρχιούχους Ἐπισκόπους τῆς μικρῆς αὐτῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ νά ἀποκλείεται τό «μνημόσυνο» τοῦ ἴδιου ἀπό τούς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καὶ εἶναι τόσο βαρύ τό πένθος του, πού τόν κάνει νά διατυπώνει τήν πικρία του ὅχι μόνο μιά, ἀλλά τρεῖς φορές. Ναί, τρεῖς φορές ἐπανέρχεται στό παράδειγμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας καὶ ἐκφράζει τήν ἀπορία του καὶ τή θλίψη του, γιά τό γεγονός, ὅτι ἔκει μέν προσφέρθηκε στόν «πρώτο» τό προνόμιο τοῦ «μνημοσύνου» ἔδω δέ προβάλλεται σταθερή καὶ ἐπίμονη ἄρνηση.

«“Ομως, (γράφει), τά ώς άνω ἀπολύτως ἀρνητικά διά τόν “προεδρεύοντα” τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἥτοι τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος, ἀνατρέπονται ἄρδην ἐν τῷ προσφάτῳ Πατριαρχικῷ καὶ Συνοδικῷ Τόμῳ τοῦ 1998 τῆς “εὐλογίας τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς ἐν Τσεχίᾳ καὶ Σλοβακίᾳ Ἀγίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας”... “Οσον δέ ἀφορᾷ εἰς τήν μνημόνευσιν ἀπό μέρους τῶν “ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν” τῆς ώς άνω Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, οὕτοι “μνημονεύουσιν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Πράγας ώς τοῦ ἐν αὐτοῖς πρώτου”. Κατά ταῦτα, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χρησιμοποιεῖ “δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά” εἰς δύο δύοις περιπτώσεις ἐν σχέσει πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας. Ἐκτός δέ τῆς προσφάτου ἐν ἔτει 1998 περιπτώσεως, ὑπάρχουν καὶ προγενέστεραι δύμοιαι περιπτώσεις “εὐλογίας” Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν».

Ἡ ἀναφορά αὐτή κρύβει μέσα της τούς μύχιους πόθους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Τήν πρόθεσή του νά ὑποβαθμίσει τούς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν τάξη τῶν Ἐπισκόπων. Ἡ ὑπογράμμισή του, ὅτι πρόκειται γιά δύοις περιπτώσεις, μόνο τήν ἀλήθεια καὶ τήν πραγματικότητα δέ σκιαγραφεῖ. Στήν κορυφή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος βρίσκονται 80 Μητροπολίτες. Στήν κορυφή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας βρίσκεται ἔνας Μητροπολίτης, ἔνας Ἀρχιεπίσκοπος (κατά τό παλιό σύστημα, πού ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἥταν ὑποδεέστερος τοῦ Μητροπολίτη) καὶ δύο Ἐπίσκοποι.

Στήν Τσεχία, μέ τή σύνθεση αὐτή, λειτουργεῖ ἡ διαλεκτική τοῦ ΛΔ’ Ιεροῦ Κανόνα. Στήν Ἑλλάδα ἔχει ἀλλάξει τό σύστημα καὶ ὁ Κανόνας αὐτός δέν ἔχει πιά ἐφαρ-

μογή. Μόνο ὃν καταργηθοῦν ὅλα τά προνόμια τῶν Μητροπολιτῶν καὶ ἐπιστρέψουμε στή διάφρωση, πού δρίζει ὁ Κανόνας τῶν ἀγίων Ἀποστόλων, θά μπορέσει νά γίνει λόγος γιά δύοις περιπτώσεις ἡ νά διατυπωθεῖ παράπονο, ὅτι ἐφαρμόζονται «δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά».

”Αν ἔχει ἀμφιβολία ὁ κ. Χριστόδουλος, δέν ἔχει, παρά νά ἀνοίξει τά ἐπίσημα «Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», αὐτά, πού ἔκδιδει ἡ «Ἀποστολική Διακονία» καὶ νά ἀνατρέξει στή σελίδα 1344. Ἐκεῖ θά δεῖ, πώς ἀπό τούς τέσσερες Ιεράρχες, πού ποιμαίνουν τήν Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, δ ἔνας, δ πρόεδρος τῆς τοπικῆς Συνόδου είναι Μητροπολίτης καὶ οἱ ἄλλοι τρεῖς λειτουργοῦν σέ σχέση ἐξάρτησης ἀπό τόν Μητροπολίτη.

”Αφοῦ τό παράπονό του, πού τό ἐκφράζει τόσο ἔντονα πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαίο, είναι γιατί δέ σιγοντάρει τήν ὑποτίμηση τῶν 80 Μητροπολιτῶν, ὡστε νά ἐξαρθεῖ ἡ δική του παρουσία ώς ὑπέρτατου καὶ ὑπεράξιου (καὶ καθώς φαίνεται αὐτή είναι ἡ σταθερή ἐπιδίωξή του), τότε δέν ἔχει παρά νά τό πεῖ καθαρά. ”Ετοι, πού νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νά καθορίσουν τή στάση τους. ”Αν ἀποδέχονται νά προσφέρουν τήν ἐπισκοπική τους ἀξιοπρέπεια καὶ αὐτοτέλεια σπονδή στό βαρύ τῆς ὑπεροφίας τοῦ προκαθημένου καὶ νά προσημειώσουν καὶ τήν ὑποτίμηση τῶν διαδόχων τους στόν ὁποιονδήποτε αὐριανό ἐκκλησιαστικό δικτάτορα, νά σκύφουν δουλικά τό κεφάλι καὶ νά ὑποταγοῦν. ”Αν, δύμως, κολπώνονται ἀπό τό αἰσθημα τῆς εὐθύνης, γιά τή σημερινή καὶ τήν αὐριανή πορεία τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τήν δύμαλή λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ πολιτεύματος, νά ἀντιμετωπίσουν τήν πρόκληση τῆς ἡγεμονίας, ὅπως τήν ἀντιμετώπισαν καὶ οἱ προκάτοχοί τους κατά τίς δυό προγενέστερες φηλαφήσεις τοῦ ἵδιου αἰτήματος.

7. Η αινιγματική έπικληση.

Τή στρεβλωτική έπιχειρηματολογία τή συμπληρώνει μιά άναφορά σέ ακρωτηριασμένο κείμενο τοῦ ἄλλοτε Μητροπολίτη Κυζίκου Καλλινίκου, πού εἶχε δημοσιευτεῖ στήν έφημερίδα τοῦ Οίκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια» τήν 23η Ιανουαρίου του 1923.

Ἐτσι, ὅπως μεταφέρεται τό ἀπόσπασμα τῆς μελέτης τοῦ μακαριστοῦ αὐτοῦ Ἱεράρχη, δέν ἐπιτρέπει στόν ἀναγνώστη νά σχηματίσει σαφή ἀντίληψη γιά τίς ἀπόφεις του ἢ γιά τό λόγο, πού θεωροῦσε «σοφιστική πλάνη» τό διοικητικό σχῆμα, τό ὅποιο διαμορφώθηκε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μετά τήν ἔκδοση τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 1850. Ἀν κανείς εἶχε μπροστά του ὀλόκληρο τό κείμενο τοῦ ἄρθρου θά μποροῦσε νά ἔχει ἀκριβέστερη προσέγγιση.

Ο κ. Χριστόδουλος, ὁ συντάκτης τῶν ἐπίμαχων ἐπιστολῶν, γράφει:

«Ο ως ἄνω δεινός περὶ τό Κανονικόν Δίκαιον Ἱεράρχης, ἀποφαίνεται ἐπί τῇ βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὅτι διά τοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1850, ἴδρυτικοῦ τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκτοτε, ὁ ἔχαστοτε Ἀθηνῶν εἰναι ὁ “Πρῶτος” ἐν αὐτῇ. Γράφει ἐπί τοῦ θέματος τούτου ταῦτα: “Σοφιστική πλάνη. Ο μητροπολίτης Ἀθηνῶν εἰναι ὁ Πρῶτος, ὃν ἀναφέρουσιν οἱ Ἱεροί Κανόνες. Ο Πρῶτος, ὃν ἀναφέρουσιν οὗτοι, δέν εἰναι ὁ Μητροπολίτης, ἀλλά ὁ ἐν τῇ Μητροπόλει προεστώς Ἐπίσκοπος”, ὁ τῆς Μητροπόλεως Ἐπίσκοπος (Ἀντιοχείας Θ') ὁ Ἐπίσκοπος δηλαδή τῆς ἔδρας τῆς πρωτευούσης τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας. Εἰναι τοιοῦτος ὁ Ἀθηνῶν;».

Καί ἐν συνεχείᾳ γράφει: (Περαιτέρω μηδέν πράττειν ἐπιχειρεῖν (τούς λοιπούς Ἐπίσκοπους) δίχα τοῦ τῆς Μητροπόλεως Ἐπι-

σκόπου” δρίζει ἡ αὐτή ἐν Ἀντιοχείᾳ Σύνοδος, ἐπεξηγοῦσαν “τελεῖαν δέ εἶναι ἔκεινην τήν Σύνοδον ἢ συμπάρεστι καί ὁ τῆς Μητροπόλεως” (Κανών ΙΣΤ') καί τότε μόνον δύναται ἵνα προβῇ εἰς ἐκλογάς ἀρχιερατικάς. Καί προσθέτει ἡ αὐτή Σύνοδος: (Ἐπίσκοπον μή χειροτονεῖσθαι δίχα Συνόδου καί παρουσίας τοῦ ἐν τῇ Μητροπόλει τούτου δέ παρόντος ἐξάπαντος (Κανών ΙΒ').

“Αν μέ τήν ἐπίκληση αὐτοῦ τοῦ ἀποσπάσματος ἀπό τή μελέτη τοῦ Μητροπολίτη Κυζίκου Καλλινίκου ἐπιδιώκει ὁ κ. Χριστόδουλος, ἀποκλειστικά καί μόνο, νά ἀποσαφηνίσει τούς δικούς του δραματισμούς, ὅτι, δηλαδή, μέ τόν ἀγώνα του, στοχεύει στό νά ἐπιστρέψει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ ἔκεινο τό παλιό σύστημα, πού θεσμοθετοῦσε τήν ὑποτέλεια τῶν Ἐπισκόπων στό Μητροπολίτη, πρέπει νά ὅμολογηθεῖ, ὅτι τό πετυχαίνει. ”Αν, ὅμως, ἐπικαλεῖται τή μαρτυρία τοῦ Κυζίκου, γιά νά καταδείξει τίς ἀδυναμίες τοῦ σημερινοῦ διοικητικοῦ συστήματος, ἀποδεικνύεται ἀνιστόρητος.

Ο Κυζίκου ἔγραψε τό ἄρθρο του προτοῦ οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνυψωθοῦν σέ Μητροπολίτες. Καί ἀντικατοπτρίζει, μέ τά γραφόμενά του, ἔνα ἐντελῶς διαφορετικό status quo. Εἶχε μπροστά του τό Μητροπολιτικό πλαίσιο, πού τό προβλέπει ὁ Κανόνας ΛΔ' τῶν ἀγίων Ἀποστόλων καί τό συμπληρώνει ὁ Θ' Κανόνας τῆς Συνόδου τῆς Ἀντιοχείας. Καί ἥταν ἐπόμενο νά ζητάει τήν διοκληρωμένη λειτουργία τοῦ συστήματος.

Μετά τήν ἀρθογραφία τοῦ Κυζίκου, πού χρονολογεῖται τόν Ιανουαρίο τοῦ 1923, καί, συγκεκριμένα, στίς 23 Φεβρουαρίου 1923, ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Ό νέος Ἀρχιεπίσκοπος, ὅπως εἶδαμε, ὕστερα ἀπό τήν ἀπόρριψη τῆς πρότασής του νά μνημονεύεται τό ὄνομά του ὡς «πρώτου» στίς ἰε-

ρές Τελετουργίες, προχώρησε σέ εύρυτερη άνασύνταξη του διοικητικού συστήματος. Κατάρτισε καί προώθησε στή Βουλή για φήμιση, νέο Καταστατικό Νόμο. Καί ο Νόμος αύτός, ριζοσπαστικός γιά κείνη τήν ἐποχήν, ἀλλαξε δόλοκληρο το διοικητικό σύστημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θεσμοθέτησε, νά ἀνυψωθοῦν ὅλες οἱ Ἐπισκοπές σέ Μητροπόλεις. Καί ὅλοι οἱ Ἐπισκοποί νά ὀνομαστοῦν Μητροπολίτες. Ο δέ μοναδικός, ἵσαμε τότε, Μητροπολίτης Ἀθηνῶν νά πάρει τόν τίτλο του Ἀρχιεπισκόπου. Ἀπό τή στιγμή ἔκεινη οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔπαφαν νά βρίσκονται σέ ὑποτέλεια. Νά αἰσθάνονται μειονεκτικά ἀπέναντι στο πρόσωπο του Μητροπολίτη. Καί κλήθηκαν, σέ πλήρη ἰσοτιμία, νά μετέχουν στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, στό ἀνώτατο αύτο διοικητικό Σῶμα, πού μελετάει καί ἐπιλύει ὅλα τά θέματα.

Ἡ ἀλλαγή ὑπῆρξε σημαντική καί καθοριστική. Πρίν ἀπό τό Δεκέμβριο του 1923, ἀνώτατη καί μοναδική ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦταν ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος. Ἀπό τήν φήμιση καί ἐφαρμογήν του νέου Καταστατικού Νόμου, στίς 31 Δεκεμβρίου του 1923, ἀνώτατη καί μοναδική ἀρχή ὅριστηκε ἡ Ἱεραρχία.

Ἀργότερα, τόν Σεπτέμβριο του 1925, μέ νέο Νόμο, θεσμοθετήθηκε ἡ λειτουργία καί τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλά ὅχι ως αὐτοτελές καί ἀποκλειστικό διοικητικό ὅργανο, ἀλλά ως ἐντολοδόχος τῆς Ἱεραρχίας καί ἔκτελεστής τῶν ἀποφάσεών της.

Τό σύστημα αύτό, μέ διάφορες παραλλαγές καί μέ πολλές ἀλλοιώσεις του ἥθους καί τῶν ποικίλων ἀρμοδιοτήτων, ἴσχυε κοι σήμερα, τή στιγμή, πού δ πρόεδρος τῶν Συνοδικῶν Σωμάτων ἐγέρει ξανά τήν ἀπαίτηση νά σκύβουν δουλικά καί νά τόν ἀναγνωρίζουν ως ὑπεροχικό πρόσωπο.

“Υστερα ἀπό αύτές τίς ἱστορικές πληροφορίες καί τίς ἀναλύσεις, ἀποβάίνει πρόδηλο,

πώς ἡ ἐπίκληση τῶν ἀπόφεων τοῦ Μητροπολίτη Κυζίκου Καλλινίκου, γιά τή στήριξη τῶν ἀπαίτησεων Χριστοδούλου, εἶναι, τό λιγότερο, ἀστοχη. Ἄλλη ἱστορική πραγματικότητα κρίνει δι Κυζίκου. Σέ ἄλλο σχῆμα ἐφαρμόζει τήν κριτική δι Ἀθηνῶν Χριστόδουλος. Εἶναι σάν νά ἔχει κοπεῖ ἔνα ροῦχο γιά κάποιο ἰσχνότατο ἀσκητή καί νά ἐπιχειρεῖ νά τό φορέσει δι σημερινός Ἀρχιεπίσκοπος.

8. Καί ἡ κορωνίδα.

Γιά νά ὀλοκληρώσουμε τόν κατάλογο τῶν θλιβερῶν ἐπισημάνσεων καί τῶν στρεβλώσεων, πρέπει νά προσθέσουμε καί μιά ἀκόμα. Καί αὐτή ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῆς φευδολογίας καί τής ὑποχρισίας.

‘Ο Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, γιά νά μαλακώσει τήν ἀκαμψία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί νά τόν ρυμουλκήσει σέ ἐκδηλώσεις μετριοπάθειας καί ἀναγνώρισης τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἐδῶ πλευρᾶς(!) κεντρίζει τήν πατριαρχική εὐαίσθησία μέ τούτη τήν ἀποστροφή:

«Καί εὐλόγως ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀγιωτάτη Ἐκκλησία διερωτᾶται καί διαπυνθάνεται· διατί τοιαύτη ἀκραία καί ἀφιλάδελφος συμπεριφορά πρός Αὐτήν παρά τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας; Μή καί δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν διαρκής καί μόνυμος συμπαραστάτης καί βοηθός τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας; Μή καί δέν ἀρδεύει διά τῶν στελεχῶν αὐτῆς κληρικῶν τάς ἐκκλησιαστικάς παροικίας τῆς διασπορᾶς; Μή καί δέν προκινούνται ἐν τῇ ὑπερασπίσει τῶν δικαιών τῆς Κωνσταντινουπόλεως; Δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔκεινη ἡτις εἰς πρώτην ζήτησιν παρεχώρησε προθύμως εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πολύτιμα στελέχη Αὐτῆς ως οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Τιράνων καί Πάσσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος καί Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί πλειάδα Ἐπισκόπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.».

Οι Ὁρθόδοξοι "Ελληνες, ἀπό τή μιά ἄκρη τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδας ἵσαμε τήν ἀλλή, ἀλλά καὶ πολλοὶ ἀπό τούς Ὁρθοδόξους ἀδελφούς μας τῆς διασπορᾶς γνωρίζουν τήν περιπέτεια τοῦ περιθωρίου, στήν ὅποια ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ πρωταγωνιστές τό Χριστόδουλο καὶ τά ἀλλα μέλη τῆς Χρυσοπηγῆς, εἰχαν ρίξει τούς δυό ἐκλεκτούς Ιεράρχες, τόν σημερινό Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων Ἀναστάσιο καὶ τόν Ἀμερικῆς Δημήτριο. Εἰδικά, στήν περίπτωση τοῦ Τιράνων Ἀναστασίου, ἡ Χρυσοπηγή μεθόδευσε, τό 1975, τή βίαιη ἀπομάκρυνσή του ἀπό τή θέση του Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, γιά νά τήν καταλάβει ὁ πνευματικός τοῦ Χριστόδουλου, ὁ κ. Καλλίνικος. Καὶ χρειάστηκε νά προσφύγει ὁ Ἀναστάσιος δυό φορές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καὶ νά ζητήσει τήν ἀκύρωση τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, πού τόν ἀπομάκρυναν ἀπό τή θέση του. Ἀλλά καὶ ὁ Δημήτριος, ἐπί δεκαετίες ὀλόκληρες κρατήθηκε ἐπιμελῶς σέ ἀπόσταση καὶ δέν κρίθηκε κατάλληλος(!) νά ἀναλάβει τή διαποίμανση Μητρόπολης. Καὶ ὅλη αὐτή ἡ ἀθλιότητα μεθοδεύτηκε, γιά νά μή βρεθεῖ κάποιος ἀπό αὐτούς μπροστά, κατά τήν ἐκκίνηση τῆς κούρσας γιά τήν κατάληψη τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου.

Καὶ ἐνῶ ὑπάρχει ὅλο αὐτό τό μελανότατο ἱστορικό, πού ἔχει διαχυθεῖ, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, στό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα καὶ ἔχει προκαλέσει αἰσθήματα ἀηδείας, ἔρχεται τώρα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καὶ ὑπενθυμίζει στόν Πατριάρχη, ὅτι τοῦ προσέφερε, μέ πολλή ἀγάπη, ἐκδούλευση, παραχωρώντας τούς δυό Ιεράρχες, γιά νά ἐπανδρώσουν ἐκκλησιαστικές ἐπάλξεις τῆς Πατριαρχικῆς διασπορᾶς.

"Αν καὶ ἡ ὑποχρισία ἔχει κάποια ὅρια, ἀν καὶ ἡ φευδολογία δέν μπορεῖ νά ξεπεράσει κάποια ἐσχατιά, ἡ περικοπή αὐτή τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ γράμματος ἐγγράφεται ὡς

χλασσικό δεῖγμα ἐκτραχηλισμοῦ. Ὁ κ. Χριστόδουλος, προσπαθώντας νά πετύχει τούς ὑπέρμετρα φιλόδοξους ὄραματισμούς του, φτάνει καὶ σ' αὐτό τό δεῖγμα τῆς διαστροφῆς, νά καταχωρεῖ ὡς ἐκδούλευση πρός τό Πατριαρχεῖο τό διωγμό καὶ τήν περιθωριοποίηση δυό ἐκλεκτῶν Ιεραρχῶν, πού τούς ἐκτίμησε καὶ τούς κάλεσε σέ συνεργασία ἡ Ἐκκλησία τῆς ἀλλοτε βασιλεύουσας.
*

Αύτά τά στοιχεῖα ἐκτροπῆς τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ προβληματισμοῦ καὶ στρέβλωσης τῶν δεδομένων τῆς ἴστορίας, τῆς παλιότερης καὶ πρόσφατης, τά καταθέτουμε, μέ πολλή ὁδύνη, στή συνείδηση τῶν Ποιμένων, τῶν ἐκπροσώπων τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης καὶ ὀλόκληρου τοῦ πληρώματος τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. Καὶ συνοδεύουμε τήν ἀνάθεση αὐτή μέ τήν εὐχή, νά δραστηριοποιηθοῦν ὅλοι γιά τόν ἐπανεντροχιασμό τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας μας στή σοβαρότητα καὶ στήν Κανονική τάξη.

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Δεκαπενθήμερο Δελτίο
Ἐκκλησιαστικῆς ἐνημέρωσης.

Ιδιοκτήτης:
ὁ Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ.

Διεύθυνση: 19011 Αύλων Ἀττικῆς.
Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ,
Ίωαννίνων 6 Μοσχάτο.