

PORT  
PAYÉ  
HELLAS



# Ἐλεύθερη πληροφόρηση

ΔΕΛΤΙΟ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ  
Ἀριθμός φύλλου 271 16 Φεβρουαρίου 2010

## Τό «δικαίωμα»

### τῆς καταθλιπτικῆς μοναξιᾶς

**Ο**ἱ γοπητευτικές πινακίδες τῆς σύγχρονης ἀνάπτυξης προβάλλουν καί φωτίζουν, μέ ἔμφαση συναρπαστική, τό ἀπόλυτο τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας καί τό ἀπαραβίαστο τῶν διακριτῶν ἐπιλογῶν κατά τή χάραξη τοῦ προσωπικοῦ χάρτη πορείας. Ἐπίσημοι, διακρατικοί ὀργανισμοί καί κέντρα μελέτης τῆς ἀνθρώπινης ὀντιότητας καταθέτουν, μέ κύρος ἐξειδικευμένης ἐπιστημονικῆς καί πολιτιστικῆς πληρότητας, τίς προτάσεις τους, γιά τόν ἀπόλυτο σεβασμό τῶν «δικαιωμάτων τοῦ ἀτόμου» καί γιά τήν πλήρη καί ὀριστική ἀπεμπόληση καί ἀπόρριψη κάθε σχέσης καί κάθε ἐξάρτησης, πού στενεύει τό μονοπάτι τῆς ἐλευθερίας καί ἐλαχιστοποιεῖ τά «ἀτομικά δικαιώματα».

**Θ**ά ἦταν μάταιο καί, ἀξιολογικά, ἀπάνθρωπο, νά προσυπογράψει κανεῖς τή διαγραφή τῶν «ἀτομικῶν δικαιωμάτων», ἀπό τόν μακρότατο πίνακα τῶν σύγχρονων ὀραμάτων καί ἐπιδιώξεων.

Εἶναι, ὅμως, ἐξ ἴσου ἀπάνθρωπη, καταλυτική τῆς προσωπικῆς ἀξιοπρέπειας καί τῆς πηγαίας ἀγαπητικῆς παρόρμησης πρὸς τὸν ἀδελφὸ συνάνθρωπο, ἢ μονομέρεια τοῦ σχήματος τῆς ἐποχῆς μας, πού προσδιορίζει τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» ὡς τὴν εὐχέρεια ἀνοίγματος στὴν πλήρη ἀσυδοσία καί στὴν προκλητικὴ περιφρόνηση τῆς προσωπικότητας, πού ἀγωνίζεται καί στενάζει πλάϊ μας. Μιά τέτοια θεώρηση καί μία τέτοια πρακτικὴ ἐγκλωβίζει τὴν προσωπικότητα στὸν ἀρρωστημένο ἐγωκεντρισμὸ καί στὴν ἐξουθενωτικὴ ἀπομόνωση. Ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου μεταστοιχειώνεται σὲ ἔπαρση. Ὁ προσδιορισμὸς τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων διευρύνεται ἀρνητικά καί καταλυτικά. Ἐμπλουτίζεται μὲ τὴ βία, μὲ τὴν ἐκμετάλλευση, μὲ τὴν καθυπόταξη τοῦ «πλησίον», μὲ τὴν κάθε πρακτικὴ, πού μειώνει τὸ συνοδίτη καί ἀνεβάζει, ἔστω καί «ὑποθετικά» τίς μετοχές τῆς ἐπηρεμένης ὄντικτης.

**Α**ὐτὴ ἢ «ἐπηρεμένη ὄφρὺς» τῆς σύγχρονης συνθηματολογίας, ἀπὸ ἀνεβάσει σὲ ἀδιαμφισβήτητη προτεραιότητα, τὴν πάλιν γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν προσωπικῶν δικαιωμάτων, ὑποβαθμίζει καί καταλύει, δίχως νὰ τὸ ὁμολογεῖ, τὴν κοινωνία τῶν προσώπων. Τὴν προσφορά καί τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἄδοξης ἐκτίμησης. Τὴν ἀγαπητικὴ συναντίληψη, στίς ἀνηφοριές τοῦ βίου. Τὴ σύμψηξη τοῦ κοινωνικοῦ Σώματος, πού βρίσκει τὸ νοηματισμὸ καί τὴν εὐτυχία στὴν ὑπέρβαση τῆς ἐγωπαθοῦς ἀπομόνωσης, στὴν ἄνετη συναδέλφωση καί στὴν ἔκχυση τῶν γνήσιων αἰσθημάτων τῆς καρδιάς.

**Η**κοινωνία μὲ τὸν ἄλλο ἄνθρωπο ἢ μὲ τὴ σύνολη ἀνθρώπινη οἰκογένεια, δέν εἶναι ψυχρὸ, ποσοτικὸ ἄθροισμα, προσκόλλησις στὴ μάζα μιᾶς μεγαλόπολης ἢ στὸ ἄθροισμα ἑνὸς ἀσήμαντου, ἀπομακρυσμένου χωριοῦ. Εἶναι προσέγγισις τῶν καρδιῶν. Ἐσώτερος χτύπος ἀγάπης καί κοινὸς βηματισμὸς στὰ κακοτράχαλα μονοπάτια τῆς ἱστορικῆς μας ἐξέλιξης. Εἶναι ἡ χειραψία τῆς ἀλληλοκατανόησης καί ὁ λιτός, ἀλλὰ μεστός λόγος, ἔκφρασις τῆς ἀγαπητικῆς παρουσίας, πού σφουγγίζει τὸ δάκρυ καί ἀναπερώνει τίς ἐλπίδες.

**Σ**ήμερα δραματιζόμαστε τὰ προσωπικά μας δικαιώματα, ὡς σπρονόμιο ἀκόρεστης εὐμάρειας καί ὡς εὐχέρεια ἀσίγαστης ἀπόλαυσης. Καί διακόπτουμε τὴν «κοινωνία τῆς ἀγάπης». Σχε-



## Ύπογειες, σκοτεινές διαδρομές (β)



Η περιπλάνηση του Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου στίς σκοτεινές διαδρομές τῆς κρυψίνουας καί τῆς σκοπιμότητας, κατά τούς δύο τελευταίους μήνες τῆς χρονιάς, πού ἐξέπνευσε, ἦταν ἀτέλειωτη καί ἀδικαίωτη. Κρυφοί διάλογοι μέ τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας. Καί πλασματικές, παραπλανητικές συνεννοήσεις μέ τούς συνεπισκόπους του καί συμπαρέδρους του στήν τράπεζα τῆς

Συνοδικότητας. Ἄλλες ἀποφάσεις τή μιά μέρα. Καί ἄλλες, τήν ἐπόμενη. Αἰσιόδοξο ἀνακοινωθέν τό πρωῖ. Καί μήνυμα ἀθεράπευτης μελαγχολίας τό βράδυ.

Πτυχές αὐτῆς τῆς δολιχοδρομίας ἱστόρησα, μέ τό προηγούμενο κείμενό μου. Τή συνέχεια θά φέρω μπροστά στούς ἐκπληκτούς καί βαθειά προβληματισμένους ἀναγνώστες μου μέ τήν παρούσα ἱστόρηση.



διάζουμε, αὐθαίρετα, τό χάρτη τῶν στόχων μας, μέ κέντρο τό ἄτομό μας. Καί, τελικά, καταντᾶμε στήν ἐμπειρία τῆς πνιγερῆς μοναξιάς καί τῆς ἀθεράπευτης κατάθλιψης. Δέ σᾶς πνίγει τό γεγονός, ὅτι ἡ κραυγή τῆς μοναξιάς ἀποτελεῖ τό κυριαρχικό μελώδημα τῆς γενιάς μας; Δέ σᾶς προβληματίζει, ὅτι τό σύνδρομο τῆς μελαγχολίας καί τῆς ψυχικῆς κατάθλιψης κυριαρχεῖ στούς πίνακες τῶν ἰδιότυπων νοσημάτων τῆς ἐποχῆς μας;

**Φ**αινόμενο τραγικό. Οἱ μεγάλοι, Διεθνεῖς Ὁργανισμοί καί, κατά προέκταση, ὅλα τά ἐξειλιγμένα μέσα τῆς Ἐνημέρωσης, ὑπόσχονται τήν ἐξασφάλιση καί τήν κάλυψη τῶν προσωπικῶν μας δικαιωμάτων. Καί ἡ ἐμπειρία τῆς καθημερινότητας, ἡ πάλιν τῆς ζωῆς, ἡ ἔνταξη στά μοντέρνα σχήματα, ἡ συμβίωση ἢ ἡ ἀντίθεση μέ τό περιβάλλον, ἐκτρέφουν, ὡς ἀποκλειστικό δικαίωμα, τήν ἀπόλαυση(!!!) τῆς μοναξιάς καί τήν πικρή γεύση τῆς κατάθλιψης.

Στήν «Έλευθεροτυπία» τῆς 28ης Νοεμβρίου, μῆνα ὀλόκληρο μετά τό ξέσπασμα τῆς κρίσης, διαβάζουμε, πῶς ὁ πρωθυπουργός, μέ τηλεφώνημά του, ἔθεσε ὑπόψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου μιά λίστα τριῶν ὑπουργῶν καί τοῦ ὑπέδειξε, ὅτι-τοῦ λοιποῦ-γιά τά θέματα, πού ἀνακύπτουν, μπορεῖ νά ἐπικοινωνεῖ καί νά διαλέγεται μέ κάποιον ἀπό αὐτούς.

Παραθέτω τή σχετική ἐνημέρωση:

«Ὅταν στά μέσα τῆς προηγούμενης ἑβδομάδας, ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου πέρασε τήν εἴσοδο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιά ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη, βρέθηκε ἀντιμέτωπη μέ ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο τουλάχιστον προβληματισμένο. Ὁ Ἱερώνυμος παραπονέθηκε στήν ὑπουργό γιά τήν τακτική πού ἀκολουθεῖ ἡ κυβέρνηση. Καί τῆς περιέγραψε, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ὅτι ὁ πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, στή συνάντηση πού εἶχαν στίς 2 Νοεμβρίου, δέν τοῦ ἀνέφερε τίποτα ἀπ' ὅσα ἀνακοινώθηκαν τήν ἐπόμενη ἡμέρα γιά τήν αὔξηση τοῦ ΕΤΑΚ καί τήν "ὑποβάθμιση" τῆς Ἐκκλησίας ἀπό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σέ φιλανθρωπικό ἴδρυμα. Τήν ἐπόμενη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέχτηκε τηλεφώνημα τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος-ὅπως λένε ἐκκλησιαστικές πηγές-τοῦ εἶπε ὅτι γιά τά θέματα τῆς Ἐκκλησίας τρεῖς εἶναι οἱ ἄνθρωποι μέ τούς ὁποίους θά πρέπει νά ἐπικοινωνεῖ: ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Χάρης Παμπούκης, ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Γιώργος Παπακωνσταντίνου καί ὁ ὑφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος. Τήν ἐρχόμενη Τρίτη, πάντως, συγκαλεῖται σέ ἔκτακτη συνεδρίαση ἡ Διарκῆς Ἱερά Σύνοδος. Καί ἀφοῦ λάβουν

ἀποφάσεις, ἀναμένεται νά τίς θέσουν ὑπόψη τῶν τριῶν ὑπουργῶν».

Αὐτή ἡ ἄμεση, δυναμική, πρωθυπουργική ἐπέμβαση πῶς μπορεῖ νά ἐρμηνευτεῖ; Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διαμαρτυρήθηκε στήν ὑπουργό Παιδείας, ὅτι ὁ πρωθυπουργός δέν τοῦ εἶπε τίποτα, ἀπο αὐτά, πού σχεδίαζε σέ βάρος τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὁ πρωθυπουργός, δίχως νά ἐπιδιώξει τήν ὁποιαδήποτε ἀναίρεση τῶν κατηγοριῶν, παράπεμψε τόν Ἀρχιεπίσκοπο σέ τριπρόσωπη λίστα κατ' ἐπιλογή, ὥστε, σέ περίπτωση καινούργιας ἀμφισβήτησης ἐκ μέρους του, νά ὑπάρχουν «πλειόνων», ἀδιαμφισβήτητες μαρτυρίες.

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή, γιά τούς «πληροφηρημένους» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου δέν εἶναι ἀπροσδόκητη. Ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι ἡ δολιχοδρομία τοῦ Ἱερώνυμου δέν ἔχει «εὐθεῖα» χάραξη καί ὅτι ἡ ἐκάστοτε ἐμφάνισή του στήν ἐξέδρα τῆς δημοσιότητας δέν ἀναδεικνύει τό ἴδιο προφίλ. Κάποιος κρυφός σχεδιασμός διαμορφώνει τή δράση ἢ τήν ἀντίδραση τῆς στιγμῆς καί κάποιος κρυφός φόβος καμουφλάει τίς συμπεριφορές τῆς προσωπικότητας.

Πιθανή πρόθεση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἦταν ἡ δημιουργία τριμελοῦς ὁμάδας μαρτύρων, ἱκανῆς νά μπλοκάρει τόν Ἀρχιεπίσκοπο στίς περιπτώσεις τῶν ἀναληθῶν ἢ διαφορουμένων ἐκτιμήσεων του καί νά τόν ἀναγκάζει νά περιορίζεται στήν πιστή ἀποτίμηση τῶν περιστατικῶν καί στήν ἀκριβή ἀναμετάδοση τῶν λόγων τῶν συνομιλητῶν του.



Τό ἐπόμενο βῆμα, ἀπό τήν πτέρυγα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἦταν τό ἐγ-

γραφο του ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, μέ ἡμερομηνία 27/11/2009. Δήλωνε, ὅτι ἐκ μέρους τοῦ ὑπουργείου του εἶχε συσταθεῖ ἡ ἐπιτροπή, πού συμφωνήθηκε κατὰ τὴ συνάντηση πρωθυπουργοῦ-Ἀρχιεπισκόπου καὶ τὸν καλοῦσε νά συγκροτήσῃ καὶ ἐκεῖνος τὴν ἀντίστοιχη, Συνοδικὴ ἐπιτροπή:

*«Ἀναφέρομαι στὴν ἀπὸ 3 Νοεμβρίου 2009 συνάντησή Σας μὲ τὸν Πρωθυπουργό, στὴν ὁποία ξεκίνησε ἕνας οὐσιαστικὸς διάλογος γιὰ μίᾶ σειρά ζητημάτων πού ἐνδιαφέρουν τὴν Ἐκκλησία. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν θά θέλαμε νά προχωρήσουμε στὴ σύσταση μιᾶς διμεροῦς ἐπιτροπῆς πού θά ἐξετάσει ζητήματα ἀναφορικὰ μὲ τὴ φορολογικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Θά ἤθελα συνεπῶς νά Σᾶς ζητήσω νά προχωρήσετε ἀπὸ πλευρᾶς Σας στὸν ὀρισμὸ τῶν ἐκπροσώπων Σας στὴν Ἐπιτροπὴ αὐτὴ, προκειμένου νά ἀρχίσουν σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα οἱ ἐργασίες της, οἱ ὁποῖες ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι θά συμβάλουν στὴν ἀποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων καὶ στὴν ἐξεύρεση μιᾶς δίκαιης καὶ λειτουργικῆς λύσης...».*

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὑπουργικὴ ἐκκλήση, τί θά περιμένετε; Ὑπολογίζω, ὅτι τὰ ἐνδεχόμενα θά ἦταν μόνο δυό. Ὁ Μακαριώτατος Ἱερώνυμος ἢ θά ἐπεσήμαινε τὴν ἀσυμβατότητα τοῦ περιεχομένου τῆς ὑπουργικῆς ἐπιστολῆς μὲ τὸ κατατεθέν στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων προσχέδιο Νόμου, πού ἐπέβαλλε βαρύτερη φορολογία στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ, πιεσμένος, θά ἀνταποκρινόταν καὶ θά ὄριζε τοὺς ἐκπροσώπους του ἢ θά ἐξέθετε, μὲ παρηρησία, ἀλλὰ καὶ μὲ

εὐπρέπεια, τίς ἀντιρρήσεις του καὶ θά ἔθετε τέρμα στὸ διάλογο.

Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἐπέλεξε τὸ ἀπροσδόκητο. Τὴν ἀπόθεση τῆς δεσποτικῆς λεοντῆς καὶ τὴν ἀνάληψη τῶν διασήμων τῆς ἀδιαμαρτύρητης δουλικότητος.

Ἡ ὑπουργικὴ ἐπιστολὴ φέρει ἡμερομηνία 27 Νοεμβρίου. Δήλωση μεταγενέστερη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐνημερώνει, ὅτι ἔφτασε στὰ χέρια του τὴ Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἦταν ἡ μεγάλη γιορτὴ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα καὶ ὁ Μακαριώτατος προεξήρχε στὶς γιορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Πατρῶν, ὅπου παραβρέθηκε καὶ ὁ πρωθυπουργὸς Γεώργιος Παπανδρέου.

Ἀμέσως μετὰ, τὴ Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, πρὶν ἀκόμα σιγήσουν τὰ γιορταστικὰ τύμπανα, μὲ πρόσκληση τοῦ Προκαθήμενου Ἱερώνυμου, συνεδρίασε ἡ Διαρκὴς Ἱερά Σύνοδος καὶ ἀνακύκλωσε τὸ ἐκκρεμὲς θέμα.

Καί, ἡ θαυματουργικὴ χάρις ξαναγύρισε στὴν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ Μακαριωτάτου ξαναφώτισαν τὸν ὀρίζοντα καὶ ξανάφεραν τὸ κλίμα τῆς 4ης Νοεμβρίου. Ἡ πικρία καὶ ἡ ἀπογοήτευση ξεπεράστηκαν. Ἡ ἱκανοποίηση ἔλαμψε στὶς καρδιές καὶ στὶς συζητήσεις.

Στὶς 2 Νοεμβρίου ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶχε βγεῖ βαρύθυμος ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀνίκανος ἢ-ἔστω-ἀπρόθυμος νά διατυπώσῃ, στοὺς δημοσιογράφους, πού τὸν κύκλωσαν, μίᾶ προσωπικὴ ἄποψη καὶ μίᾶ εἴδηση κυβερνητικῆς εὐνοίας πρὸς τὴν Ἐκκλησία.

Στὶς 4 Νοεμβρίου ἐνημέρωσε τοὺς Συνοδικούς (μὲ ποιά ἄραγε διαλεκτι-

κή;) για τις διαβουλεύσεις, πού είχε στό Πρωθυπουργικό γραφείο. Και εκείνοι ικανοποιήθηκαν. Και έσπευσαν να τον συγχαρούν, για την ευστροφία του και για τον τρόπο, με τον όποιο έθεσε τα θέματα στον έπίσημο συνομιλητή του.

Στις 5 Νοεμβρίου ξέσπασε ή θύελλα και ό Ίωαννίνων Θεόκλητος, έσπευδε να συναντήσει τον ύπουργό των Οικονομικών, για να διαμαρτυρηθεί και για να καταθέσει τή δήλωσή του, ότι δέν είναι διατεθειμένη ή ήγεσία τής Έκκλησίας να πληρώσει τις άμαρτίες των πολιτικών, πού άδειασαν και καταχρέωσαν τά δημόσια ταμεία και ρεζίλεψαν τή χώρα μας στην έστία τής Εύρωπαϊκής Ένωσης και τής οίκουμένης όλόκληρης.

Τήν 1η Δεκεμβρίου ξαναγύρισε ή άνοιξη. Και ό Άρχιεπίσκοπος, με τις ανακοινώσεις του στό στενό κύκλο τής Διαρκούς Ίερᾶς Συνόδου, έφερε και πάλι τήν άνοθεύση τής έλπίδας. Κατάθεσε τή μαρτυρία του, ότι όλα θά πάνε καλά, ότι οι ύποψίες θά διαλυθούν και ότι οι διακριτοί ρόλοι Έκκλησίας και Πολιτείας θά λειτουργήσουν, άνενόχλητοι, στην κανονική τροχιά τους.

Μεταφέρω άποσπάσματα άπό τό έπίσημο δελτίο τής Ίερᾶς Συνόδου, τής 1ης Δεκεμβρίου 2009.

«... Ό Μακαριώτατος Πρόεδρος άναφέρθηκε άναλυτικώς στις συζητήσεις, πού είχε με τά άρμόδια όργανα, για τή διευθέτηση των θεμάτων, αλλά και στό πλαίσιο διαλόγου, όπως αυτό είχε άρχικώς τεθεί στις συζητήσεις του μετά του Έξοχωτάτου Προέδρου τής Έλληνικής Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου Παπανδρέου.

Συγκεκριμένα, ως προς τό θέμα τής

ύπαγωγής τής προσλήψεως των έκκλησιαστικών ύπαλλήλων στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., ή Διαρκής Ίερά Σύνοδος συμφωνεί κατ' άρχήν με τό έν λόγω Νομοσχέδιο, ώστε σε άρμονία με τον Καταστατικό Της Χάρτη (Νόμος 590/1977), οι διαδικασίες έπιλογής προσωπικού πού θά διενεργούν τά έκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. να ύπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Α.Σ.Ε.Π., έφ' όσον ή μισθοδοσία τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Όσον άφορᾶ στό θέμα των όχημάτων των Ίερων Μητροπόλεων, ή Διαρκής Ίερά Σύνοδος καλύφθηκε πλήρως άπό τις διατάξεις τής Ύπουργικής Άποφάσεως, υπό τον όρο ότι άφορᾶ όσα όχήματα ή προμήθειά τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σχετικά με τό θέμα τής φορολογήσεως τής έκκλησιαστικής άκίνητης περιουσίας, ή Διαρκής Ίερά Σύνοδος ένημερώθηκε άπό τον Μακαριώτατο Πρόεδρο Της για τήν έπιστολή πού έλαβε άπό τον Έξοχώτατο Ύπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στις 30 Νοεμβρίου έ.έ....

Η Διαρκής Ίερά Σύνοδος άποφασίζει όπως για τό έτος 2009 και μόνο, ή Έκκλησία τής Ελλάδος, συνεισφέρει με τό άναλογοϋν σε Αϋτήν ποσόν για τά άκίνητα πού άποφέρουν εισοδήματα σύμφωνα με τά ως άνω έκτεθέντα».



Μετά άπό αϋτή τήν αίνιγματική άλλαγή, ό δημοσιογράφος Ν. Παπαδημητρίου άνάρτησε στό διαδίκτυο ένημέρωση, με τον τίτλο «Άλλαγή κλίματος στις σχέσεις Έκκλησίας-Πολιτείας». Και γράφει:

«Άρδην άλλαξε τό κλίμα στις σχέ-

σεις Κυβέρνησης και Έκκλησίας, μετά τις διευκρινίσεις που παρείχε ο ύπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου στην έπιστολή που απέστειλε στον Άρχιεπίσκοπο Ίερώνυμο.

Συγκεκριμένα, ο ύπουργός στην έπιστολή του μεταξύ άλλων αναφέρει: "Στό πλαίσιο αυτό, έκ μέρους του Ύπουργείου Οικονομικών θά θέλαμε νά προχωρήσουμε στή σύσταση μιās διμερούς Έπιτροπής που θά έξετάσει ζητήματα αναφορικά μέ τή φορολογική αντιμετώπιση τής έκκλησιαστικής περιουσίας. Θά ήθελα συνεπώς νά Σας ζητήσω νά προχωρήσετε από πλευρά Σας στον όρισμό τών έκπροσώπων Σας στην Έπιτροπή αυτή, προκειμένου νά αρχίσουν σέ σύντομο χρονικό διάστημα οι έργασίες της"».

Είναι σαφές, ότι ή ύπουργική έπιστολή δέν άκυρώνει τήν πρόθεση τής πολιτικής έξουσίας νά έπιβάλει φορολογία στην Έκκλησία, αλλά στοχεύει στην έξασφάλιση τής Συνοδικής κατάφασης για τήν κατάργηση του προνομίου τής έξαίρεσης και τήν καθέρωση μονίμου συστήματος φορολογίας.

Πώς αυτή τήν ύπουργική κίνηση τήν έρμήνευσε ως εύεργεσία ο Άρχιεπίσκοπος και πώς διανοήθηκε νά τήν έμφανίσει στους Συνοδικούς συνεργάτες του ως θετική πρόοδο, δέν είναι εύκολο νά τό συλλάβει ο «κοινός νοός». Θά μείνει, στον έκκλησιαστικό περίβολο, ως αίνιγμα ή ως πονηρό τέχνασμα.

Άπό τήν πτέρυγα τών Μητροπολιτών, κάποιοι (ίσως άφελείς, ίσως άνενημέρωτοι) χειροκρότησαν τήν καινούργια αναλαμπή τής έλπίδας. Πίστεψαν, πώς ο πρόεδρος τής Συνόδου έκανε τίμια και διάφανη έξιστόρηση τών έξελίξεων. Και σιώπησαν. Όσο-

σο, οι πολλοί, αυτοί, που είχαν, κατά καιρούς, ανάμιξη στις σχετικές διεργασίες και διαβουλεύσεις και αυτοί, που στους χώρους τής Μητροπολιτικής τους εύθνης, δέ διαθέτουν, παρά μικρές και περιορισμένης άπόδοσης ιδιοκτησίες, άντέδρασαν έντονα στο σχεδιασμό τής φορολογικής άφάμαξης και έξέφρασαν, μέ δυναμικές άποκρίσεις, τή διαφωνία τους και τήν άπογοήτευσή τους.



Μετάφερα έδώ τις μελαγχολικές άντιδράσεις δυο Μητροπολιτών. Μιά ένός νέου και δυναμικού ποιμένα. Και μία ένός «παλαιού πολεμιστή». Δέν είναι, ώστόσο, οι μόνοι, που προβληματίστηκαν και που θεώρησαν ύποχρέωση τους νά μεταφέρουν τήν άγωνία τους και τόν προβληματισμό τους στην εύρύτατη Εύχαριστιακή Κοινότητα. Και άλλοι πολλοί, με γραπτές δηλώσεις, ξεπευσαν νά ένημερώσουν τό έκκλησιαστικό πλήρωμα, για όσα μεθοδεύονται και άποφασίζονται στις μυστικές στοές τής άρχιεπισκοπικής αύλης και νά ζητήσουν τις ίκεσίες του, για άλλαγή του κλίματος και για έπάνοδο στην άξιοπρεπή διαφάνεια.

Ό Μητροπολίτης Άλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ένas νέος, έντιμος και άκούραστος Ίεράρχης, μέ φορτισμένη τήν ψυχή του, αλλά και μέ προσεκτικά ύφασμένη τήν έπιχειρηματολογία του, διαμαρτύρεται στή Συνοδική Διοίκηση, για τήν παλινωδία της και για τήν έπιπόλαιη ύπέρβαση του όροθεσίου τών εύθυνών της. Ό Άρχιεπίσκοπος και όλα τά μέλη τής Ίεράς Συνόδου, μέ τό «πήγαινε-έλα» τών έκτιμήσεων τους και τών άποφάσεων τους, δέσμευσαν

ὄλες τίς Μητροπόλεις καί ὄλους τούς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δίχως νά τούς καλέσουν σέ Συνοδική διάσκεψη καί δίχως νά λάβουν ὑπόψη τους τίς ποικίλες δυσκολίες, πού ἀντιμετωπίζουν κατά τήν ἐνάσκηση τῆς πολυσχιδοῦς κοινωνικῆς διακονίας στίς περιοχές τῆς εὐθύνης τους.

«Εἴμαστε σέ μεγάλη ἀπορία ἀπό προχθές, πού πληροφορηθήκαμε αὐτή τήν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, (γράφει ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος), καί ἀπορωῶ πῶς μέ τόση εὐκολία ἐλήφθη μιά ἀπόφαση, πού ἀφορᾷ στίς 80 Μητροπόλεις, ὅταν οἱ Ἱεράρχες πού μετέχουν στή ΔΙΣ γνωρίζουν πολύ καλά, ὅτι ὑπάρχουν Μητροπόλεις, πού ἀδυνατοῦν νά πληρῶσουν αὐτό τό ποσοστό τοῦ 3 τοῖς χιλίοις. Ἀποροῦμε λοιπόν, ὄλοι, καί ὑπάρχει μιά ἀναστάτωση σήμερα σέ ὄλόκληρο τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο μας, πῶς ἐλήφθη μιά τέτοια ἀπόφαση, πού εἶναι ἀδύνατο νά ἐφαρμοστεῖ ἐκτός ἂν ἀρχίσουμε νά ἐκποιοῦμε μέ πολύ γρήγορο τρόπο προκειμένου νά ἀποδώσουμε αὐτό τό ὄποιο ἡ Σύνοδος νομίζω ὅτι τόσο ἀβασάνιστα ἀποφάσισε νά δώσουμε».

Στό ἐρώτημα: «Θεωρεῖτε δηλαδή, ὅτι ὑπῆρξε, κατά κάποιο τρόπο, μιά ὑποχώρηση ἀπό τίς ἀρχικές καί αὐστηρές θέσεις τῆς Συνόδου ἔτσι ὅπως αὐτές ἐκφράστηκαν στό συνοδικό γράμμα πρὸς τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν ἢ στήν ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου για τά δύο ἄλλα ζητήματα, γιά τόν ΑΣΕΠ καί τά αὐτοκίνητα;» ἀπάντησε:

«Ὅπωςδήποτε ὑπῆρξε μιά ὑποχώρηση καί ἂν θά δοῦμε σήμερα ὄλόκληρο τόν ἔντυπο καί τόν ἠλεκτρονικό τύπο

δυσκολεύονται ἀκόμα καί αὐτοί πού δέν ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία, νά καταλάβουν πού ὀφείλεται αὐτή ἡ ὑποχώρηση. Καί φτιάχνουν διάφορα σενάρια, τά ὄποια τά διαβάζω καί φρίττω, γιά ἀνομολόγητες συμφωνίες, πού δέν θέλω νά τίς πιστέψω. Ἀλλά μιά τέτοια ὑποχώρηση, μέ τόση εὐκολία καί μέ τέτοιο ἄτακτο ρυθμό, πραγματικά μᾶς βάζει ὄλους σέ ὑποψία...

Νά πληρώσει τήν φορολογία, πού μέ τόση εὐκολία τήν ἀπεδέχθη, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπό τό δικό της ἀποθεματικό. Στό κάτω-κάτω ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν εἶναι πνευματικός θεσμός, δέν δικαιούται, οὔτε ἀσκεῖ φιλανθρωπία τήν ὄποια ἀσκοῦμε ἐμεῖς στίς Μητροπόλεις- μέ τό αἷμα μας προσπαθοῦμε καί παλεύουμε νά βοηθήσουμε τούς ἀνθρώπους μας-ε... λοιπόν, νά τά δώσει ἀπό τό ἀποθεματικό της καί νά κάνει καί ἄλλη μιά κίνηση... Νά δώσει τίς μετοχές πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία, τῆς Ἑθνικῆς Τράπεζας, στό Κράτος ἂν θέλει νά κάνει φιλανθρωπία στό Ἑλληνικό Κράτος καί νά ἀνορθώσει τήν οἰκονομία».



Περισσότερο ὄξύς κατήγορος τοῦ Προέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν μελῶν της, ἐμφανίστηκε ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος.

Σημειῶνω προκαταρκτικά, ὅτι πρόσφατα, κατά τήν τακτική συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔκανε μιά κίνηση ἰδιαίτερα εὐνοϊκή πρὸς τόν Ἀμβρόσιο, ἐκλέγοντας ἕνα βοηθό Ἐπίσκοπο γιά τή Μητροπολιτική του περιφέρεια. Καί-παρά ταῦτα-μετά παρέλευση ἑνός καί μόνο μήνα,

ψέγει δριμύτατα ὁ Ἀμβρόσιος τὸν κατὰ τεκμήριο φίλο του, γιὰ τίς ὑπόγειες διαπλοκές του, πού ἔφεραν τίς Μητροπόλεις καί τούς Μητροπολίτες σέ ὀριακή ἀπόγνωση.

Γράφει, μεταξύ πολλῶν ἄλλων:

«Τό κακό στήν προκειμένη περίπτωση εἶναι ὅτι ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας παρεδόθη στήν Κυβέρνηση ἀμαχητί! Ἡ Ἱερά Σύνοδος, χωρίς νά μᾶς ἐρωτήσει, ἀποδέχθηκε ἤδη τήν ὑπερφορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας δηλ. τῶν Μητροπόλεων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἰδρυμάτων! Ἀπεφάνθη ὁμως ἀναρμοδίως, διότι ἐπί τῶν οἰκονομικῆς φύσεως ζητημάτων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ! Τά οἰκονομικά μᾶς Μητροπόλεως ρυθμίζει ὁ ἕκασταχοῦ Μητροπολίτης καί ὄχι βέβαια ἡ Κεντρική Ἐκκλησιαστική Διοίκηση, δηλ. ἡ Ἱερά Σύνοδος. Ἐκφράζω τή βαθεῖα λύπη μου, διότι ἡ Ἱερά Σύνοδος ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ νά ἀρθρώσει οὔτε μιά ἔστω λέξη ἀντιρρητική, γιὰ νά ἀντιμετωπίσει τήν Κυβερνητική ἀσπλαχνία! Ἡ μόνη ἀρμοδία γιὰ νά ἀποφανθῆ ἐπί τοῦ προκειμένου ἦταν καί παραμένει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία ὤφειλε νά συγκληθῆ ἐκτάκτως καί νά ἀποφανθῆ γιὰ τήν ἀποδοχή ἢ τήν ἀπόρριψη τοῦ κεφαλικοῦ αὐτοῦ φόρου! Κατά τά ἄλλα τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι Συνοδικόν!

...Ἀλλά ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας καί ἀπό τή Διαρκή Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας θά περιμέναμε νά ἀκούσουμε ἄλλα πράγματα. Θά περιμέναμε νά συστήσει στήν Κυβέρνηση τήν ἀνόρθωση τῆς οἰκονομίας διὰ τῆς περικοπῆς τῶν δαπανῶν καί τῆς περιστολῆς πολλῶν περι-

τῶν ἐξόδων. Ὁ Μακαριώτατος ἔπρεπε νά εἴπῃ; Ναί! Κύριε Ὑπουργέ ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν, ἀποδεχόμεθα τήν ὑπερφορολόγηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρουσίας ὑπό τούς ἐξῆς ὅρους:

1. Νά περικοπῆ κατὰ τό ἥμισυ ἡ χρηματοδότηση τῶν Κομμάτων ἀπό τόν Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Νά περικοπῆ ἐπίσης κατὰ το ἥμισυ ὁ μισθός καί οἱ συντάξεις ὄλων τῶν Βουλευτῶν.

3. Νά περιορισθοῦν οἱ μισθοί τῶν λεγομένων "χρυσῶν παιδιῶν" τῶν γνωστῶν Golden Boys ὄλων τῶν Κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, τῶν Τραπεζῶν, τῶν ΔΕΚΟ κλπ.

4. Νά ἀλλάξει ἡ νομοθεσία περί τῆς συνταξιοδότησεως τῶν Βουλευτῶν. Γιατί ἄραγε πρέπει νά πάρει σύνταξη ἕνας Βουλευτής, ὁ ὁποῖος μετέσχε τοῦ Κοινοβουλίου γιὰ μία ἢ δύο κοινοβουλευτικές περιόδους; Ὁ Ἕλληνας πολίτης ἐργάζεται καί φορολογεῖται ἐπί 35 χρόνια καί μόνον τότε θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησεως.

5. Νά περιορισθῆ στό ἐλάχιστο ὁ ἀριθμός τῶν Εἰδικῶν Συμβούλων σέ κάθε Ὑπουργεῖο, διότι μέ τόν τρόπο αὐτό τακτοποιοῦνται καί καλοπληρώνονται κάποιοι "ἡμέτεροι", κάποιοι παρατρεχάμενοι, κάποιοι "χαρραμοφαῖδες".

6. Νά ἀποδοθῆ ἀμέσως στό Κράτος τό εἰδικό τέλος, φόρος διαφημίσεως ἢ ὅπως ἀλλοιῶς λέγεται, ἀπό τίς Ἐταιρεῖες τῶν Ἐκδοτικῶν Συγκροτημάτων καί τῶν ΜΜΕ, οἱ ὁποῖες ὀφείλουν ἑκατομμύρια € στό ἑλληνικό Δημόσιο.

7. Νά περιοριστοῦν στό ἐλάχιστο οἱ δαπάνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου γιὰ Διαφήμιση! Δέν καταλαβαίνω γιατί πρέπει νά πληρώνει π.χ. τό ΥΠΕΧΩΔΕ

όλοσέλιδες διαφημίσεις στις Έφημερίδες Άθηνών και Έπαρχίας προκειμένου να μᾶς γνωστοποιήσει τό γεγονός, ὅτι ἕνα ἀκόμη κομμάτι τῆς Έγνατίας ὁδοῦ παραδόθηκε στήν κυκλοφορία. Θά ἦταν ἀρκετό ἕνα δελτίο Τύπου και τίποτε περισσότερο.

8. Νά περιορισθῆ στό ἐλάχιστο ἡ ἀπόσπαση ἀστυνομικῶν ἀσφαλείας σέ πολιτικά πρόσωπα. Γιατί ἄραγε κάθε Βουλευτής δικαιοματικά παίρνει δύο τουλάχιστον ἀστυνομικούς ὡς προσωπική του ἀσφάλεια; Γιατί ἄραγε κάποιιοι "τηλεοπτικοί ἀστέρες", οἱ ὁποῖοι χρυσοπληρώνονται, γιατί λέγω νά ἔχουν πολυμελή ἀστυνομική φρουρά ἐπί 24ώρου βάσεως σέ βάρος τοῦ Κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ; Ἄν θέλουν προστασία, ἄς καταφύγουν σίς ἰδιωτικές Έταιρεῖες Security!

9. Νά περιορισθῆ εἰς τά μόλις ἀναγκαῖα ἔξοδα τό σκέλος τῶν Δαπανῶν τοῦ Κράτους γιά Δεξιῶσεις, Έορτές, Γεύματα πολυτελείας, πολυμελεῖς ἀποστολές στό Έξωτερικό, ἄσκοπες μετακινήσεις κλπ.

Κάμετε λοιπόν αὐτά και πολλά ἄλλα ἀκόμη, Κύριε Ὑπουργέ, γιά νά πεισθῶ ὅτι ἡ Πατρίδα μας διέρχεται μεγάλη οἰκονομική κρίση και τότε θά παρακαλέσω τούς Μητροπολίτες νά προβοῦν σέ ἐκποίηση τῶν Ἱερῶν Σκευῶν και τῶν τιμαλφῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὅπως τό ἔπραξε ἡ Μητέρα Έκκλησία και στό παρελθόν!

Αὐτά και ἄλλα παρόμοια θά ἀνέμενα νά λεχθοῦν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο και ἀπό τόν Μακαριώτατο κ. Ἱερώνυμο και ὄχι τό γνωστό "σφάξε με Ἄγά, νά ἀγιάσω"! Διαμαρτύρομαι μεγαλοφῶνως και φρονῶ ταπεινά, ὅτι πρέπει νά συνέλθει ἀμέσως ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς

Ἱεραρχίας γιά νά ἀποφασίσει κυριαρχικά και τελεσιδικα. Ἡ Έκκλησία βάλλεται και προσβάλλεται! Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι!...».

Τό δικό μου σχόλιο: Ἄδελφέ Ἀμβρόσιε, μπές στόν κόπο νά ἀνασκαλέψεις τό ἀρχεῖο σου. Θά συναντήσεις κάποια δικά σου σχόλια και κάποιες δικές σου ἐπιστολές πρὸς τόν κ. Ἱερώνυμο, πού ἐπισημαίνουν και προσδιορίζουν, μέ θαυμαστή ἀκριβεια, τίς ὑπόγειες διδρομές τοῦ χτεσινοῦ Μητροπολίτη Θηβῶν και σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τό θάρρος προϋποθέτει ἀρετή και ἡ ἀρετή συντονίζεται μέ τό θάρρος. Οἱ δικές σου ἐπισημάνσεις εἶναι σωστές και δίκαιες. Ἄλλά συνταιριάζονται μέ ἄλλη ποιότητα ἤθους και μέ ἄλλη ἐξάρτηση θάρρους.



Ἄν ληφθεῖ ὑπόψη, ὅτι τό αὐταρχικό πνεῦμα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ἔχει πνίξει τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, πού κατά τή ροή τῶν εἴκοσι αἰῶνων ἀποτελοῦσε τό προνόμιο και τό χάρισμα τῶν Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν, ἡ ἐξέγερση πλειάδας προβληματισμένων ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς Έκκλησίας, τούτη τήν ὥρα, ἀποτελεῖ δεῖγμα ἀνάνηψης και ἐξέγερσης.

Παράλληλα πρὸς τούς δύο Μητροπολίτες, πού ἐπικαλέσθηκα, ἀρκετοί ἄλλοι, ἀπό τό βορρά και τό νότο, ἀπό τήν ἀνατολή και τή δύση, ἄφησαν νά ἐκχυθεῖ, σίς γραπτές διαμαρτυρίες τους, ἡ πικρία τους, γιά τή φίμωση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας και γιά τή διαχείριση αὐτοῦ τοῦ σοβαρότατου θέματος, σέ σκηνικό μυστικῆς διαβούλευσης, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.

Σέ τέτοιες κρίσιμες στιγμές καί σέ τέτοιες κρίσιμες διαβουλεύσεις μέ τίς ταγμένες έξουσίες τοῦ κόσμου, ἄν φιμώνεται ἡ συνείδηση καί ἡ φωνή τῶν υπεύθυνων μελῶν τοῦ Ἀνώτατου Διοικητικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, τότε τό χάρισμα τῆς Συνοδικότητας καταπνίγεται καί τό ἐπισκοπικό χάρισμα ἐκπίπτει σέ σατραπικό μονόλογο.

Ἐπιστολή διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Ἱερά Σύνοδο ἔστειλε καί ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτινῆς Δαμασκηνός, ὑπογραμμίζοντας: «Ἐκφράζουμε τὴν ἔντονον διαμαρτυρία μας... ἀφοῦ δέν δυνάμεθα νά συντηρήσουμε τὰ φιλανθρωπικά ἰδρύματά μας, τὰ συσσίτιά μας, τοὺς βρεφονηπιακοὺς σταθμοὺς μας καί διάφορες ἄλλες φιλανθρωπικές κινήσεις τῆς Ἱεραῖς Μητροπόλεως μας».

Μέ τό ἴδιο πνεῦμα καί μέ φόρτιση ἀγανάκτησης γράφει πρὸς τὴν Ἱερά Σύνοδο καί ὁ Μητροπολίτης Ἡλείας Γερμανός: «...Σᾶς ὑποβάλλουμε τόν Κοινωνικό ἀπολογισμό τῆς Μητροπόλεως μας τοῦ ἔτους 2008 μέ τό συνολικό ποσό κοινωνικῶν δαπανῶν, 8.680.293.99 Εὐρώ, τό ὁποῖο δημοσιεύσαμε στά Μ.Μ.Ε., ὅπως κάθε χρόνο. Ἄποψίς μου εἶναι, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας πρέπει νά ἀντιδράσῃ ἔντονα καί σθεναρῶς μέ ὅλα τὰ νόμιμα μέσα, ἐν ἀνάγκη δέ νά συγκαλέσῃ καί ἔκτακτον Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε ἀπό κοινοῦ νά ἀντιμετωπίσωμε τὴν ἐναντίον μας ἄδικον αὐτὴν ὕλικήν καί ἠθικὴν προσβολὴν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως».

Ὁ Μητροπολίτης Σπάρτης Εὐστάθιος, μέ ἐπιστολή, πού τὴν ἀπευθύνει στὸν ἴδιο τὸν Πρωθυπουργό, ἐκθέτει τὸν προβληματισμό του, ὅπως τὸν ζεῖ

κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν ποιμαντικῶν καί τῶν ἰδρυματικῶν εὐθυνῶν του στό εὖρος τῆς Μητροπολιτικῆς του ἐπαρχίας:

«Ἐπειδὴ ὁ νέος φορολογικός νόμος εὐρίσκεται, πρὶν ψηφισθεῖ ἢ ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, σέ διαβούλευση, ἐπιτρέψτε καί σέ ἐμένα νά διατυπώσω τὴν ταπεινὴ μου γνώμη, πού μοῦ τὴν ὑπαγορεύει ἡ πολυετής ἐμπειρία μου ἢ ἀποκτηθεῖσα ἀπὸ τὴν ἴδρυση καί λειτουργία δώδεκα ἰδρυμάτων στὴ Μητρόπολή μου.

Ὁ ἀπολογισμὸς τῶν φιλανθρωπικῶν ἰδρυμάτων τῆς Ἱεραῖς Μητροπόλεως μου γιὰ τό ἔτος 2008 ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 6.365.523.29 Εὐρώ, χωρὶς νά ὑπολογίζονται καί τὰ σέ εἶδος προσφερόμενα ἀγαθὰ.

...Ἀντὶ νά σταθεῖ, ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία κοντὰ στὴν Ἐκκλησία καί νά δείξει τὴ συμπαράστασή της καί τὴν κοινωνικὴ της εὐαισθησία, καταβάλλοντας ἔστω συμβολικά ἕνα μέρος τῶν ἐξόδων γιὰ τὴ λειτουργία τῶν ἰδρυμάτων της, ἔρχεται μέ τὸν περί φορολογίας νόμο νά τιμωρήσῃ(!) τὴν Ἐκκλησία, ἀφαιρώντας ἀπὸ αὐτὴ πόρους, πού μέ ἰδρώτα καί ἀγωνία ἐξασφαλίζει γιὰ τὰ παιδιά της».



Μετά ἀπὸ τό προβληματικό περπάτημα στὸν ἀνώμαλο δρόμο, πού τὸν χάραξε ἡ σκοτεινὴ εὐρηματικότητα ἢ ἡ ἀνικανότητα τοῦ «σεπτοῦ»(!) προκαθήμενου Ἱερώνυμου, τί συμπεράσματα βγάζετε; Διαπιστώνετε, πῶς λειτουργεῖ ἡ Συνοδικότητα; Διακρίνετε, πῶς κυριαρχεῖ ἡ διαφάνεια; Πείθεστε, πῶς γίνεται σεβαστὴ ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας: «ἔστω ὁ λόγος ὑμῶν ναί ναί, οὐ οὐ τό δέ περισσόν τούτων ἐκ τοῦ

πονηροῦ ἐστίν» (Ματθ. ε' 37); Συμπεραίνετε πῶς ἐξασφαλίζεται στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἡ εὐχέρεια νά ἐμπιστευέται τόν Ἀρχιεπίσκοπό του καί νά ἀναπαύεται ἀπόλυτα σέ κάθε του ἀνακοίνωση καί σέ κάθε του πρωτοβουλία;

Ἡ φωνή, πού ἀκούγεται, στεντόρεια, ἀπό τίς γραμμές τοῦ πληρώματος, εἶναι ἕνα ὁμόφωνο «ὄχι». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀποδείχτηκε πῶς δέν εἶναι ἀξιόπιστος καί ἀξιοσέβαστος ἐκκλησιαστικός ἡγέτης. Δέν ἀναδεικνύει, ὡς χαρισματική ποιότητα, τή διαφάνεια καί δέ δρομολογεῖ τόν ἀνοιχτό διάλογο. Δέ σέβεται τίς προσωπικότητες τῶν Συνοδικῶν Συνέδρων του καί δέν καταθέτει μπροστά τους, ἀπερίτμητη, τήν ἀλήθεια. Οἱ συμπε-

ριφορές του στήνουν ἄλλο σκηνικό τό πρῶί καί ἄλλο τό βράδυ. Ἄλλη ἐνημέρωση κάνει στό αὐτί τῶν στενῶν φίλων του καί ἄλλη στήν ἀνοιχτή ὁμήγυρη.

Ὅσοι ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία, παρακολουθώντας αὐτές τίς ἐξελίξεις, πονοῦν καί δακρῶνουν. Καί καταθέτουν, στή βάση τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, τήν ὀδύνη τους καί τήν ἰκεσία τους.

Μαζί τους καί ἐμεῖς, οἱ συντάκτες τοῦ μικροῦ τούτου πληροφοριακοῦ δελτίου, προσευχόμαστε καί ζητᾶμε τήν ἀνοιξη. Τό φῶς. Τήν ἐλπίδα. Τήν καθαρότητα τῆς Συνοδικῆς λειτουργίας. Τή γνησιότητα τῆς ἀγαπητικῆς, ποιμαντικῆς φροντίδας.

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ  
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

**Παπα-Γιάννη**  
**Μήπως ξέρεις ποιά εἶναι**  
**ἡ σχέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου μέ**  
**το Γενικό Διευθυντή**  
**τῆς Ἀποστολικῆς δια-**  
**κονίας Ἐπίσκοπο Φα-**  
**ναρίου Ἀγαθάγγελου;**

**Φιλικά**

**Παπα-Γιώργης**

## ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Δεκαπενθήμερο Δελτίο  
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνημέρωσης

Κωδικός 2360

Ἰδιοκτήτης - Ἐκδότης

ὁ Μητροπολίτης

Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος

**ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ**

Διεύθυνση

19011 Αὐλών Ἀττικῆς

Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ

Ἰωαννίνων 6, Μοσχάτο

ISSN 1790-482X

Πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν  
κ. Ἱερώνυμον

Ἀρχιεπίσκοπε Ἱερώνυμε

«Ἐσιώπησα, μή καί ἀεί σιωπήσομαι  
καί ἀνέξομαι;» (Ἡσαΐου μβ' 14).

Σιωπᾶ ὁ Κύριος. Ἀλλ' ὄχι γιά πάντα.



Σέβομαι τά ἀρχιεπισκοπικά σου δικαιώματα, τήν προνομιακή σου καθέδρα στά ἀνώτατα ἡγετικά Σώματα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὅποια ἄλλα σοῦ προσδιορίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες τῶν Πατέρων μας.

Σεβόμενος τά δικά σου προνόμια, δέν παραιτοῦμαι ἀπό τά δικά μου ἐπισκοπικά δικαιώματα καί ἀπό τήν ὑποχρέωση νά ἐκφέρω ἄποψη καταφατική, γιά κάθε χαρισματική πρωτοβουλία σου, ἀλλά καί βαθειά ἔμπονη, γιά κάθε ἠθελημένη καί μεθοδευμένη ἤ ἀθέλητη καί σφαλερή διαπλοκή σου.

Τό δικαίωμα τοῦ λόγου καί τῆς κριτικῆς δέν μπορεῖς νά μοῦ τό στερήσεις. Μοῦ παραχωρήθηκε, ὅπως παραχωρήθηκε καί σέ σε-να, κατά τήν ἱερώτατη στιγμή τῆς ἀνάδειξής μου σέ Ἐπίσκοπο. Καί εἶμαι ὑποχρεωμένος νά τό διατηρήσω, ἀλώβητο, ἴσαμε τήν ὥρα τῆς λογοδοσίας μου ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μου.

Αὐτή τή στιγμή νοιώθω τήν ὑποχρέωση νά σοῦ κάνω μιά ἀδιαπραγμάτευτη σύσταση. "Ὅχι κριτική, γιατί εἶμαι βέβαιος, πώς ἡ ἀρχιεπισκοπική σου αὐτάρκεια δέν εἶναι εὐκαμπτη νά σκύφει, νά τή μελετήσῃ, νά τήν ἀποδεχτεῖ καί νά τήν ἀφομοιώσῃ. Μήτε συμβουλή σχεδιάζω νά σοῦ καταθέσω. Γιατί, ὅπως ἔχουν δείξει οἱ πρόσφατες ἐξελίξεις, ἡ κατά τούς ἔσχατους καιρούς μας

ἀρχιεπισκοπική πληρότητά σου ἔχει φτάσει στά ὅρια τῆς «τελειότητας» καί περιττεύει ἡ πρόσθετη βελτίωση.

Θά σοῦ κάνω μιά σύσταση, πού ἀναφέρεται ὄχι στό μεῖζον, χαρισματικό χρέος σου, ἀλλά στό ἔλασσον, ἀλλά ἀναγκαῖο, πού χρωστᾶς νά κάνεις, μετά τίς ποικίλες καί κυριολεκτικά ἀπρόσμενες πρωτοβουλίες σου.

Ἀρχιεπίσκοπε Ἱερώνυμε, σοῦ συνιστῶ καί σέ παρακαλῶ, ἀπό δῶ καί πέρα νά μήν κάνεις καμμιά ἀναφορά στούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας. Μή προσπαθήσεις, ποτέ πιά, νά δείξεις τό θαυμασμό σου στίς Ἱεροκανονικές Διατάξεις, πού θέσπισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας καί πού ἀποτελοῦν τό θεμελιακό καί ἀπόλυτα δεσμευτικό Δίκαιο τῆς Εὐχαριστιακῆς μας Οἰκογένειας.

Αὐτούς τούς Ἱερούς Κανόνες τούς περιφρόνησες καί τούς ποδοπάτησες ἐσχάτως, προκειμένου νά ὑλοποιήσεις τούς σκοτεινοὺς σχεδιασμούς σου. Δέν τό εἶχες τό δικαίωμα αὐτό. Ἀλλά, μπροστά στόν πειρασμό, δέν ἀνέκοψες πρῦμα.

Καί σύ-καί ἐγώ, πολύ νωρίτερα ἀπό σένα-δώσαμε ὄρκο, ὅτι θά τηροῦμε, στό σύνολό τους καί μέ πληρότητα, τούς Ἱερούς μας Κανόνες. Καί τόν δώσαμε τόν ὄρκο αὐτό μπροστά στό Πανάγιο Θυσιαστήριο, κατά τήν ὥρα τῆς ἀνάδειξής μας στήν ὑπευθυνότητα τοῦ Ἐπισκόπου καί ἐνώπιον τοῦ Σώματος τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν, πού ἔσπευσαν νά μᾶς προσφέρουν τήν ἀτίμητη Χάρη. Καί, ἐπί πλέον, δώσαμε καί δεύτερο ὄρκο-διαβεβαίωση μπροστά στήν κοσμική ἐξουσία, ὅτι θά τηροῦμε τούς Νόμους τῆς πατρίδας μας καί δέ θά ἐπιτρέπουμε στόν ἑαυτό μας νά ἐκτρέπεται σέ καπηλία.

Αὐτοί οἱ ὄρκοι δέν ἀκυρώνονται, δέν παραγράφονται καί δέν παραβιάζονται. Ἡ ὁποιαδήποτε παραβίαση χρεώνεται στήν προσωπικότητα, πού ἀναδεικνύεται ἐπίορκη. Καί τήν ὑποχρεώνει, εἴτε αὐτοθέλητα, εἴτε μετά ἀπό προσφυγή στήν ἀντίστοιχη δικαιοσύνη, νά ἀποσυρθεῖ στό περιθώριο.

Καταπάτηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, σάν αὐτή, πού σχεδίασε καί

ἀποτόλμησε ἡ Μακαριότητά σου, εἶναι πράξη κατασπίλωσης τῆς ἴδιας τῆς ἀρχιερωσύνης καί ἐνοχοποίησης τοῦ ἐπίορκου.

Ὁ νοῦς μου ἀνατρέχει σέ μερικούς ἀγίους Ἱεράρχες, τῆς παλιᾶς, ἀλλά καί τῆς νεότερης ἐποχῆς. Τούς βλέπω μπροστά μου, δασκάλους μας, ἀλλά καί δικαστές μας. Καί τούς αἰσθάνομαι μαχητές. Νά ἀπορρίπτουν, μετά βδελυγμίας, τόν πειρασμικό λογισμό. Νά μὴν ἐπιτρέπουν στόν ἑαυτό τους τήν ἐλάχιστη παραβίαση κάποιου Ἱεροῦ Κανόνα. Ἐάν κάποιος ἀπ' αὐτούς, σέ στιγμές νοητικῆς σκότωσης ἢ καταθλιπτικῆς φόρτισης ἀπό ἰδιοτελή σύμβουλο, ἔφτανε στό ἀκραῖο σημεῖο τῆς σύγχυσης καί διατύπωνε πρόθεση ὑποχώρησης, ὁ συγκλονισμός του καί ἡ μετάνοιά του θά τόν ἔσπρωχναν ἔξω ἀπό τό Ἱερό Θυσιαστήριο. Θά ἀποσυρόταν στήν ἔρημο, γιά νά κλάψει, νά θρηνησεῖ, νά ἐκζητήσῃ τό θεῖο ἔλεος καί νά περπατήσῃ τό μονοπάτι τῆς μετάνοιας καί τῶν δακρύων ἴσαμε τῆ στιγμῆ, πού θά ἄφηνε τήν ἔσχατη πνοή του.

Ἐγώ δέ σοῦ εἰσηγοῦμαι νά ἀποσυρθεῖς στήν ἔρημο. Αὐτή ἡ πράξη δέ γίνεται μήτε μέ παραγγελία μήτε μέ ἀδελφική σύσταση. Γίνεται μόνο μέ τή συναίσθηση τοῦ βάρους τῆς ἐκτροπῆς καί μέ τή φωτεινότητα τῆς μετάνοιας.

Τό μόνο, πού σοῦ εἰσηγοῦμαι καί σέ παρακαλῶ, εἶναι νά σεβαστεῖς τίς πηγές τῶν Ἱερῶν Κανόνων μας, πού εἶναι οἱ ἀγιότατοι Πατέρες μας καί οἱ Ἀγιοπνευματικές Οἰκουμενικές Συνάξεις καί-ἀναστηλώνοντας, ταπεινά, τή δική σου ἀξιοπρέπεια, νά πάφεις νά ἀναφέρεσαι στόν Ἱεροκανονικό πλοῦτο. Νά σταματήσεις νά τόν προβάλλεις, ὡς ὀριοθετικό Κώδικα διατάξεων εὐταξίας καί συναδέλφωσης, μόνο κατά τίς στιγμές, πού ὑπολογίζεις-μέ διαλεκτική ἐπικοινωνιακή-ὄτι συμπορεύονται μέ τό κλίμα τῆς στιγμῆς καί μέ τίς ἐπιδιώξεις σου.

Καλή μετάνοια, Ἀρχιεπίσκοπε Ἱερόνυμε.

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ  
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

## Ὁ Ἱερός Ὀρκος, πού τόν καταπάτησε ἀσύστολα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος

«...Πρός δέ τούτοις στέργω καί ἀποδέχομαι τάς ἀγίας ἑπτά Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καί τῶν Τοπικῶν, ἅς ἐκεῖναι ἀποδεξάμεναι ἐκύρωσαν, ἐπί φυλακῆ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἐκκλησίας δογμάτων ἀθροισθεῖσαι. Ὁμολογῶ πάντας τοὺς ὑπ' αὐτῶν, ὡς ὑποφωτιστικῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγουμένων, ἐκτεθέντας ὅρους τῆς ὀρθῆς Πίστεως, καί τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, οὓς οἱ Μακάριοι ἐκεῖνοι, πρὸς τὴν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακόσμησιν καί τῶν ἡθῶν εὐταξίαν κατὰ τὰς Ἀποστολικὰς παραδόσεις καί τὴν διάνοιαν τῆς Εὐαγγελικῆς θείας διδασκαλίας συντάξαντες, παρέδωκαν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐνστερνίζομαι, καί κατ' αὐτοὺς, ἰθύνειν ἐπιμελήσομαι τὴν Θεῖω βουλήματι κληρωθεῖσάν μοι διακονίαν καί κατ' αὐτοὺς διατελέσω διδάσκων πάντα τὸν τῇ πνευματικῇ μοι ποιμαντορίᾳ πεπιστευμένον Ἱερόν Κληρὸν καί τὸν περιούσιον Λαὸν τοῦ Κυρίου...».

Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.

Διεύθυνση: [el-pliroforisi.gr](http://el-pliroforisi.gr)

Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο

(γιά μιὰ γνωριμία μέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ  
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου)

Διεύθυνση: [spora.gr](http://spora.gr)